

Zondag 23 april

Lezing: Johannes 20: 30 en 31 + Johannes 21: 1 – 14

7 discipelen gaan vissen. Hadden de anderen geen zin of was de boot vol?

Nee... natuurlijk niet want die 7 vissers staan symbool voor de 7 gemeenten in Klein – Azie voor wie Johannes schrijft. Zij zitten dus in het schip.

Zij vissen bij nacht en ontij maar vangen bot en vragen zich vertwijfeld af:

Al dat werk voor de kerk, steeds maar in de weer voor de Heer, wat levert het nog meer op dan lege netten?

Bovendien staan er altijd wel beste vissers aan de wal die roepen:

“Gooi het over een andere boeg; gooi je net uit aan stuurboordzijde”

Geen weldenkende visser die dat zal doen want bij vissersbootjes zat aan de rechterkant het roer. Als je je net aan die kant uitgooit, wordt het schip onbestuurbaar.

En toch, deze vissers luisteren naar de roep vanaf de kant en dan blijkt dat de beste visser aan de wal staat. Het net raakt overvol.

In het schemer van de morgen begint het te dagen. “Het is de Heer” zegt Johannes

En Petrus, als vanouds haantje de voorste, springt overboord.

Nou moet u weten dat er in die tijd een machtsstrijd heerst in de kerk. In Rome zijn er mensen die zich opwerpen als leider en zich daarbij beroepen op Petrus. Ze noemen zich: Paus.

Op een humoristische wijze steekt de verteller de draak met deze pausen.

Want Petrus blijkt naakt te zijn. Nou is dat voor vissers heel gewoon. Die visten altijd in hun blootje want kleding wordt nat en zwaar, belemmert het werk.

Je zou zeggen: Wie gewend is in zijn blootje te lopen, plonst ook zo in zee.

Maar nee!! Voordat Petrus overboord gaat, trekt hij eerst zijn opperkleed aan, want de paus kan natuurlijk niet in zijn hemd staan of stel je voor dat het pausschap niets om het lijf heeft.

De leider van de kerk gaat voorop in zijn mooie gewaad terwijl intussen de gewone vissers het werk opknappen maar het is weer Petrus die pronkt met de buit want hij telt de vissen: 153 stuks.

Die 153 is geen visserslatijn maar bijbelse symbooltaal want het is de optelsom van 1 t/m 17. En ook dat is niet toevallig want in het hebreuws heeft elke letter een bepaalde waarde, vergelijk het maar met scrabble.

De letterwaarde van Gods naam YHWH is 17 en overal waar dat getal 17 opduikt wil dit zeggen: Hier is God aan het werk. Je ziet het bijvoorbeeld in Handelingen 2, waar op het Pinksterfeest in Jeruzalem ALLE volken onder de hemel bij elkaar zijn: Parten, Meden, Perzen..... 17 volken in totaal. Zij vertegenwoordigen de hele toenmalig bekende wereld. Tel ze op en je krijgt 153.

153 vissen wil dan ook zeggen: de hele wereld verzameld in Gods netten.

In de moeilijke tijd waarin de kerk verkeert, steekt Johannes de gelovigen een hart onder de riem en zegt: “Houdt moed want heel de wereld zal gevangen worden.”

Ook vanmorgen, in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft, verschijnt Jezus aan de oever van de zee en roept ons toe: "Gooi het net uit aan de rechterzijde". Nee, niet omdat we rechts moeten worden maar omdat de vissers of ze nu het roer rechts of links hebben zitten, moeten leren het roer uit handen te geven. "Maar" roepen veel vissers. Dan wordt het schip onbestuurbaar, zeilen we met alle winden mee, drijft de kerk af en wordt er niks gevangen".

Het verhaal vertelt: De ontroerde vissers zien dat er aan onverwachte zijde heel wat gevangen wordt.

In onze gemeente starten we met Pionieren; we gooien het over een andere boeg omdat we zien dat we velen niet aan boord krijgen.

Daarom gaan we, naast het vertrouwde kerk-zijn in de Agnes, ook op een andere manier vissen. Daar is durf nodig maar vooral vertrouwen dat de beste Visser aan de kant staat en de Geest haar werk doet.

We hebben vertrouwen nodig want van werken zonder vertrouwen krijg je gefrustreerde en overspannen vissers.

Maar omgekeerd van vertrouwen zonder werken, krijg je een lauwe kerk.

Er zijn vissers nodig die dapper doorgaan met vissen met vissen zoals ze dat gewoon waren én vissers die, waar nodig, het over een andere boeg gooien waarbij ze het vertrouwen krijgen van de doorgewinterde vissers aan de veilige kant.

Laten we zo in Godsnaam blijven vissen en heb vertrouwen dat uiteindelijk alle 153 vissen, zeg maar: de hele wereld gevangen wordt door Gods liefde.

En vertelt Johannes erbij: ondanks al die verschillende vissen, scheurde het net niet.

amen