

# Agnesbrief



---

## VAN DE REDACTIE

---

Let op kopij voor de volgende Agnesbrief voor **donderdag 12 januari 2017** naar: [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com)

In september 2003 ben ik begonnen als grafisch *lay-outer* van de Agnesbrief. Een aantal maanden geleden heb ik bij de kerkenraad aangegeven dat ik het werk graag wil overdragen aan een nieuwe vrijwilliger. Vanaf januari 2017 zullen Anja en Jelle Brandsma de opmaak van de Agnesbrief verzorgen. Ik vond het prettig om de gemeente te helpen met mijn werk als opmaker van de Agnesbrief. Ik wens Anja en Jelle veel succes met het maken van de toekomstige edities!

Vriendelijke groet,  
Wieger Knobbe

---

## DE MAN DIE GOD ZOCHT

---



Telkens weer zocht hij naar tekenen van Gods aanwezigheid. Naarmate hij ouder werd begon zich een zekere onrust van hem meester te maken. Dat had te maken met de straat waar hij woonde. Die zag er steeds verwaarloosder uit, de mensen groetten hem niet meer, hij hoorde 's avonds ruzie bij de burens. Hij zag hoe mensen elkaar het licht in de ogen niet gunden.

Op een gegeven moment zei hij tegen zijn vrouw: 'Volgens mij woont God hier niet meer, want God is een God van vrede en harmonie en wanneer ik om mij heen kijk, dan zie ik daar helemaal niets meer van. Ik ga op weg om God te zoeken'. Nu was er in de buurt van die stad een hoge berg. 'Als ik God ergens kan vinden, dan moet het daar wel zijn', dacht de man.

De volgende morgen vroeg ging hij op pad. De berg was steil, maar hij liet zich niet afschrikken en begon te klimmen. Hij was nauwelijks op weg, of er kwam iemand van de berg af. Ze groetten elkaar. De man die de berg afdaalde vroeg wat hij ging doen. 'Ik ben op zoek naar God' zei hij 'ik hoop hem op de berg te vinden'. De andere man knikte, alsof hij het begreep. 'Ik ben juist op weg naar beneden,' zei hij, 'Kun je me de weg naar het dal wijzen?'. Daarna zeiden ze elkaar gedag, 'tot weerziens', en vervolgden ieder hun eigen weg.

Lang klom de man. Het was een zware klim. Toen de zon bijna onderging, bereikte hij de top van de berg. 'Nu ben ik vlak bij God', dacht hij. Maar hoe hij ook zocht, nergens was God te vinden. De man was erg teleurgesteld en schreeuwde: 'God waar bent U?'

Opeens kwam er achter een rots een oude man tevoorschijn. Het leek alsof hij al jaren op die bergtop woonde. De oude man groette hem en vroeg of hij iemand zocht. De man stortte zijn hele hart uit. Hoeveel hij van God hield en dat hij Hem wilde dienen. Hoe hij teleurgesteld was geraakt in de mensen om hem heen en dat hij God wilde ontmoeten. De oude man schudde zijn hoofd: 'Ook ik moet je teleurstellen,' zei hij, 'God woont niet hier op deze bergtop, ik woon hier alleen, al jaren. Alleen, af en toe zoekt God me wel eens op. Je zal Hem wel ontmoeten hebben toen je de berg opklom. Hij is vandaag juist geweest en ging naar het dal, waar zoveel mensen wonen.' De man begreep er niets meer van. 'Wat moet God in het dal? Heeft Hij dan niet gezien wat een puinhoop het daar is? Hoe de mensen met elkaar omgaan? Dat je daar nauwelijks meer iets ziet van de schoonheid van de wereld, zoals God die heeft geschapen?' 'Weet je', zei de man, 'juist daarom gaat God naar het dal. Juist omdat het er zo'n puinhoop is. Juist daarom zoekt God naar mensen. God zoekt al heel lang. Als je God wilt vinden, dan zul je terug moeten naar het dal'.

Zo is die man terug gegaan. Terug naar de straat waar hij woonde.

Terug naar de mensen bij wie hij woonde. Het was alsof de wereld anders was. Of was hij zelf veranderd? En wanneer hij 's ochtends op straat liep, keek hij naar alle mensen. Wie weet ontdekte hij in één van hen de man die afdaalde toen hij de berg opklom.

Want had die niet gezegd: 'Tot weerziens'?

---

## OVER DE KERKDIENTEN

---



### HERDERTJESTOCHTEN OP VRIJDAGAVOND 23 DECEMBER EN ZATERDAGAVOND 24 DECEMBER.

Ook dit jaar is er opnieuw een herdertjestocht: op 23 december start er een in Techum (Leeuwarden-Zuidland) En op kerstavond in Leeuwarden Zuidburen. Beide keren zijn alle kinderen met ouders en opa's en oma's van harte welkom om mee te lopen in een gezellige tocht naar de stal, waar de geboorte van Jezus wordt gevierd.

Op zaterdagavond 24 december mogen de kinderen een lampje meenemen en zich verkleden als herder. Deze herdertjestocht begint bij het wijkgebouw van Markant op het parkeerterrein aan de achterkant vanaf 18.00 uur.

Begeleid door echte herders met fakkel lopen we dan in optocht naar de stal. Onderweg zullen we engelen tegenkomen, die de geboorte van een bijzonder kind aankondigen, een herberg voorbij lopen, waar kerstmuziek klinkt en een ster zien schijnen, die de weg wijst. In de stal van Hiddemastate zullen we dan Jozef en Maria ontdekken en zullen we, begeleid door Brassband Hosannah, bekende kerstliedjes zingen en zal de dominee een kerstverhaal vertellen. Na afloop van het kerstfeest zal er glühwein en chocolademelk zijn.

### Kerstavond 24 december

Later op de avond om 20.30 uur is er dan een kerstavonddienst in de Martinuskerk te Hempens m.m.v. organist Broer de Witte, celliste Danielle Buijzer en zangeres Marjolein Barendrecht. En nog later is er een kerstnachtdienst in de Agneskerk in Goutum, aanvang 22.30 uur m.m.v. de cantorij o.l.v. Olchert Clevering.

### Kerstmorgen

En op zondag 25 december volgt dan om elf uur de kersthoofddienst, waarin het adventsproject van Kind op Zondag afgerond zal worden. Aan deze dienst zal het Godeharduskoor o.l.v. organist Broer de Witte meewerken.

### Ontdekkerk-viering op 8 januari

Het had voor mij ook wel relaxkerkviering mogen worden genoemd, want kinderen lagen in het midden op grote kussens te chillen, terwijl ze geïnteresseerd luisterden naar het verhaal van predikant in opleiding Martha Kroes. Daarna ging de groep uiteen naar verschillende hoeken van de zaal: knutsel-hoeken, vertelhoek en een doe-activiteit met een parachutedoek. Maar wat heet: het was rennen, springen, zwemmen en parachute-doek op en neer laten gaan.

In de knutselhoek maakten kinderen van afvalvoorwerpen speelgoed. Ik zag een vrachtwagen voorbij komen en een stoomboot. En Martha Kroes legde en passant uit, dat in de Bijbel zo ook over God verteld wordt: dat die van wegwerpspullen weer iets nieuws kan maken.

De viering werd besloten met een gebed, waarbij de volwassenen en kinderen werd gevraagd voor wie of wat er gebeden moest worden. Bij het slotlied gaven we elkaar een hand en met een verzorgd buffet na afloop was de tijd letterlijk omgevlogen.

De volgende ONTDEKKERK is op zondag 8 januari a.s. 11.30 uur in MfC Markant.

---

## OVER DE LEZINGEN

---



### Zaterdag 24 december, kerstnacht

Jesaja 8,23-9,7

Psalm 96

Titus 2,11-14

Lucas 2,1-20

*Titus 2,11; de genade van God is verschenen,  
heilbrengend voor alle mensen*

Als uw genade aan de dag komt, God,

Dan staat de nacht vol licht,  
Wordt dorstig land oase,  
Is onderscheid van 'hier' en 'daar' passé,  
Zijn herders engelen geworden,  
Boodschappers van uw rijk.  
God, mens onder de mensen,  
Bewoner van ons land, van Zebulon, van Naftali,  
Van waar bij wie dan ook:



Help ons te aarden in uw rijk,  
Uw licht te zien waar niemand het verwacht,  
Zodat we mensen zijn die leven van genade.

### **Eerste Kerstdag, zondag 25 december**

Jesaja 52,7-10  
Psalm 98  
Hebreeën 1,1-12  
Johannes 1,1-14

*Jesaja 52,7: Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesnel.*

Wie rent over de bergpaden,  
wie haast heeft om het nieuws aan anderen door te geven,  
die raakt bezweet, het stof hangt in zijn kleren  
en hijgend komt hij aan.  
Decorum telt hier niet. Wanneer het erom spant  
valt alles weg wat ooit gewichtig was,  
dan telt alleen dat woord dat redt, het kind dat huilen kan,  
Is Kerst zo niet het feest van zweet, van bloed en tranen?  
En als u dat nu was, o God,  
u kwam ons tegemoet?  
En als ik dat nu was, die weet wat rennen is?

### **Naamgeving en Besnijdenis, zondag 1 januari 2017**

Numeri 6,22-27  
Psalm 8  
Handelingen 4,8-12  
Lucas 2,21

*Handelingen 4,12: Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.*

Een naam is een verhaal, een levensweg,  
een naam, die heeft een klank voor wie de mens erachter kent.  
Veel goede namen zijn er, een voor een apart,  
deel van een vlechtwerk dat geen einde heeft.  
Gaat één daar bovenuit? Is één naam als een draad  
die verder reikt, die heel het mensenvlechtwerk kleurt,  
die Redding heet, en Leven, Toekomst voor wie viel?  
God, dat zou zegen zijn, en vrede voor wie vreest  
dat elke nieuwe dag, elk jaar, verloren loopt,  
dat elk gewonnen uur in lege tijd vergaat.

### **Epifanie, tevens Doop van de Heer, zondag 8 januari**

Jesaja 60,1-6  
Psalm 72  
Efeziërs 3,1-12  
Matteüs 2,1-12

*Efeziërs 3,10: Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden.*

Heeft God een kleur, heeft God een zee aan kleuren,

en is Gods wijsheid dan een kleurenkaart,  
een waaier die de baaierd van weleer laat leven,  
glanzen met gloed van sterren, zon en maan?  
De wijsheid van de goede God is te gekleurd dan  
dat een mens,  
een groepje mensen, instituut, de kleur kan kiezen,  
weten hoe het moet.  
Als God verschijnt, in liefde, oogverblindend,  
dan breekt zijn licht over de wereld los,  
dan spreekt, dan zingt zijn woord van heil en vrede,  
zo geschakeerd dat niemand zich verveelt.  
God, kleur mijn leven met uw levensbreed contrast.

Jesaja 55,1-11  
Daniel 3,52-66  
Marcus 1,1-11(13)

*Jesaja 55,3: Leen mij je oor en kom bij mij.*

Wie hoort het goede nieuws?  
Je oren stromen over  
van wat geen waarde heeft,  
wat voortvloeit door de tijd  
als vormeloze vloed.  
Sluit dan de sluis eens toe,  
en gun je oor de tijd  
om nieuws te horen dat een leven lang  
steeds goed is, nieuw,  
dat elke dag een klankbord biedt  
waar dat wat jij te zeggen hebt  
zich voegt in Gods concert.  
O God, leen ons uw oor,  
en geef ons uw muziek.

### **Tweede zondag van Epifanie 15 januari, Bruiloft te Kana**

Jesaja 62,1-5  
Psalm 96  
Johannes (1,29-2,1-11)

*Johannes 2,10: Maar u hebt de beste wijn tot het laatst bewaard.*

Wanneer heb je genoeg in huis?  
Hoeveel zullen er komen, en wanneer gaan ze weg?  
Wat hem betreft, het feest duurt nooit te lang,  
het samenzijn verdient de tijd en ruimte.  
Zo is hij zelf daarbij,  
de drijfveer van het feest,  
dat leven in de liefde heet,  
gemeenschap van vertrouwen.  
Hoe langer het feest duurt, hoe beter dat het wordt.  
God, help me niet te vroeg te stoppen.





## DINSDAG 3 JANUARI; DINSDAGOGHTENDGESPREKSKRING

De aftrap vond plaats in oktober en voor deze ochtend hebben we voorgesteld om het derde hoofdstuk van het boek 'Het hart van het Christendom' van Marcus Borg te bespreken.

In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

In zijn eigen woorden:

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek 'Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie' van Marcus Borg aan te schaffen. ISBN: 9789043517454 o.a. te bestellen bij Kok Kampen €15,99. De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen. Van half tien tot 11.30 uur.

## ACTIE KERKBALANS



In januari van het nieuwe jaar gaan de vrijwilligers weer op pad voor de **actie Kerkbalans**.

### Mijn Kerk verbindt

Voor de actie van 2017 is het thema 'Mijn kerk verbindt'. We realiseren ons dat de verbinding met God en met elkaar niet in geld valt te vertalen. Maar dat neemt niet weg dat onze kerk geld kost. De erediensten, de vele activiteiten de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

### Uw bijdrage is belangrijk en onmisbaar.

Vanaf de jaren na 2008 was sprake van dalende inkomsten. Gelukkig hebben we sinds 2015 een stijgende lijn te pakken. In de begroting van 2017 is een opbrengst van €85.000,- geraamd. Wij denken dat dit bedrag, gelet op de opbrengst in 2016 tenminste haalbaar is. Dat lukt zeker als u uw hart weer laat spreken vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Protestantse gemeente te Goutum, Zuiderburen en De Zuidlanden. Kortom: **Geef aan actie Kerkbalans**.

In de week van 25 tot 30 januari zullen de brieven bij u thuisbezorgd worden. Uw toezegging wordt in de week daarna weer opgehaald.

Uw positieve reactie zien we graag tegemoet.

Het college van kerkrentmeesters

Boukje van Koningsveld

## VERSLAG GEMEENTEAVOND



### VERSLAG GEMEENTEAVOND VAN 23 NOVEMBER 2016

Op 23 november vond wederom een gemeente-avond plaats.

Na gebed zongen we onder begeleiding van

Olchert Clevering op de piano gezamenlijk lied  
266: Die ons schiep.

Door Leo den Hollander werd vervolgens  
een korte toelichting op het programma  
van deze avond gegeven.

Pieter Miedema, penningmeester van



het College van Kerkrentmeesters, geeft een toelichting op de jaarrekening 2015. Gevraagd wordt naar de balans. Deze zal in de toekomst ook ter informatie verstrekt worden. Voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen is een aparte jaarrekening opgesteld. Deze cijfers zijn derhalve niet in deze jaarrekening opgenomen.

Boukje van Koningsveld geeft namens de commissie 'een huis voor vluchtelingen' een toelichting op de ontwikkelingen tot nu toe. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en kerkelijke gemeentes die inmiddels een woning voor asielzoekers hebben aangekocht. Door Vluchtelingen-Werk is de toezegging gedaan dat zij een gezin zullen voordragen indien er door ons een woning is aangekocht. Tot op heden is het echter nog niet gelukt binnen onze kerkelijke gemeentegrenzen een betaalbare woning te vinden.

Vervolgens komt het huishoudelijk (plaatselijk) reglement aan de orde. Van de heer Gooitsen van Eijck heeft de kerkenraad een reactie gekregen die hierin verwerkt zal worden. Na een korte discussie wordt besloten paragraaf 5 De kerkdiensten, ordinarie 7, artikel 2 te wijzigen. Onze insteek is namelijk dat alle gemeenteleden en gasten, aanwezig in de dienst, uitgenodigd worden deel te nemen aan de viering van het avondmaal. In het huishoudelijk reglement staan ook artikelen welke overbodig en onnodig lijken. Leo licht toe dat deze wel opgenomen dienen te worden. In voorkomend geval kan het nodig zijn hier een beroep op te doen. Na instemming door de aanwezige gemeenteleden zal de kerkenraad in december het huishoudelijk (plaatselijk) reglement definitief vaststellen.

In de kerkenraad wordt in klein comité gewerkt aan het beleidsplan 2017-2021. Leo geeft een korte toelichting op de werkwijze en voorbeelden welke uitgewerkt zullen worden. Vanuit de gemeente worden een aantal suggesties gedaan waarmee de kerkenraad verder zal gaan. Te zijner tijd zal het concept wederom aan de gemeente voorgelegd worden.

Na een korte pauze geeft Johan Snijder namens de diaconie een presentatie over het project HIP van het Diaconaal Platform Leeuwarden. HIP staat voor: Hulp in Praktijk. Dit project zal door de diaconie worden ondersteund. In de tweede helft van januari 2017 zal hierover een informatiebijeenkomst gehouden worden. Te zijner tijd zult u hierover verder geïnformeerd worden. Onder dankzegging aan Johan geeft Leo een ieder in overweging aan deze actie mee te gaan doen.

Helaas bleek, dat Robert Smits op 23 november nog niet in Nederland kon zijn. Namens de stichting 'Help Mij Leven' vertellen mevrouw Kloosterman, mevrouw Miedema, Thomas Miedema en de heer Pander over hun ervaringen van afgelopen zomer toen zij, samen met ds. Gerard Rinsma, in Rio de Janeiro het project van Robert Smits bezochten. Stichting 'Help mijn Leven' ondersteunt vanuit Nederland 'REMER'. Roberts Smits is initiatiefnemer en drijvende kracht achter REMER. Dit is een organisatie die in 1988 is opgericht voor hulp aan straatkinderen. De projecten die de stichting financieel ondersteunt, zijn gericht op preventie in de krottenwijk, opvang en terugkeer in de maatschappij. Kinderen worden met sport, spel en onderwijs uit handen van drugsbendes en criminaliteit gehouden.

---

## DIENSTENROOSTER

---



**Diensten in de Agneskerk (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).**

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
1 januari	Ds. G. Rinsma	<b>Aanvang: 11:00 uur.</b> Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar en is er gelegenheid elkaar geluk te wensen.
8 januari	Ds. P. Beintema	
15 januari	Ds. G. Rinsma	Met medewerking van de cantorij.
22 januari	Ds. G. Rinsma	
29 januari	Ds. G. Wessels	





maar binnen, want die kunt u toch niet vasthouden." Dat was ik. "En me helemaal nat laten regenen? Kom nou, als ik naar buiten ga, neem ik de paraplu mee." Opa klonk heel beslist. Vera en ik bleven in de kamer, beide stonden we op de bank om te zien hoe opa het er vanaf zou brengen. Kijk, daar trok de wind al aan jas. Die woei bijna over zijn hoofd heen. Toen hij zijn jas stevig dicht had geknoopt, stak hij de paraplu op. En echt, het leek net een raket. Floeps ging hij open en daarna schoot hij de lucht in. En kwam met een boog in een grote boom terecht. Opa keek hem beteuterd na. Even later stond hij weer op de stoep. "Zal ik de brandweer bellen?", vroeg ik. Want ik weet dat die heel grote ladders hebben. Daarmee kunnen zij in de hoogste bomen klimmen. Opa schudde zijn hoofd. "'Die komen alleen als er mensen in gevaar zijn." "En kleine poesjes," zei Vera. "Misschien", zei opa, "maar zeker niet om een paraplu uit een boom te halen. Nou ja, gelukkig heb ik mijn pijp nog."

Vera wilde wat zeggen, maar ik schopte haar ongemerkt tegen d'r been.

"Kijk, opa, hier heb je een nieuw pakje lucifers."

"Jongen, waar heb je die vandaan?"

"Nog over van het vuurwerk, opa."

Even later zaten we met z'n drieën op de bank.

"Opa", vroeg ik, "heb jij het eerder meegemaakt dat het zo stormde."

Opa haalde z'n pijp uit de mond en wilde gaan vertellen, toen Vera zei:

"Dat komt de volgende maand in het kerkblad."

"Ja, misschien wel beter zo." Zei opa en blies een wolkje rook naar boven.

We keken naar buiten: naar de bomen, die stonden te schudden in de wind, naar de fietsers, die krom over hun stuur lagen en naar die grote zwarte vogel hoog in de boom. "Jammer, " zei opa, "het was zo'n beste paraplu."

Nou, jongens en meisjes, ik hoop dat het gauw minder hard gaat waaien en eindelijk eens gaat vriezen. Jullie ook?

FRI TS!!

