

## Verkondiging Startzondag

Wat fijn dat jullie je, op deze startzondag, in de boot laten nemen.

En ik hoop dat dit zo goed bevalt dat ook het komend seizoen jullie vaak te vinden zijn in het schip van de Agneskerk.

Het schip, het middenstuk van de kerk, dat, zo wil de traditie ons doen geloven, de vorm heeft van de ark van Noach.

Het zou best kunnen hoewel ik hoop dat het in ons schip niet zo'n beestenboel wordt.

Maar het schip der kerk is meer dan alleen het gebouw: het is de kerk als geheel: het scheepje onder Jezus hoede dat op de wereldzee vaart.

Daarbij gaat het ons soms voor de wind,

dan weer heeft het schip te kampen met storm, tegenwind, hoge golven en is de boot aan; soms met grote gevolgen: mensen vielen overboord, er werd schip-breuk geleden.

De averij die we opliepen is niet zomaar hersteld want er drijven nog brokstukken en drenkelingen op de golven.

Laten we daar oog voor hebben, ook nu we verder willen en de trossen losgooien voor de start van een nieuw seizoen.

Vanzelfsprekend hopen, bidden we, dat we dit seizoen de wind in de zeilen hebben maar .....dan moeten de zeilen wel gehesen worden en dat betekent: alle hens aan dek. Gelukkig hebben we in onze gemeente best veel hands die vrijwillig uit de mouwen gestoken worden en waar we handen tekort komen, roeien we met de riemen die we hebben.

Wij gooien de trossen los en kiezen het ruime sop want het schip der kerk kan niet in de veilige haven blijven liggen. Het moet de wereldzee op want dat is onze roeping.

Die koers is ook uitgezet in ons beleidsplan waarin niet alleen aandacht is voor het oude vertrouwde gemeente-zijn in de Agneskerk maar ook voor pionieren en ontdekken.

En ja... in sommige gevallen moeten we het roer om durven gooien omdat deze tijd andere vormen van kerk zijn vraagt.

Dat zal misschien laveren zijn, vraagt stuurmanskunst en ongetwijfeld worden er fouten gemaakt.

Als dat zo is, blijf dan niet als beste stuurman aan de wal staan maar ga het schip in om samen aan tafel het in alle openheid en liefde te bespreken.

“Aan tafel” .... dat is dit seizoen het thema van de landelijke kerk.

Een mooi thema omdat ‘samen aan tafel’ verbindend werkt.

Dit seizoen proberen we dan ook regelmatig samen aan tafel te gaan,

niet alleen vandaag op de boot of bij het avondmaal maar we zijn ook bezig met het organiseren van tafelgesprekken en samen eten met vluchtelingen.

Vandaag gaan we van start. Ik hoop met jullie op een mooi nieuw seizoen waarin de Geest waait die ons de inspiratie, de Kracht, de moed geeft om samen de vaart er in te houden in het vertrouwen dat God een oogje in het zeil houdt.

In dat vertrouwen wens ik ons behouden vaart.

Daarom: Vaar-wel