

Startzondag 2023

Bijbellezing: Lucas 14: 16 - 23

Verkondiging

We worden uitgenodigd voor een groot feest:

Gods koninkrijk, de hemel op aarde.

Want dat is het finale doel: de herschepping, de re-creatie van mens en wereld.

In die zin is geloven: recreatie-sport.

Maar er is van alles in deze wereld dat ons daarvan afleidt:

Nieuwe akkers, heilige koeien, bezittingen, koopjes die we niet kunnen laten liggen hoewel we vaak wel weten dat de productie er van ten koste is gegaan van mens of schepping.

Excuses genoeg om niet op Gods uitnodiging in te gaan maar ons eigen feestje te vieren.

“Ok, dan maar niet.....” lijkt God te zeggen

”Er zijn vast anderen die wel op mijn uitnodiging ingaan.”

Of dat zo is en de zaal vol raakt, vertelt het verhaal niet

want het is de bedoeling dat wij daar zelf het antwoord op geven.

.....

“Kom in beweging en ga mee” is het thema van deze startzondag.

Ga mee...waar naar toe?

Naar de kerk?

Ja, waarom niet? Want je kunt er veel plezier aan beleven,

en er worden veel trainingen gehouden die je geloof kunnen versterken

want geloven is niet alleen een kwestie van talent maar ook van training,

Wat ben ik dan ook dankbaar voor alle activiteiten die er, ook het komend seizoen,

In onze gemeente zijn.

Dankbaar voor team Agneskerk dat bestaat uit meer dan 100 vrijwilligers

die een veelvoud aan taken doen.

Ik wil hen, jullie, bedanken voor al dat werk én Gods zegen wensen in de hoop dat jullie de

energie, de gezondheid en het plezier houden om ook dit seizoen weer jullie bijdrage te leveren.

Maar ik wil ook anderen uitnodigen om mee te doen.

Ik weet het, meedoen is een tijdlang misschien niet zo aantrekkelijk geweest

want team Agnes verkeerde in degradatiezorgen

maar ik durf te zeggen dat we de weg omhoog weer gevonden hebben

en hoopvol naar de toekomst kijken.

Zoals in elk team heeft ook bij ons ieder zijn eigen positie

en hoewel rechtsachter en linksvoor, ogenschijnlijk ver uit elkaar staan, houdt de goede teamGeest, Gods Geest, ons hopelijk samen en doet zij ons in beweging komen voor Gods koninkrijk,

Dat laatste is, gezien alle problemen in deze wereld, een grote uitdaging want er zijn veel horden en hindernissen. Daarom hebben we elkaar nodig en met elkaar bedoel ik niet alleen christenen of 'team Agnes' maar een veel breder speelveld.

Daarom ook zijn we begonnen met Pionieren waarbij we proberen samen te spelen met ieder die op zoek is naar zin, naar God en zoals in ons beleidsplan staat: ieder die duurzaam betekenisvol wil zijn in onze leefwereld en bij wil dragen aan de zorg voor onze schepping en de kwaliteit van ieders bestaan."

Ik nodig jullie uit om het komend seizoen daarvoor in beweging te komen, in het vertrouwen dat God niet een toeschouwer is die vanuit Zijn Skybox toekijkt hoe wij het in ons eentje roeien.

Nee....God is bewogen om onze wereld, is in Christus onze medespeler geworden is en doet Zijn Geest waaien, in de hoop dat mensen erdoor bewogen worden en er een beweging, een wave, ontstaat waarin heel de wereld meegaat.

Komga je mee?