

Kerstmorgen 2023

Verkondiging

Bij de geboorte van onze kinderen nam ik mezelf heilig voor een dagboek bij te houden omdat er zoveel gebeurde dat ik niet wilde vergeten. Het is er nooit van gekomen.

Zelfs het invullen van zo'n handig boekje van het consultatiebureau was niet aan mij besteed; en foto's, eerlijk gezegd, sta ik er vaker zelf op, dan dat ik ze maak.

Nu met de jaren de grijze haren toe en de grijze massa afneemt, denk ik wel eens met spijt:

"Had ik het maar niet alleen in mijn geheugen opgeslagen"

...

"Maria bewaarde al deze woorden in haar hart" schrijft Lucas.

Ze kon ook niet anders want pen en papier lagen niet voor de hand.

Maar wat Lukas natuurlijk vooral wil zeggen is dat het hele gebeuren, al die woorden, indruk maken op Maria; Ze blijft er over nadenken.

.....

Veel van de woorden die tegen ons gezegd worden vergeten we maar er zijn ook woorden die je zó raken dat ze in je geheugen, in je hart, gegrift staan: Woorden die goed doen en je verder helpen, maar juist ook zijn het vaak de woorden die je gekwetst hebben, die je nooit meer kwijtraakt.

"Ik weet nog letterlijk dat mijn vader zei

En toen scholden mijn klasgenoten me uit voor..."

En dan volgen woorden die nog steeds een litteken zijn op je ziel.

Met name als mensen kwetsbaar zijn, of kind, kunnen woorden diep raken.

Lang niet altijd zo bedoeld maar toch..... Woorden doen er toe.

Vandaag wordt voor de zoveelste keer het Woord aan jullie verkondigd en voeg ik met deze preek 625 woorden toe aan de miljoenen woorden die al gesproken zijn over het Kind van Bethlehem.

En ik vrees met grote vrees dat elk woord bekend in de oren klinkt en jullie niet verrast zijn door de grote blijdschap die ik verkondig, de vrede en het heil voor heel de wereld.

Of... vergis ik me? Zijn we wél verrast en worden we, net als Maria, écht geraakt?

Raken deze woorden niet met de kerstboom in de container of met een kluitje in de grond?

Zeg eens eerlijk....Is de vrede in ons leven blijvend of verdwijnt ze met de kerstballen op zolder?

Is 'All you need is love' meer dan alleen het piekmoment van de kerstavond?

Blijft de kerstboodschap langer bewaard dan de kerstboodschappen?

Ik zag bij een tuincentrum, waar ze ook kerststallen verkopen, een lege kribbe met daarbij een bordje:

'Het kindeke Jezus kunt u afhalen bij de kassa'

Maar hoe groot is in werkelijkheid de angst dat het kerstkind ons gestolen kan worden?

Is de kerstboodschap afhalen bij de kassa al niet heel normaal en gaat midden in de winternacht niet de hemel maar de Hema open?

Steeds vaker in onze wereld blijft het kind in doeken gewikkeld en wordt niet meer uit de doeken gedaan wat Hij kan betekenen.

En daarom vertellen we vandaag voor de zoveelste keer het verhaal van dit kind dat liefde, vrede en gerechtigheid brengt als het maar de kans krijgt zich te ontwikkelen in ons leven.

Nee... dit kind windt er geen doekjes om, neemt geen blad voor de mond maar met zijn woorden zal Hij nooit mensen kleineren, beledigen of uitsluiten.

Als dit Kind aan het Woord komt in ons leven, passen ook wij op onze woorden, zowel real life als op social media.

Als dit kind aan het Woord komt, kan het niet zo zijn dat haat verkondigd wordt maar wordt er met liefde gesproken óf gezwezen.

Als woord van het jaar 2023 is gekozen: graaiflatie.

Ik hoop en bid dat in 2024, het woord van het jaar, Gods Woord zal zijn.

Want waar dit woord er daadwerkelijk toe doet, hebben heil en zegen het láátste woord
amen