

# Volkomen ontspoord of trouw gehoorzaam?



**Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 10 juni 2018**

Epistellezing 2 Kor. 4:13-18

Evangelielezing: Marcus 3:20-35

## OVERWEGING

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Dit gedeelte uit het leven van Jezus is niet zo bekend. En dat komt, omdat de andere evangeliën - Mattheüs, Lucas, Johannes - het niet overgenomen hebben. Ze hebben het als het ware weg gecensureerd, omdat ze de inhoud te compromitterend vonden. Ze zaten er als het ware mee in hun maag. En dat geldt in nog veel sterkere mate voor de katholieke kerk; als ik in Limburg vertelde dat Jezus familie had en broers en waarschijnlijk zussen, dan keken ze me aan alsof ze door de donder waren getroffen. Dat was uitgesloten, dat Maria naast Gods zoon ook nog meer kinderen zou hebben gekregen. Want, zo belijdt de katholieke kerk tot op de dag van vandaag, is ook na de geboorte van Jezus maagd gebleven. De broers en zussen, waar het evangelie van Marcus over spreekt, zou in werkelijkheid neven en nichten zijn geweest.<sup>1</sup>

Maar als we, zoals Peter R de Vries dan over een moordzaak een reconstructie maakt en we net zo de evangeliën met elkaar vergelijken, dan kunnen we niet anders constateren dan dat Mattheus en Lucas en Johannes dit gedeelte uit het leven van Jezus hebben proberen te verdoezelen. En dan vraag je je af wat daarvoor de reden kan zijn geweest. En misschien is die reden al in de eerste zin te vinden, als Marcus schrijft, dat zijn familie op weg ging om Jezus, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Hij is niet bij zijn zinnen, zoals het NBG vertaalt, 'He is out of his mind.'"He has lost His senses."

Jezus, die volgens zijn familie zijn verstand verloren heeft, buiten zinnen is geraakt. Het komt in de beste families voor; meestal wordt het verzwegen dat er een zwart schaap in de familie is. Uit schaamte en gene. Als u bij u zelf nagaat en uw eigen familie de revue laat passeren, dan zult u vast en zeker wel een oom of een neef kennen, die als een zonderling leeft, buiten de lijntjes kleurt, zoals we dat tegenwoordig eufemistisch noemen, en u hebt ongetwijfeld eergister een bericht gehoord van de tragische dood van de jongste zus van onze koningin.

---

<sup>1</sup> Ook op een andere plek vermeldt het evangelie van Marcus het bestaan van zijn vader, zijn broers en zussen: Mark 6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

En zo zal ook Maria, de moeder van Jezus, met toenemende zorgen de levenswandel van haar oudste zoon hebben gevolgd; met groeiende angst de berichten over haar zoon hebben gehoord. Want, zo vertelt Marcus, Jezus week met zijn leerlingen uit naar de zee en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen.

En dat zou nog tot daaraan toe zijn, want in die tijd waren er meer wonderdokters met speciale helende gaven. Maar wat Maria het meest moet hebben verontrust, zijn de berichten over duivelsuitdrijvingen geweest. Telkens als de onreine geesten hem zagen, zo schrijft Marcus, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!'<sup>2</sup> En ook al verbiedt hij hen te zeggen en bekend te maken wie hij was, toch moet het als een lopend vuurtje door het land zijn gegaan en ook Maria hebben bereikt. Wat zijn vader Jozef daarvan heeft gevonden, komen we niet te weten. Misschien was hij op dat moment al overleden. Maar als Maria en zijn broers Jacobus, Simon en Jozef aangekomen zijn in het huis, waar Jezus verblijft, dan sturen ze iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Je zou zeggen: ze hebben hem nu toch gevonden? Maar het zoeken is eigenlijk meer een terug willen halen. Terug naar Nazareth, terug naar het ouderlijk huis, terug naar zijn verloofde, terug naar de timmermanswerkplaats.

Maar Jezus kan niet terug. Simon & Garfunkel zongen dat ooit ook al eens.

*In my little town  
I never meant nothin'  
I was just my fathers son  
Saving my money*

---

<sup>2</sup> Marcus 3:8-12 Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed. En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken.

*Dreaming of glory  
Twitching like a finger  
On the trigger of a gun*

En dat klopt, want als Jezus dan naar zijn vaderstad terugkeert, en op sabbat in de synagoge onderricht geeft, dan zijn zijn toehoorders stomverbaasd en vragen zich af: 'Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En beginnen zich te ergeren. Ze nemen aanstoot<sup>3</sup> aan hem, waarop Jezus tegen hen zegt: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.' Zoals later zijn leerlingen zullen ondervinden en Paulus zal schrijven: maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Zoals later zijn leerlingen zullen ondervinden en Paulus zal schrijven: maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid.<sup>4</sup>

Aanstoot, weerstand. Het is alle groten van de aarde overkomen. Van Einstein tot en met Steve Jobs. U weet wel, van de Iphone, Ipad. In 1985 verliet Jobs Apple, nadat de raad van bestuur hem verbood nog een leidinggevende functie te bekleden in het bedrijf. In 1997 keerde hij bij Apple terug en het resultaat ligt op vele huiskamertafels en zit in vele broekzakken.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> [GING] **skandali, zw**

**skandali, zw**—1. *cause to be caught or to fall*, i.e. *cause to sin*—a. someone Mt 5:29f; Mk 9:42f, 45, 47; 1 Cor 8:13. Pass. *be led into sin* perh. 2 Cor 11:29 (see below). *Be led into sin, fall away* Mt 13:21; 24:10; J 16:1.—b. *skandali, zesqai e;n tini be led into sin or repelled by someone, take offense at someone* Mt 11:6; 26:31, 33; Mk 6:3.—2. *give offense to, anger, shock* Mt 17:27; J 6:61. Pass. Mt 15:12. *ti, j skandali, zetai; perh. who has any reason to take offense?* 2 Cor 11:29 (see 1a above), [*scandalize*] [pg 182]

<sup>4</sup> 1 Korinthiërs 1:23

<sup>5</sup> Na zijn geboorte werd Steve Jobs geadopteerd door Paul Jobs en Clara Jobs-Hagopian uit Mountain View die hem Steven Paul noemden. Jobs leerde Steve Wozniak kennen, met wie hij ook na de middelbare school bevriend bleef. Jobs werkte aanvankelijk voor Atari, maar richtte op 3 januari 1977 [4] Apple Computer op, samen met Wozniak en Ronald Wayne die hij bij Atari had leren kennen. Wayne trad korte tijd later terug. Jobs haalde in 1983 de Pepsi-manager John Sculley over om bij Apple te komen werken, en leidde de ontwikkeling van de Macintosh. In 1985 verliet Jobs Apple, nadat de raad van bestuur hem verbood nog een leidinggevende functie te bekleden in het bedrijf. Hij werd opgevolgd door Sculley, en startte NeXT Computer. Net als Apple bracht NeXT gesloten hardware op de markt, maar het op BSD gebaseerde NeXTSTEP-besturingssysteem was zijn tijd ver vooruit. Na een overname van NeXT door Apple werd Jobs in de zomer van 1997 interim CEO (iCEO) van Apple, nadat de CEO Gil Amelio was ontslagen. Later werd hij definitief benoemd tot CEO van Apple met een loon van één dollar. Vanzelfsprekend zorgde hij ervoor dat zijn oude bedrijf NeXT een plaatsje vond binnen

En dat is het bijzondere: terwijl de onreine geesten knarsetandend moeten erkennen dat Jezus zoon van God is, daar ontkennen, negeren, bestrijden zijn eigen familie leden zijn gezag.<sup>6</sup>

---

Apple. Na zijn terugkeer haalde hij flink de bezem door het bedrijf. Dit had met name gevolgen voor het management, maar Jobs schrapte ook een groot aantal projecten, waaronder de pda Apple Newton en stopte met het verstrekken van licenties op Mac-software aan fabrikanten van klooncomputers. (Zie: UMAX) Hij onderging in augustus 2004 een operatie waarbij een tumor in zijn alvleesklier werd verwijderd. Hij had een zeer zeldzame vorm van alvleesklierkanker en kon genezen zonder chemotherapie of bestraling te ondergaan. In september 2004 ging hij weer aan het werk. Op 14 januari 2009 liet Jobs via een e-mail aan het personeel van Apple weten dat zijn gezondheidsproblemen complexer waren dan hij aanvankelijk dacht en dat hij verlof nam tot eind juni 2009. Op 29 juni 2009 hervatte Jobs het werk, na een levertransplantatie ruim twee maanden eerder in Memphis. Op 17 januari 2011 kondigde Jobs via een e-mail aan het personeel van Apple dat hij zich wederom om medische redenen terugtrok uit het bedrijf. In de e-mail stond dat hij zo spoedig mogelijk wilde terugkeren en dat hij, ondanks zijn afwezigheid, betrokken bleef bij de strategische beslissingen van Apple en dat hij zou aanblijven als CEO. De dagelijkse leiding droeg hij over aan Tim Cook. Op 24 augustus 2011 kondigde Jobs via een brief aan het personeel en de wereld aan dat hij niet langer aan de eisen die aan een CEO worden gesteld kon voldoen en dat hij zijn functie als CEO per direct neerlegde. Hij gaf aan, als de directie daarmee zou instemmen, wel in een andere functie te willen aanblijven. Zijn functie werd overgenomen door voormalig COO (Chief Operating Officer) Tim Cook, zo staat in de brief. Op 5 oktober 2011 berichtte de directie van Apple dat Steve Jobs die dag was overleden aan alvleesklierkanker.

<sup>6</sup> Zoals de vader van Jim Morrison, zanger van The Doors, en zelf admiraal van de Amerikaanse marine ten tijde van de Vietnamoorlog, pas na zeven jaar na zijn vroegtijdige dood, kon erkennen: mijn zoon had een unieke gave om zichzelf uit te drukken.

<https://www.thevintagenews.com/2016/10/14/jim-morrison-father-upon-hearing-the-first-doors-album-wrote-a-letter-to-his-son-give-up-any-idea-of-singing/>

George Stephen Morrison was a U.S. Navy rear admiral, naval aviator and the commander of the U.S. naval forces in the Gulf of Tonkin during the Gulf of Tonkin Incident of August 1964.

Jim Morrison has been raised a military brat in a typical semi-nomadic existence. Rather than physical corporal punishment, James and his brother Andy were disciplined by the military tradition known as dressing down, which consisted of yelling and berating the children until they were completely out of tears and declared their faults.

As soon as Morrison graduated from UCLA he left home and never looked back, broke off most of the contact with his family and, by the time The Doors ascended to the top of the charts, he falsely claimed that most of his family was dead.

Morrison cut off any communication with his family and in a manner of speaking "killed them" maybe because his father was never supportive of his career choice. One day, when an acquaintance of his father saw Jim on the cover of a record, he hastily brought it to Morrison family. When the young man played the record of the Doors' self-titled debut, Admiral Morrison was more than indifferent to his son's singing, and vowed to stop immediately what he saw as a disgrace.

He wrote a letter to his son, urging him "to give up any idea of singing or any connection with a music group because of what I consider to be a complete lack of talent in this direction" So, it was not a "fan letter" indeed.

<https://www.chron.com/entertainment/article/Jim-Morrison-s-dad-breaks-silence-about-estranged-1489213.php>

Jim Morrison, a difficult teen who rebelled against his father's military lifestyle, went on to become one of the most magnetic performers in rock 'n' roll. But he disowned his family, and once made a throwaway comment that they were dead. He also referenced his parents in the Oedipal rant *The End*, singing that he wanted to kill his father and sleep with his mother.

Andy Morrison recalls that his mother, Clara, who died last year, took him to a Doors concert in Washington, D.C., and asked to see Jim, but he refused to meet with her, and she drove home in tears.

The Morrisons surmise that Jim's hostility was really designed to shield them from too much attention.

"I had the feeling that he felt we'd just as soon not be associated with his career," George Morrison says. "He knew I didn't think rock music was the best goal for him. Maybe he was trying to protect us."

Adds his sister, Anne, "He liked mystique, too. He didn't want to be from somewhere."

Jim Morrison died of a heart attack in Paris in 1971, and his grave at the Pere Lachaise cemetery is one of the city's top tourist attractions. His family pays the authorities to take care of the site.

George Morrison said it was "quite an honor ... for the family" to have his son buried near cultural giants like Oscar Wilde, Edith Piaf and Frederic Chopin.

Het is de profeten voor hem overkomen, Jeremia, die zich beklagt: Ook je broers en zusters, je hele familie, zullen je laten vallen, ook zij zullen je naschreeuwen. Vertrouw hen niet, al zijn ze nog zo vriendelijk.<sup>7</sup> En omdat het gezag door hen niet wordt erkend, kan Jezus in Nazareth ook geen enkel wonder doen.<sup>8</sup>

En daarom is het voor zijn eigen bestwil, dat zijn moeder en broers hem terug willen halen.

Hij hoort het verzoek en zegt: Mijn moeder? Mijn broers? Over wie heb je het? Hij kijkt de kring rond, heeft oogcontact met de mensen in de binnenste cirkel – zij binnen, zijn familie buiten. Dan zegt Hij: Mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder? Al wie de wil van God zal doen. Niet de bloedband dus, maar de nieuwe band die God legt. De mens die de wil van God doet – die is familie van Hem.

En wat zouden wij zeggen, als wij Jezus zouden ontmoeten? Zouden we hem een kind van de duivel noemen, bezeten door Beëlzebul, of zoon van de Allerhoogste? Zouden wij hem psychisch verward noemen of omgekeerd juist gedreven door de Heilige Geest? Zouden wij hem net zoals zijn moeder en broers zien als een kind, dat helemaal dreigt te ontsporen of omgekeerd een mens, in wie God zich in volle omvang manifesteert?

In zekere zin hebben wij het gemakkelijker dan zijn tijdgenoten: de geschiedenis - maar in de eerste plaats zijn opwekking, zijn opstanding uit de dood - heeft hem gelijk gegeven. Zoals Paulus schrijft: in datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.

Maar zo gemakkelijk wil het evangelie van Marcus ons niet laten gaan; want juist dit evangelie eindigt met een vraag, een open einde. Juist dit evangelie vertelt dat bij de ontdekking van het lege graf de vrouwen zo geschrokken zijn dat ze tegen niemand iets zeiden. Juist dit evangelie laat de verschijningen van Jezus achterwege. Alleen een wit geklede jongeman vertelt de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn; dat Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is, opgewekt is uit de dood, en de plaats waar hij is neergelegd leeg is.

---

<sup>7</sup> Jer. 12:6

<sup>8</sup> Marcus 6: 5Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6Hij stond verbaasd over hun ongelooft.

Alleen dit evangelie eindigt met een vraagteken. En een oproep! Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”<sup>9</sup>

Latere handschriften hebben dit slot zo onbevredigend gevonden, dat ze er nog een aantal regels aan toegevoegd hebben; maar die zijn niet van de hand van Marcus.<sup>10</sup> Marcus heeft welbewust het einde opengelaten om ons zelf een keuze te laten maken: zoals de onreine geesten in Jezus een meerdere moeten erkennen<sup>11</sup>, zoals zieken en verlamden in hem Gods heilzame kracht ervaren, zoals hoeren en tollenaars, prostituees en collaborateurs in hem Gods genadige aanwezigheid beleefden<sup>12</sup>, zoals omstanders moesten erkennen: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Marcus 16:1-8 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

<sup>10</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie\\_volgens\\_Marcus](https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus)

De laatste twaalf verzen van het laatste hoofdstuk (16:9-20), die de verschijningen van de opgestane Jezus beschrijven, komen niet voor in de oudste manuscripten. Jongere manuscripten hebben wel een slot, maar hier zijn een lange en een korte versie van, en sommige handschriften hebben zelfs beide versies. Voor beide afsluitingen is er slechts bewijs in de jongere handschriften. Het zijn latere toevoegingen die ontstaan zijn uit onvrede met het abrupte slot van Marcus. Dit blijkt bovendien uit inhoudelijke en stilistische verschillen met de rest van het evangelie. De vraag is of Marcus oorspronkelijk afslot bij 16:1-8 (passage over het lege graf) of dat het originele slot van het evangelie verloren is gegaan.[19]

Het feit dat er vermoedelijk in het oorspronkelijke evangelie van Marcus niets wordt geschreven over verschijningen van Jezus na zijn opstanding, is voor kritische Bijbelwetenschappers een indicatie dat er een zekere evolutie was in de voorstelling van de opstanding van Jezus. Uitgewerkte verschijningsverhalen, zoals die in de latere evangeliën te vinden zijn, zouden geen deel hebben uitgemaakt van de vroegste tradities (wel verschijningsberichten, zie 1 Kor. 15). Sommige Bijbelwetenschappers menen dat dit ook opgaat voor het verhaal over het lege graf, dat Paulus immers nergens expliciet noemt.

<sup>11</sup> Marcus 3:10 Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.

<sup>12</sup> Marcus 2:14toen hij verderging zag hij Levi, de zoon van alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: ‘volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. toen de farizeze schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘eet hij met tollenaars en zondaars?’ jesus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

<sup>13</sup> Marcus 7:31 Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis.Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal

Zoals die Romeinse hoofdman, die bij de kruisiging recht tegenover hem stond, en hem zijn laatste adem zag uitblazen, moet erkennen: 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.', zo worden ook wij door Marcus ook voor de keuze gesteld: wie zeggen jullie dat ik ben?<sup>14</sup>

Het is gemakkelijk om dat te erkennen en herkennen, als de geschiedenis hem gelijk heeft gegeven. Maar het wordt al een stuk moeilijker, als Jezus ons nu zou vragen in wie we hem nú zouden herkennen. Martin Luther King, Ghandi, Mandela, Bonnhoeffer zijn door de geschiedenis ook al in het gelijk gesteld.

En misschien moeten we ook niet kijken naar de grote namen uit de recente geschiedenis, maar gewoon om ons heen, naar ieder die de wil van God doet. Precies, dan wordt het spannend, in wie herkennen we dat? En wanneer doe je de wil van God? En hoe, op welke manier? <sup>15</sup> Maar juist hen, die de wil van God doen noemt Jezus zijn broer, zuster en moeder. Amen.

---

spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: 'Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.'

<sup>14</sup> Marcus 8: 27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.' Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.' Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

<sup>15</sup> Mark 10:17-22 En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet onvreemden, eer uw vader en moeder. Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.