

# Overdenking

Voor zondag 5 april 2020

## Van de redactie

Zie het bericht hieronder van de kerkenraad. Mocht u er geen prijs op stellen om deze extra email te ontvangen, wilt u dan een mail sturen naar [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com). Ik zal dan uw e-mail adres van deze lijst verwijderen. De reguliere Agnesbrief zult u wel blijven ontvangen. Zolang de huidige situatie aanhoudt zal de reguliere Agnesbrief worden vervangen door de wekelijkse overdenking. Houd voor de meest actuele informatie de website in de gaten.

---

## Van de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De impact van alle maatregelen en de continuering ervan blijft groot. De kerk blijft dicht. Ook in de Stille week en op eerste Paasdag zullen we het gezamenlijk vieren moeten loslaten. Dat betekent niet dat we de verbinding met elkaar loslaten.

Vanaf a.s. donderdag vindt u op de website een korte meditatie en de omschrijving van de liturgische bloemschikking die passen bij de drie dagen van Pasen, witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. De overdenking voor de zesde zondag van Pasen volgt hieronder.

In de vorige extra brief hebben we melding gemaakt van twee initiatieven. De opzet van een telefooncircuit en de mogelijkheid onderzoeken om een livestream te verzorgen vanuit de Agneskerk op eerste Paasdag. Het telefooncircuit is omgevormd naar een netwerk van mensen waar u contact mee op kunt nemen. De livestream kan i.v.m. de aangescherpte maatregelen helaas geen doorgang vinden.

### *Stil*

In de stilte van de Stille week blijven we met elkaar verbonden door ragfijne draden.

**Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale informatie. Urgente mededelingen komen op de website.**

---

## **Overdenking**

Voor de zesde zondag van de 40 dagen – 5 april 2020 – Palmzondag.

Door ds. Engelsma, consulent.

### **Gedicht**

#### *CHRISTEN EN HEIDEN*

*Mensen gaan naar God in hun nood,  
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,  
verlossing van ziekte, schuld en de dood.  
Zo doen ze allen, christen en heiden.*

*Mensen gaan naar God in hun nood,  
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,*

*verzwolgen door zonde, zwakte en dood.  
Christenen staan bij God in zijn lijden.*

*Naar alle mensen gaat God in hun nood,  
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,  
sterft voor christenen heiden de dood aan het kruis  
en beiden vergeeft hij.*

Dit gedicht is geschreven door Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) Hij schreef dit in de gevangenis in Tegel, in het Noordwesten van Berlijn. Bonhoeffer groeide op in, wat wij zouden noemen, een randkerkelijke familie. Dit verhinderde hem niet om theologie te gaan studeren. Als jong theoloog dacht hij na over de plaats van de kerk in de wereld. De kerk was, in zijn ogen, niet van belang als instituut op zichzelf, maar alleen als openbaring en vindplaats van God in de wereld. Bonhoeffer heeft ruim twee jaar gevangen gezeten. Op 9 april van dit jaar (witte donderdag) is het 75 jaar geleden dat hij werd terechtgesteld.

Bijbelgedeelte voor de zesde zondag in de 40 dagen: Matteüs 26: 1-27, 66

**Matteüs 26:6-13:**

*Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’*

## **‘Zalven’**

Wij wassen onze handen heel vaak. Dat wordt ons aangeraden en daarom doen we het ook. Als dat helpt om het coronavirus tegen te houden.... Maar al dat wassen maakt je handen schraal. En daarom smeren we daar wat op, een olieachtig zalfje. Dat voelt fijn en fris. Jezelf insmeren, een zalfje op je handen, dat is niks bijzonders.

Voor oosterse, Joodse mensen is zalving een waardevol gebeuren en de olie waarmee dat gebeurt, is één van de meest kostbare producten. Door de olie die je op je huid smeert, wordt je huid versterkt. En bovendien kun je die olie ook nog in een lamp doen, zodat je de weg vindt in de duisternis. Olie heeft ook een symbolische betekenis en heeft te maken met de werking van de heilige Geest. Die Geest versterkt jou en licht je bij op je weg.

Daarom komt ‘zalven met olie’ in de Bijbel heel vaak voor en is dat altijd indrukwekkend. Het meest bekend is de zalving van koningen. Koning Saul en koning David worden gezalft als koning worden. Naast deze zeer bijzondere zalving, is er ook nog een huiselijke zalving.

Wanneer wij op bezoek gaan bij andere mensen, dan verzorgen we onszelf. We wassen ons. We gebruiken cosmetica om er goed uit te zien en lekker te ruiken. We trekken gepaste kleren aan. In Israël doet men dit ook, maar de gastheer of gastvrouw mag het afmaken. Het is zijn of haar taak de voeten van de gasten te wassen en hun hoofd te zalven. We lezen dit in Psalm 23: ‘U zalft mijn hoofd met olie.....’

Ten slotte is er ook nog de zalving vóór de begrafenis. Dan komen er vrouwen om te klagen en te huilen en om de overledene te zalven. Dat is een daad van liefde, een eerbetoon aan de overledene en troostrijke hulp voor de nabestaanden.

Het meest opmerkelijke van de zalving van de vrouw, zoals daarover verteld wordt in Matteüs 26, is dat alle betekenissen van het zalven in één handeling samenvallen. Zij is de gastvrouw die Jezus welkom heet, door zijn hoofd te

zalven. Bovendien zalft zij Hem als koning. En ten slotte zalft ze hem voor zijn begrafenis.

En Jezus... Hij laat het toe, want die Geest, die door de olie wordt gesymboliseerd, daar lééft Hij van, juist nu de week van de overlevering, van het verhoor, de marteling, het kruis en het sterven nadert. De Heilige Geest sterkt hem en verlicht voor hem de weg die Hij moet gaan.

Dat maakt ons stil en roept in ons het vertrouwen op dat de heilige Geest er is en werkt, ook in ons en tussen ons, ongedacht en onverwacht, als een zalving van onze ziel.

*Om de zalving door een vrouw,  
vreugdeolie, geur van rouw,  
teken van wat komen zou,  
Kyrië eleison – Heer, ontferm U  
(Lied 558:3)*

## **Verhaal**

Een mevrouw die geboren is in Teheran vertelt tijdens het bijbellezen in de multiculturele groep:

*“Ik heb zelf albasten flesjes met de hand had gemaakt.  
Dit is een enorm tijdrovend werk,  
want de opening moet heel klein blijven,  
zodat er maar een halve druppel per keer uit kan.  
Het flesje was voor zeer dure olie dat er heet ingegoten werd,  
maar afgekoeld kon er dan slechts een halve druppel uit.  
Het albasten flesje zelf is zeer duur  
Om het in één keer leeg te gieten  
moest de hals afgebroken worden.  
Dat is eeuwig zonde.....”*

We lezen dat Jezus het voor haar opneemt.  
Zalven wordt balsemen.  
Opstaan en nieuw leven.  
Deze vrouw zal altijd herinnerd worden.  
Ze vertelt hierna:

*Deze enige keer was het  
niet eeuwig zonde,  
maar heeft het eeuwigheidswaarde!*

### **Gebed**

Eeuwige God,  
Laat mij de waarde van uw Zoon Jezus zien,  
zoals de vrouw die zag toen ze Jezus zalfde.  
Geef dat ook ik opsta om de kostbaarheid  
van uw Zoon Jezus te laten zien.  
Door Jezus, uw Zoon, onze kostbare Heer,  
Amen.

---

## **Pastorale mededelingen**

Mevr. Hennie Hoekstra, neemt per direct de taak van pastoraal medewerker op zich voor sectie 3 (Goutum Noord). De kerkenraad stemt hier mee in en zal in de eerstvolgende reguliere dienst, mits er geen bezwaren worden ingediend, deze benoeming vastleggen. Zij vervangt mevr. Gusta Fennema die wij heel hartelijk danken voor haar trouwe jarenlange inzet.

---

Lieve gemeenteleden

Onlangs kreeg ik via Heiltje Visser wederom een prachtig boeket bloemen met een warme groet van U allen.

Veel dank daarvoor, ik heb er van genoten. Wederkerig zend ik U mijn hartelijke groeten en beste wensen in deze verwarrende tijd.

Loes Bergkamp.

---

## Contact

Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling. Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan kunt u ook bellen met onderstaande personen.

Willem van der Kooij (ouderling)	058-8436979 of 06-25141545
Arie de vries (diaken)	06-53659756
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)	06-12516704
Jenny Mink (ouderling)	06-55946166

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:

Johan Snijder	058-2883723
---------------	-------------

**Niet alleen.** De Protestantse kerk heeft een website gemaakt voor hulp:

[www.nietalleen.nl](http://www.nietalleen.nl). Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

De stad Leeuwarden heeft ook een dergelijke

website [www.leeuwardenhelpt.nl](http://www.leeuwardenhelpt.nl). Deze site is ook bedoeld om hulp te vragen en

om hulp aan te bieden.

---

## **Diaconale mededelingen**

De eerste collecte a.s. zondag 5 april voor de diaconie is bestemd voor de diaconie van de Agneskerk.

De tweede collecte voor de kerk is bestemd voor KIA-Jop, zodat dit jongerenplatform van Kerk in Actie verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge (verschoven naar 2021) verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken.

De eerste collecte a.s. donderdag 9 april voor de diaconie is bestemd voor het Aanloophuis. Het Aanloophuis moet momenteel helaas de deuren sluiten, maar werkt nu samen met het Leger des Heils binnen de dagopvang op de Tuinen.

De tweede collecte is voor de kerk. Ook in deze tijd, nu er geen diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen. Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.

### **Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845**

t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.

o.v.v. kerkcollecte

### **Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811**

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.



o.v.v. diaconale collecte

o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)

---

## **Mededelingen vanuit de Classis**

### *Kerkdiensten op televisie*

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassion in het Frysk uit. NPO2 zendt om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.