

# Agnesbrief



---

## Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 16 november** naar [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com).

---

## Persoonlijk

Vorige maand ben ik voor het eerst in mijn leven als schaapherder actief geweest. Natuurlijk heb ik er heel veel over geprekeet en gelezen, (psalm 23 etc.) maar nu was het toch echt heel concreet. Dat begon al met het omkleden. Schoenen gingen uit, laarzen en overall aan en zo waagden we ons midden in de schapenstal van Bongastate. Natuurlijk waren de lammetjes hart vertederend, maar het werd al wat anders met de wat oudere schapen; die liepen door de stal heen te dollen alsof het Stoke-City live was. Het was nog een hele kunst om ze rustig te houden. Ik probeerde dat in het Fries en warempel, het leek wel of ze dat nog konden begrijpen ook. Maar bij de ram leek niks te werken. Hij was met geen poot te bewegen. Totdat boer Chris de Jong ons instrueerde hoe het wel moest.

Tenslotte kregen we de opdracht om de schapen van het ene naar een ander veld te brengen. Dat lukte maar ten dele. Want schapen zijn kuddedieren en kiezen voor de geijkte weg. Gelukkig waren we als collega's wel zo goed als herders op elkaar ingespeeld, dat we de schapen toch binnen redelijke tijd verplaatst kregen. Of dat met die andere kudde ooit zal lukken, durf ik niet te zeggen, maar gekoppeld aan de theorie van Steven Covey (van o.a de 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie) en die van Yoram Hazony, The Ethics of a Shepherd (uit The Philosophy of Hebrew Scripture) is dit voor mij een heel leerzame dag geworden.

---

## Over de kerkdiensten

Op zondag 22 oktober hoop ik in een feestelijke dienst voor te gaan, want de ouders van Tobias Horst, Marco Loos en Andrea Horstman hebben te kennen gegeven dat ze in die dienst hun zoontje willen laten dopen. Aansluitend is er dan om 11:30 uur een meditatieve dienst in het kerkje van Hempens.

Donderdag 2 november is de Nacht der Zielen in de Agneskerk, aanvang 20.00 uur.

### ***By it baarnen fan in kears***

*As ik dit kearske oan jo ljocht ûntstek,  
mei dan jo ljocht ûntflamje yn myn hert.  
Dat it ferbaarnt de pinen en it sear;  
ferljochtet dêr't it tsjusteret, Hear.*

*Ik baarn in kears om ien dy't ik ferlear;  
in kears foar wa't jo leafde nedich hat;  
foar elk dy't langet nei beskûl en treast  
om al it stil fertriet yn hert en geast.*

*Ik baarn in kears en tink oan mannichien.  
Elk minske hat syn ljocht fan Jo te lien.  
Ljocht dat ik yn jo ljocht te baarnen set.  
Mei 't wêze mei jo ivich ljochtsjen ien.*

*Willem Abma*

---

---

In de Nacht der Zielen - open voor iedereen - bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij al de 'mensen van voorbij'. Met muziek, zang, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. Voor deze gelegenheid zal het Opsterlands vocaal ensemble, onder leiding van Jan Andries Dijkstra, muziek uit de katholieke traditie ten gehore brengen en is de Friese schrijver, dichter Willem Abma uitgenodigd om een aantal gedichten uit zijn laatste bundel voor te lezen. Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken. Het geheel duurt ongeveer een uur; voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken. Verdere medewerking: Arjen Nauta, piano.

---

## Over de lezingen

### Zondag 22 oktober

### 5e van de herfst

Jes 45,1-7  
Ps 96  
Mat 22,15-22

Matteüs 22,16 U kijkt niemand naar de ogen.

Deed hij dat maar: de mensen naar de ogen zien,  
althans: de mensen van ons soort,  
onze manier van denken.  
Was hij dat maar, een vorst die past in ons paleis,  
de poorten sluit, geen vreemde komt er in.  
Maar hij gaat verder,  
breekt de muren af, verbrijzelt bronzen deuren.  
Wat heb je aan zo'n Heer, die jouw partij niet kiest?  
Of is het beter zo:  
hij ziet niet naar de ogen,  
kent het hart.  
God, ken me, wees ons aller Zon

### Zondag 5 november

### 7e van de herfst

Spr 9,1-18  
Ps 43  
Mat 25,1-13

Matteüs 25,2 Vijf van hen waren dwaas.

Wat is hier dwaasheid? Niet vooruit te zien?  
Niet rekenen op tijd die zich uit rekt,  
vergeten dat de nacht zo lang zo donker is?  
Dwaas zijn, te wachten op het brood van anderen,  
de olie en de wijn die je zelf achterliet?  
Dwaas, om te leven zonder fantasie,  
geen blauw vermoeden van wat je kunt doen,  
geen inzet om je leven, en de weg, goed te  
verlichten?  
God, wie is dan nog wijs?  
Help me in mijn eigen leven  
te dromen van uw licht dat komt, dat wacht.

### Zondag 29 oktober

### 6e van de herfst

Deut 6,1-9  
Ps 1  
Mat 22,34-46

Matteüs 22,45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?

Soms gaat het om gezag, om recht:  
dan zegt men Heer en meester.  
Soms speelt de afkomst, de relatie mee,  
een zoon een dochter, vader, moeder heet het dan.  
Maar als het gaat om het gebod van liefde,  
wanneer het leven ingebed is in de adem van Gods Geest,  
en hart en ziel, verstand en kracht,  
vervuld van Gods genade,  
de ruimte bieden voor Gods eigen mens,  
wie spreekt dan van gezag of recht?  
God, neem me in die liefde mee.

### Zondag 12 november

### 8e van de herfst

Jes 48,17-21  
Ps 70  
Mat 25,14-30

Matteüs 25,30 .. waar men jammert en tandenknarst.

Wie tanden knarst heeft alle spieren strak.  
Zo ook met deze man: hij leefde vol van angst,  
gespannen, stug, zo bang iets fout te doen,  
zo zeker dat hij nooit het doel kon halen.  
God, geef nu het nog kan,  
dat ik mijn leven leef als vrije,  
kan geven wat ik heb, en delen wie ik ben,  
de lach en traan kan laten stromen  
als dat past.  
En of de oogst, de opbrengst, mee of tegenvalt,  
dat zult u dan wel zien.

---

**Zondag 19 november****9e van de herfst***Ez 34,11-17**Ps 90**Mat 25,31-46*

Matteüs 25,32 ... zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.

Van alle lammeren: de helft is ooi, de helft is bok.  
De ooiën hebben toekomst maar voor bokken is geen plaats.

Wie leven deelt en voortbrengt,  
wie ruimte biedt aan anderen,  
hen voedt, hen kleedt,  
heeft die natuurtalent? Of is er,  
anders dan bij lammeren, nog kans om  
om te keren en om ooi, om schaap te zijn  
als je als bok begon?  
God, neem mij als ik ben,  
en ken mij ánders, vrij.

---

**Dienstenrooster**

Overzicht van diensten in oktober.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
5 november	Ds. G. Rinsma		Kerk in Actie: najaarszending/kerk
12 november	Ds. J. Miedema		Kerk in Actie: binnenlands diaconaat/kerk
19 november	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal, m.m.v. de cantorij	Voedselbank/kerk
26 november	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk

Diensten in **MFC Mårkant**, Zuiderburen, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
12 november	Ds. J. Bakker		Kerk in Actie: binnenlands diaconaat/kerk

Diensten in **Martinuskerk** – Hempens, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
26 november	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website [www.agneskerkgoutum.nl](http://www.agneskerkgoutum.nl) en het kerkblad "De Geandewei".

**Oppasdienst**

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail [trientsjewijbenga@hotmail.com](mailto:trientsjewijbenga@hotmail.com) en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.



---

## Commissie Vorming & Toerusting

Activiteiten najaar 2017 – Goutum-Huizum Oost

### “Luther” door Kees van der Zwaard

Op zaterdag 28 oktober wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Oase het leven van de hervormer Maarten Luther verbeeld door Kees van der Zwaard met zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther’. In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Datum: 28 oktober 2017  
Tijd: inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30 uur  
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost)  
Entree: € 7,50 Losse verkoop  
€ 5,00 + boekingskosten via <http://gerardrinsma.nl/cvt/bestellen>.  
Meer informatie: [dreudec@gmail.com](mailto:dreudec@gmail.com)  
[gl.spoelstra@gmail.com](mailto:gl.spoelstra@gmail.com)

---

## Van het college van de kerkrentmeesters

De opbrengst collecten van en voor de kerk in de september 2017 was 270,51 EUR. Hartelijk dank voor uw gaven.

---

## Van de diaconie

Op zondag 24 september hebben wij tijdens de diensten speciale aandacht gevraagd voor **de miljoenen slachtoffers van de overstromingen in Zuid-Azië**. In Nepal, India en Bangladesh ontwrichten overstromingen de levens van 41 miljoen mensen. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. Op veel plekken zakt het water nu, maar v veel mensen beginnen de problemen pas echt. Voedsel is weggestroomd of verrot. Oogsten zijn verloren en vee is meegenomen door het water. Huizen zijn verwoest en hele dorpen zijn weggevaagd. En dan zijn er nog de medische risico's. Alleen al in Bangladesh kampen 13.000 mensen met water gedragen ziektes zoals diarree, malaria en dengue. Twintig medische teams van het Rode Kruis trekken door het land, maar kunnen nooit alle zieken bereiken. Wij ondersteunen het werk van het Rode Kruis en daarom heeft de Diaconie de totale opbrengst van beide diensten verdubbeld.

Op 15 oktober collecteerden wij in de dienst in de Agneskerk voor **KIA Werelddiaconaat**. Op deze dag is het namelijk wereldvoedseldag. In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Om dit voor elkaar te krijgen, worden deze vrouwen geholpen met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen.

Op 22 oktober zal er in de dienst in de Agneskerk gecollecteerd worden voor het **straatkinderenopvangproject van Robert Smits**. Hij zet zich met zijn stichting in Rio de Janeiro in voor straatkinderen om hen zo van de straat te krijgen. De stichting is sterk gegroeid en hier worden de kinderen met sport, spel en school uit de handen van drugsbendes en criminaliteit gehouden. Als dat nodig is, krijgen ze niet alleen onderdak, maar worden ze ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving. Wij dragen deze stichting een warm hart toe.

Hartelijke groet namens de diaconie,  
Marika van Dijk

---

Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

<b>September</b>	EUR
ZWO	103,84
Diaconie	78,90
Kia Vredeswerk	140,95
Rode Kruis	132,70

---

## Jongerennieuws

### **Sirkelslag**

Op vrijdagavond 17 november gaan wij als Agneskidz de strijd aan in Sirkelslag kids, een spel voor kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 6, 7 en 8. In het spel krijg je actieve, gekke, en creatieve opdrachten rond het thema 'Geef hoop'. Via sociale media sta je online in verbinding met de andere groepen en kun je berichten en foto's vanuit je eigen groep delen met de andere spelers.

Het spel begint om klokslag 19.30 uur; precies op dat moment moet je inloggen! Belangrijk dus om 19.00 uur te verzamelen! Het spel eindigt om 21.15 uur. Meld je aan en doe mee!

Laat even weten of je de Agneskidz komt versterken! Zit je in groep 6, 7 of 8, mail dan je naam naar: [sietakingma@kpnmail.nl](mailto:sietakingma@kpnmail.nl) of stuur een app naar: 06-25320610, wij verzorgen de rest.

Tot vrijdag 17 november!

*Groeten van de kindernevendienstleiding van de Agneskerk Goutum*

### **Van mij voor jou**

Actie4kids is weer van start gegaan! Samen met jullie willen wij kinderen blij maken die het minder goed hebben dan wij met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Afgelopen jaar zijn er 4 gemeenteleden van onze Agneskerk (Minke en Djura Bloemsma en Amarins en Marja Bakker) met een groep vrijwilligers naar Roemenië geweest en hebben met eigen ogen gezien hoe blij kinderen tot 16 jaar worden van een gevulde en versierde schoenendoos. Het lijkt voor ons iets kleins maar nog steeds krijgen we kippenvel als we naar het fotoboek kijken en daar die blijde gezichten zien bij de versierde dozen. Het fotoboek ligt ter inzage in de hal, voor iedereen om erin te bladeren. De schoenendozen van dit jaar gaan naar Sierra Leone, Moldavië, Roemenië en (onder voorbehoud) naar Armenië en Pakistan.

De schoenendozen kunnen ingeleverd worden in de Agneskerk, of bij Minke (De Trije34) of bij Marja (De Wetering 63) thuis. Graag voor vrijdag 22 november, want dan hopen we natuurlijk zoveel mogelijk dozen naar de Kurioskerk te kunnen brengen.

### **Terugblik op geslaagd zeilweekend**

Er zal, denk ik, ook wel door anderen over worden geschreven, hoe we het hebben getroffen hebben met het weer, hoe leuk het was om zelf zeilen te mogen hijsen, het schip te sturen, vuurtje te stoken en tegen de dominee te giekmeppen, maar voor mij was het meest bijzondere moment, toen we in de Martinikerk het verhaal van Jona naspeelden. Bij de rondleiding hadden we stilgestaan bij de 10 geboden en prompt kwam er een vinger omhoog of we dan God wel mochten na spelen. Na spelen wel, maar vastleggen niet, want dat zou betekenen dat je God in je hand zou hebben, terwijl het juist omgekeerd is.

*Gerard Rinsma*

### **Ontdekkerk - Terugblik op 8 oktober: Wie mag de beste plek.**

Dat was het thema van deze 1<sup>e</sup> ochtend in het nieuwe seizoen. Ik dacht... die is voor mij ;-). Alle kinderen op de krukjes in de kring en ik dacht; "omdat ik al zo mijn best had gedaan in alle anderen vieringen, mag ik dit keer wel het beste plekje hebben! In het midden van het kleed, op de zitzak, in de kussens languit voor dominee Martha

---

Kroes. YES!! de ontdekkerviering kon beginnen!! “

Nou... niks daarvan was waar... Dominee Martha vertelde mij dat dit niet de bedoeling was, ik moest mijn plekje afstaan aan de kinderen, die waren belangrijk en dat ik op een stoel moest gaan zitten, ergens een beetje naar achteren.

En zo vertelde Dominee Martha het verhaal van Jezus, dat als je het beste plekje wilt hebben op een feest, je door de gastheer gevraagd kan worden om ergens anders te gaan zitten. Dat de mensen die achterin staan en zich bescheiden opstellen naar voren mogen komen. Bescheidenheid siert de mens.

Dit hebben we later in de verschillende ontdekhoeken ook mogen horen in een spiegelverhaal over Kleine Ezel en Jarige Jakkie. Kleine Ezel had samen met zijn moeder een mooie rode vlieger gekocht voor de verjaardag van Jakkie, zijn beste vriendje. Maar wat vond Kleine Ezel het moeilijk om deze mooie vlieger weg te geven. Kinderen herkende zich hierin. Maar aan het einde van het verhaal voelde Kleine Ezel zich zeer te tevreden en blij dat hij zijn cadeau aan Jakkie had gegeven.

De kinderen gingen met hun versierde bordjes ook aan een feesttafel zitten om te eten samen met Dominee Martha, en zij pakte haar stoel op en koos een mooie plek naast de kinderen. En zo hebben we een gezellige ochtend gehad met een prachtig verhaal en boodschap die aan de kinderen en de grote mensen is meegegeven.

De eerstvolgende datum 10 december. Zet deze alvast in de agenda, kom en laat je verrassen door samen met ons te ontdekken en te vieren.

10 december 2017  
11 februari 2018  
8 april 2018  
10 juni 2018

Namens alle leden van de werkgroep,  
Alice Romar



### **Zuiderjoos**

Op vrijdag 13 oktober hebben we de eerste Zuiderjoos gehad. Het was erg gezellig! De volgende Zuiderjoosavonden staan gepland op:

2017: 10 november en 15 december  
2018: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en 8 juni

Zet deze data vast in de agenda, zodat je erbij kunt zijn!

OKTOBER 2017, JAARGANG 19, NR. 2, OPLAGE 335 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK