

# Agnesbrief



---

## Van de redactie

Zoals zo vaak met veranderingen zijn er ook in de overgang naar de digitale Agnesbrief wat opstart problemen. In dit geval niet zozeer met de digitale versie, maar met de distributie van de papieren versie. Dat is nu gelukkig opgelost. Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 14 december** naar [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com).

---

## Persoonlijk

“Komt ons in diepe nacht ter ore:  
De morgenster is opgegaan.”

Nog even en we halen onze adventsster weer van zolder. Vanaf de eerste adventszondag hangt hij bij ons elk jaar in de woonkamer en begeleidt ons met zijn warm licht door de adventstijd heen naar kerst. Hij brandt de hele dag en het is fijn om in het donker thuis te komen en al van ver het licht van de ster door het open raam te zien. Het kan niet missen: Hier moet je zijn.

Om hun glans en het licht die zij bij heldere nacht uitstralen en vanwege hun mysterieuze glans lenen sterren zich heel goed als symbolen, als beeldspraak, voor vergelijkingen. De dichters, profeten, zangers en vertellers van de bijbel gebruiken het beeld van de ster als ze het hebben over het geheim van geloof en leven. Denk alleen maar aan psalm 8: de schittering maakt ons stil of juist vol van woorden van verwondering. Als God dit allemaal geschapen heeft, hoeveel groter zou onze verwondering daarover zijn dat Hij zich heeft verbonden aan elk mensenkind? In het boek Openbaringen staat de ster als teken voor het uit de hemel neerdalende Jeruzalem, teken dus voor een veelbelovende toekomst - God samen met de mensen.

En de ster hoort ook bij het kerstverhaal. Voor de wijzen uit het oosten was het duidelijk: deze ster kondigt de komst van een koningskind aan. Dit weten komt niet uit de hemel vallen. Vele malen werd zo de komst van een belangrijk persoon aangekondigd - in deze wetenschap waren de wijzen, de magiërs, de sterrenkundigen gespecialiseerd. De ster zegt: Hier is een belangrijk mensenkind op komst en wat hier gebeurt staat niet los van de hemel. Hier gebeurt iets wat het alledaagse overstijgt, hier moet je zijn, als je op zoek bent naar de "hemel op aarde", als je God zoekt in de geschiedenis, in het leven van de mensen. Hier moet je zijn, als je je hoop wilt voeden, als je je angsten, die het leven donker en zwaar maken, wilt delen, of als je wegen naar vrede en recht zoekt.

De ster boven Bethlehem, hoe anders is hij dan al de kortstondige sterren van opgaan, even blinken en vergaan uit onze tijd. De ster van Bethlehem staat stil te schijnen aan de hemel, ook, of juist nu er het oude lied van oog om oog en tand om tand in onze wereld opnieuw uit volle borst gezongen en nageleefd wordt.

Hij staat er - de ster van Bethlehem - om ons opnieuw te vertellen:

*Komt ons in de diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
'God zal ons redden' is zijn naam.  
Opent uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt*

*Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.*

---

*Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.  
(gezang 489)*

Van harte wens ik dat het warme licht van deze ster u blijft begeleiden door de adventstijd heen naar kerst en in ons leven - elke dag opnieuw.

---

## **Over de kerkdiensten**

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en van oudsher is de blik van de kerk dan gericht op de toekomst. "Laat komen, Heer, uw rijk". In de rooms-katholieke en anglicaanse traditie is het feest van Christus Koning en met de lezingen uit Mattheus 24,14-35, Daniel 12,1-4 en 1 Tess 5,1-11 sluiten wij bij die oude traditie aan. Evenals voorgaand jaar zullen we op deze zondag de namen noemen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Alle nabestaanden ontvangen een uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn om samen met ons hun overleden partner, vader of moeder te gedenken. Aan deze dienst zal het Godeharduskoor onder leiding van onze organist Broer de Witte meewerken.

Daarna volgt er op de kerkdienst in de Agneskerk om 11.30 uur een dienst in de Martinuskerk van Hempens. Uit het liedboek zullen we liederen uit Taizé en Iona zingen en daarnaast zal het Opsterlands Vocaal Ensemble onder leiding van Jan Andries Dijkstra muziek uit de katholieke traditie ten gehore brengen. Tijdens de gebeden is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.

Zondag 3 december is dan de eerste zondag van advent. Het gloria zal niet worden gezongen en de kleur in de kerk verschiet naar paars. Ook start dan het adventsproject van de kindernevendienst. Het thema van het adventsproject is dit jaar: Al Licht. Elke week komt er een verslaggever van Hart in Nederland aan de deur. De verslaggever komt in Ergenshuizen kijken hoe het staat met de kerstversiering in de straat. Elke week is er een kort gesprekje waarin een thema van advent besproken wordt. In de kindernevendienst maken de kinderen iets om de deur te versieren en zo van het huis een thuis te maken. De eerste week is dat bijv. een adventskrans. Daarnaast maken de kinderen elke week een klein knutselwerkje dat ze thuis in een adventskrans kunnen hangen. Bij terugkomst in de kerk wordt het voorwerp bevestigd aan de deur voorin de kerk.

Op zondag 10 december is er na de dienst in de Agneskerk een ontdekkerk-viering in MfC Mårkant. Verderop leest u er meer over.

---

---

## Over de lezingen

**Zondag 19 december**                      **9e van de herfst**  
*Ez 34,11-17 ; Ps 90 ; Mat 25,31-46*

*Mattheus 25,32 ... zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.*

Van alle lammeren: de helft is ooi, de helft is bok.  
De ooiën hebben toekomst maar voor bokken is geen plaats.

Wie leven deelt en voortbrengt,  
wie ruimte biedt aan anderen,  
hen voedt, hen kleedt,  
heeft die natuurtalent? Of is er,  
anders dan bij lammeren, nog kans om  
om te keren en om ooi, om schaap te zijn  
als je als bok begon?  
God, neem mij als ik ben,  
en ken mij ánders, vrij.

**Zondag 3 december**                      **eerste Advent**  
*Jesaja 64,1-9; Ps 85; 1 Korintiërs 1,1-9; Marcus 13,24-37*

*Marcus 13,37: ... zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!*

De angst maakt waakzaam,  
maar vermoeidheid slaat snel toe,  
wat dóe je nog wanneer je angstig bent?  
Maar als het hoop is die je wakker houdt  
en waakzaam maakt gebeurt er wat.  
Dan luister je verwachtingsvol,  
dan kijk je blij verrast;  
wanneer zich tekenen van licht vertonen,  
dan zie je ze. Zó leven opent aandacht,  
biedt kans om God te zien, wanneer hij komt.  
God, help me stil te staan,  
te rekenen op u.

**Zondag 17 december**                      **derde Advent**  
*Jes 65,17-25; Ps 126; 1 Thess 5,12-24; Joh 3,22-30*

*Johannes 3,29: De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij.*

Goed luisteren, aandachtig volgen  
wat de ander drijft;  
goed zien en merken wat die ander vreugde biedt;  
en zelf die vreugde delen,  
blij, want hij is blij:

**Zondag 26 oktober**                      **10e van de herfst**  
*Dan 12,1-4; Ps 9 ; 1 Tess 5,1-11; Mat 24,14-35*

*Daniël 12,2 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf.*

Boven de sterren daar zal het eens lichten,  
en de sterretjes van goud  
zingen als een engelenkoor  
dat God van alle mensen houdt.  
Die beelden sterven nooit -  
ze strijden met het beeld dat mensen zien,  
ontakeld lijf, gebroken, dode ogen,  
het licht dat uitgaat als een kaars die dooft.  
God, wees een bron van licht, en help ons zien  
hoe sterren onder ons hun eigen vorm verkregen,  
hoe stralend mensen kunnen zijn,  
zo kwetsbaar en zo broos, zo eeuwig tijdelijk.

**Zondag 10 december**                      **tweede Advent**  
*Jesaja 40,1-11; Ps 80,1-8; 2 Petrus 3,8-18; Johannes 1,19-28*

*Johannes 1,20: Hij gaf zonder aarzelen antwoord.*

Hier hoefde hij niet over na te denken.  
De Stem weet wel wat spreken is,  
verkondigen, de aandacht vestigen  
op meer dan eigen stem, dan eigen zin.  
Hij aarzelt niet en wijst vooruit.  
Gezegend wie zo zonder aarzeling  
wijst op wie komt in naam van God.  
Meer nog, gezegend wie ook als ze aarzelt  
de handen open houdt, op God vertrouwt.  
Heer, neem me, aarzelend of niet,  
op uw weg mee door de woestijn.

dat is de vriendschap die de tijd verduurt,  
dat is je eigen leven zien in perspectief,  
is open zijn voor toekomst,  
ook als het donker is.  
Een wonder, God, dat u zo vriend wilt zijn.

---

## Dienstenrooster

Overzicht van diensten in december.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
3 december	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk
10 december	Ds. G. Rinsma		ZWO/kerk
17 december	Ds. R.E. Nummerdor	Viering avondmaal, m.m.v. de cantorij	Diaconie/kerk
24 december	Ds. G. Rinsma	m.m.v. pop-Gospelkoor Loft	Diaconie/kerk
24 december	Ds. G. Rinsma	Kerstnachtsdienst; <b>aanvang 22.30</b> , m.m.v. Godeharduskoor	KIEN/kerk
25 december	Ds. G. Rinsma	m.m.v. de cantorij	Kerk in Actie: kind in de knel/kerk
31 december	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk
	Ds. G. Rinsma	<b>10.30 inloop met koffie</b> <b>11.00 morgengebed</b> Aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje	
1 januari			

Diensten in **MFC Mårkant**, Zuiderburen, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
10 december		Ontdekkerkviëring	

Diensten in **Martinuskerk** – Hempens, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
24 december	Ds. G. Rinsma	Kerstnachtviëring, <b>aanvang 20.30</b>	KIEN/kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website [www.agneskerkgoutum.nl](http://www.agneskerkgoutum.nl) en het kerkblad "De Geandewei".

### Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail [trientsjewijbenga@hotmail.com](mailto:trientsjewijbenga@hotmail.com) en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.



---

## Activiteiten

### Robert Smits is in Nederland 1 december

*En komt hier vertellen over het werk in Brazilië*

Zoals sommigen wel weten, is Gerard Rinsma vorig jaar met een groep jongeren naar Rio gereisd om daar mee te helpen aan de favela games. Hij heeft er toen voor het eerst daadwerkelijk kennis kunnen maken met het levenswerk van Robert Smits, die zijn leven gewijd heeft aan het opvangen (redden) van straatkinderen. Deze reis heeft op hem een grote indruk gemaakt; maar wie Robert Smits persoonlijk wil leren kennen en uit eerste hand over zijn werk wil horen, die kan op 1 december met hem kennis maken tijdens een zogenaamd stampot buffet.

Datum: 1 december 2017  
Tijd: 18.00 - 21.00 uur  
Locatie: Verenigingsgebouw De Boei,  
Kievitstraat 3, 9001 EK in Grou  
Kosten: €15,00 p.p.

De opbrengst is voor de kinderen in Brazilië!

Aanmelden graag voor dinsdag 28 november via  
matty@helpmijleven.org of bel: 06 53 52 33 37

### Top 2000 dienst

17 december

Op zondag 17 december is er voor de vierde keer een Top 2000 dienst met als thema 'Hoop op Verandering'. Met gospelrockband Grace, lectrice Tine de Vries en Gerard Rinsma als voorganger. Voor de derde keer zullen we samen een top 2000 dienst houden. In 2015 zijn we gestart in de Schakel; vorig jaar werd hij gehouden in de Oase en dit jaar spelen we in de Parkkerk (schuin achter de Kurioskerk). Het afgelopen jaar is deze kerk grondig gerenoveerd en vernieuwd. De kerk beschikt over een ruim podium en een spiksplinternieuwe geluids- en video-installatie. We hopen in deze dienst onder andere Marco Borsato, Bløf, Queen, Eagles en U2 te kunnen laten horen, maar ook Over de muur van Klein Orkest en Suzanne van Leonard Cohen/Herman van Veen. En na afloop – hoe kan het ook anders - een paar nummers van onze recent verschenen cd.

Datum: 17 december 2017  
Tijd: 15.00  
Locatie: Parkkerk, Jan van Scorelstraat 76,  
Leeuwarden

---

## Ontmoeting met vluchteling gezin

*Door Boukje van Koningsveld*

Het gezin dat in de zomer van dit jaar in de woning van onze gemeente is getrokken bestaat uit 5 personen, zij zijn van Syrische afkomst. De familie, moeder met 4 kinderen, is erg blij met de woning en zij voelen zich er helemaal thuis. De commissie 'huis voor een vluchteling gezin' had samen met de diaconie van onze gemeente een eerste ontmoeting met de bewoners van het huis.

Moeder, 45 jaar, is gekomen met haar begeleidster, tevens tolk en haar oudste zoon van 24 jaar die elders in Leeuwarden woont. Moeder woont samen met haar twee dochters van 10 jaar en 16 jaar en haar beide zoons van 12 jaar en 18 jaar.

Het contact met de burens beperkt zich tot elkaar dag zeggen. Nu is het ook moeilijk communiceren omdat de moeder nog geen Nederlands spreekt en een heel klein beetje Engels. Zij volgt natuurlijk de inburgeringcursus maar zij kan weinig onthouden. Haar hoofd zit vol verdriet zo vertelt zij. En zij heeft hier niemand, geen familie en vrienden. Moeder doet zelf de boodschappen in de supermarkt. De communicatie beperkt zich tot alsjeblieft en dankjewel.

Al in 2011 vluchtte moeder met haar gezin van Aleppo naar een veiliger plek in Syrië. Toen ook daar het oorlogsgeweld dichterbij kwam vertrokken ze naar Turkije. Ze hebben in twee Turkse steden gewoond: er was weinig werk en nauwelijks geld voor eten. Omdat de situatie uitzichtloos was heeft moeder in 2015 haar 4 kinderen bij hun vader in Turkije achtergelaten en is zij samen met haar oudste zoon van Turkije naar Griekenland gereisd. Vanuit Griekenland hebben zij 21 dagen gelopen en zijn 6 á 7 landsgrenzen gepasseerd. De broer van moeder was als vluchteling in Goes belandt en zodoende wist moeder dat de gezinshereniging in Nederland binnen 3 maanden geregeld zou kunnen zijn. Helaas veranderde de wetgeving in Nederland. Moeder, die in december 2015 in

---

Nederland een verblijfsvergunning had gekregen, kon pas in mei 2017 met haar 4 kinderen herenigd worden. De vader is, om ons onbekende redenen, uit beeld geraakt. Moeder is heel blij dat de toekomst voor haar kinderen in Nederland zoveel beter is.

De jongste kinderen gaan naar de basisschool voor vluchtelingen, hier krijgen ze extra aandacht, leren ze Nederlands en wordt hun kennisniveau bepaald. Daarna stromen ze in, op de basisschool in hun eigen buurt. De school staat in de Vrijheidswijk en zij fietsen dagelijks, begeleid door hun oudste broer, naar en van school. De oudere kinderen volgen de internationale schakelklas. Zij leren daar Nederlands en krijgen op hun niveau toegespitst onderwijs. De school staat in de buurt van hun huis.

Namens het college van kerkrentmeesters is een vaste contactpersoon aanspreekpunt voor alle zaken die de woning betreffen. De diaconie heeft toegelicht dat onze gemeente graag iets voor het gezin wil betekenen. De begeleidster van vluchtelingenwerk zal contact opnemen met de diaconie als zich een mogelijkheid voordoet. Moeder kookt graag: zij wil wel voor ons koken. De Stichting Wellzo heeft ook vrijwilligers die het gezin (gaan) bezoeken. Als gemeente zullen wij ook met hen contact zoeken en onze hulp aanbieden.

Het was een goed gesprek, een gesprek waar je blij van werd. Dit ondanks het besef dat er nog een behoorlijke uitdaging ligt voor het gezin en voor met name de moeder om hier te integreren. Moeder en haar oudste zoon hebben tot slot een rondleiding in de kerk gekregen. Zij waren erg onder de indruk van de Agneskerk.

---

## **Van de kerkenraad**

*Door Annette Brandenburg, namens de kerkenraad*

We naderen met rasse schreden het einde van het jaar 2017. Wat gaat de tijd toch snel! U hebt al even geen teken van leven vanuit de kerkenraad gehad, maar neemt u van mij aan dat we beslist niet stil hebben gezeten. In alle geledingen is het nodige besproken, voorbereid en/of geëvalueerd.

Inmiddels heeft onze nieuwe voorzitter Els Klop na de zomer de voorzittershamer overgenomen en heeft de kerkenraad versterking gekregen van nieuwe ambtsdragers. Het moderamen komt elke eerste maandag van de maand bij elkaar en bereid dan de kerkenraadsvergadering voor. Als u iets onder de aandacht van de kerkenraad wilt brengen, schroom dan niet om dit kenbaar te maken. Graag ontvang ik dit uiterlijk de laatste zondag van de maand zodat ik uw punt ter behandeling op de agenda kan opnemen.

Het startweekend op 16 en 17 september was zonder meer geslaagd. Vanwege het slechte weer zaten we binnen en konden we genieten van een heerlijk buffet. En hoewel we met zéér velen waren, bleek dat 'vijf broden en twee vissen' genoeg waren voor ons allemaal!

Wat ook niet onopgemerkt is gebleven, is onze digitale Agnesbrief. Door een aantal mensen is hierin veel tijd gestoken en we zijn blij dat het hen is gelukt. Het eerste digitale exemplaar zag er goed uit. Uiteraard blijft het mogelijk een papieren Agnesbrief bezorgd te krijgen. Het kan zijn, dat u deze afgelopen maand niet heeft gehad. We hebben inmiddels de nodige maatregelen genomen en hopen dat binnenkort de kinderziektes verdwenen zijn.

Ook is de kerkenraad gaan nadenken over de naam van onze gemeente. Wij nodigden u uit om met ons mee te denken en er zijn een aantal mooie voorstellen gedaan. Dank daarvoor. Wat we ons, eerlijk gezegd, niet eerder gerealiseerd hebben, is dat er door de Protestantse Kerk voorwaarden zijn gesteld aan het wijzigen van een naam. Op de eerstvolgende gemeenteavond zullen we dit punt weer aan u voorleggen.

Zoals u heeft kunnen lezen, heeft de commissie 'huis voor een vluchteling gezin' samen met de diaconie een eerste ontmoeting met de bewoners van het huis gehad. Het gezin is in de zomer van dit jaar in de woning van onze gemeente betrokken en bestaat uit 5 personen. Zij zijn van Syrische afkomst. De familie, een moeder met vier kinderen, is erg blij met de woning en zij voelen zich er helemaal thuis.

De voorbereidingsgroep van het meditatie-uur in Hempens heeft besloten om (in elk geval voorlopig) te stoppen met het geven van meditaties op de woensdagochtend. De reden ligt in het feit dat de voorbereidingsgroep door omstandigheden zodanig is uitgedund, dat het niet meer te dragen valt voor de twee overgebleven mensen. Wellicht wordt dit initiatief ooit weer opgepakt. Voor nu willen wij hen van harte dankzeggen voor hun inzet.

---

Helaas laat de geluidsinstallatie ons tijdens de dienst regelmatig in de steek. Het College van Kerkrentmeesters is druk bezig deze te vervangen. Tot zolang moeten we echter roeien met de riemen die we hebben.

Daarnaast vraagt de landelijke kerk aan onze kerkenraad met enige regelmaat aandacht voor Kerk2025. De verwachting is dat de generale synode in de vergadering van 16 en 17 november a.s. het derde pakket wijzigingsvoorstellen als gevolg van de nota Kerk2025 in eerste lezing zal vaststellen. Dit derde pakket zal medio december 2017 aan de kerkenraad ter consideratie worden aangeboden. Boukje van Koningsveld (voorzitter College van Kerkrentmeesters) en ondergetekende zullen, gelijk zij hebben gedaan met het tweede pakket voorstellen, een en ander bestuderen en een advies voor de kerkenraad opstellen. Mocht u geïnteresseerd zijn in Kerk 2025, op donderdag 7 december zijn moderamen en synodeleden van de Protestantse Kerk te gast in onze nieuwe classicaire regio. Doel is om samen het gesprek aan te gaan over de inhoud van 'Kerk2025: waar een Woord is, is een weg'. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Zij ontvangen u graag in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Na de opening en een korte terugblik op de laatste synodevergadering en inbreng van ds. De Reuver is er alle ruimte om op inspirerende en interactieve manier bezig te zijn met de inhoud van Kerk2025: waarom zijn we kerk, en welke mogelijkheden zien we voor kerk- en geloofsvernieuwing in de eigen context. De bijeenkomst wordt om 22.00 uur afgesloten. Meer informatie over de locatie en het programma vindt u op [protestantsekerk.nl/kerk2025](http://protestantsekerk.nl/kerk2025). Wilt u zich aanmelden via [kerk2025@protestantsekerk.nl](mailto:kerk2025@protestantsekerk.nl), onder vermelding van de locatie en het aantal personen? Dat kan tot kort voor de bijeenkomst.

En tot slot nog even uw aandacht voor het volgende: met ingang van 1 januari 2018 zal elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand een dienst in Hempens gehouden worden en elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand een dienst in MFC Mårkant.

---

## Wereldlichtjesdag 2017

Elk jaar op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 10 december, staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. We hopen op die manier een lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen.

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Op diverse locaties in Nederland wordt ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Ook de Agneskerk zal die avond open zijn en de mogelijkheid bieden om een kaarsje aan te steken.

Mocht u om wat voor reden niet naar de Agneskerk kunnen komen, dan kunt u thuis om 19.00 uur een kaars te branden. Het wordt op prijs gesteld als u anderen wilt oproepen hetzelfde te doen.

Immers: World Wide Candle Lighting is een mooi initiatief waar iedereen simpelweg aan mee kan doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Zij zorgen er op deze manier voor dat er in de gehele wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat.

**...opdat hun  
licht altijd  
zal stralen**

**Steek een kaars aan voor alle kinderen**

**die gestorven zijn  
Tweede zondag in december  
7 uur 's avonds, de hele wereld rond**

---

## Van het college van de kerkrentmeesters

De opbrengst collecten van en voor de kerk in de oktober 2017 was 330,47 EUR. Hartelijk dank voor uw gaven.

---

## Van de diaconie

### *Uitnodiging*

Adventsvesper in de traditie van 'Festival of Lessons' met Vocalgroup Stim - Maandagavond 18 december

Aan alle gemeenteleden,

**U bent er toch ook bij? Bij onze sfeervolle adventsvesper in de traditie van 'Festival of Lessons'? Deze vesper is op maandag 18 december in de Agneskerk Goutum. Namens de diaconie nodigen we u van harte uit! Vocalgroup Stim zal het programma vullen met mooie melodieën passend bij deze tijd van het jaar.**

#### **Hoe laat begint de vesper?**

De dienst begint om 19.00 uur en de kerk gaat open om 18.45 uur. De dienst duurt tot ongeveer 20.00 uur en aansluitend is er gelegenheid tot gezellig samenzijn met een kop koffie of thee.

#### **Wellicht leuk om te weten:**

Voorafgaand aan deze vesper nodigen wij - traditiegetrouw - onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder uit voor een gezamenlijke broodmaaltijd. Als afsluiting van dat samenzijn, nodigen we ook hen uit voor de vesperdienst. Zij ontvangen voor dat samenzijn overigens een aparte uitnodiging.

#### **Wie is Vocalgroup Stim?**

Stim is een ambitieuze groep van twaalf ervaren zangers en zangeressen uit Friesland, die na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek elkaar in 2006 vonden. Stim zingt close harmony, zowel met als zonder begeleiding. Onder leiding van dirigent Titus Steegstra repeteren de zes vrouwen en zes mannen iedere maandagavond in Dokkum. Hun repertoire bestaat uit vocale, meerstemmige arrangementen van bekende en minder bekende liederen. Meer informatie over Stim staat op hun website [www.vocalgroupstim.nl](http://www.vocalgroupstim.nl).

#### **Tot ziens!**

Wij, als leden van de diaconie, hopen u te mogen begroeten op maandag 18 december!

Johan Snijder, Marian Krol, Janny Willemsen, Arie de Vries, Marike van Dijk, Aafke Zweers en Engeliën van der Zwaag

Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

<b>Oktober</b>	<b>EUR</b>
Voedselbank	83,16
Diaconie	151,65
Gerlande Bertin	84,75
KIA Werelddiaconaat	97,96
St. Remer – Robert Smits	169,78

---

## Denk met ons mee over wijkavond en gemeente-avond

Een aantal pastoraal medewerkers en ouderlingen is bij elkaar geweest om te brainstormen over de organisatie van een wijkavond voor Goutum in de komende winterperiode, en over de gemeente-avond in het algemeen. Het doel van de wijkavond is "ontmoeting plus" – het gaat erom elkaar te zien en te horen, om gezien en gehoord te worden, en om iets extra's: noem het verdieping, noem het inspiratie, al dan niet gekoppeld aan een thema.

---



---

Het doel van de gemeente-avond is naast ontmoeting met name inzicht geven in een stukje beleid: delen met de gemeente wat er leeft binnen de kerkenraad, samen beslissingen nemen of keuzes maken als dat aan de orde is. In verhouding tot het aantal uitgenodigden is de opkomst voor beide type avonden in toenemende mate teleurstellend laag. En waar ligt dat aan?

We lieten op bovengenoemde avond onze gedachten hierover gaan. En ook over het aanbod aan activiteiten binnen onze gemeente. Dat aanbod is groot! Er wordt op allerlei vlak overlegd, voorbereid, verdiept, ontmoet, georganiseerd, bezorgd, bezocht, enz. Daar zijn tal van gemeenteleden actief bij betrokken. En dat is mooi! Zij zetten zich in en geven hun tijd. We maken geen opsomming, want we vergeten er dan vast nog een...Is het zo, dat we geen tijd over hebben voor een wijkavond of gemeenteavond? Is het zo dat we ons daarbij niet toe geroepen voelen? Of is het iets anders?

In plaats van een wijkavond aan te bieden en af te wachten of u hier tijd voor of belang bij heeft willen we dit jaar beginnen met een inventarisatie:

- Voelt u zich echt uitgenodigd als er een papieren uitnodiging in de bus komt?
- Wanneer is een wijkavond zinvol voor u?
- Is er een thema of (gezamenlijke) activiteit die uw speciale belangstelling heeft?
- Maakt het uit of de groep aanwezigen kleiner of groter is?
- Is het tijdstip van belang?
- Is een wijkavond voor u van toegevoegde waarde bij het gemeentelid zijn?

Laat ons weten wat uw idee is met betrekking tot genoemde punten: positief dan wel negatief. Of heeft u een heel andere gedachte? We gaan er graag mee aan de slag! Wellicht een inspirerende wijkavond begin volgend jaar?! U hoort weer van ons!

Stuur uw antwoorden of gedachten per mail naar [aljaschokker@hotmail.com](mailto:aljaschokker@hotmail.com) of bel 058-2889070.

Voor wat betreft de gemeente-avond ligt het ietsje anders: ook daarvoor horen we graag meningen, kijken we uit naar tips en krijgen zo mogelijk antwoorden op de gestelde vragen. Gezien de organisatie van onze kerk is een gemeente-avond min of meer verplicht; zij blijven er zijn. Toch zien we ook deze avonden zo graag meer gemeenschappelijk gedragen – het gaat om ons allemaal samen, om ons als gemeente. Helpt u mee? We kijken uit naar uw reactie!

Een hartelijke groet en dank voor uw meedenken namens het pastorale team van Goutum

---

## Jongerennieuws

### ***Van mij voor jou***

Actie4kids is weer van start gegaan! Samen met jullie willen wij kinderen blij maken die het minder goed hebben dan wij met een mooie versierde schoendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Afgelopen jaar zijn er 4 gemeenteleden van onze Agneskerk (Minke en Djura Bloemsma en Amarins en Marja Bakker) met een groep vrijwilligers naar Roemenië geweest en hebben met eigen ogen gezien hoe blij kinderen tot 16 jaar worden van een gevulde en versierde schoendoos. Het lijkt voor ons iets kleins maar nog steeds krijgen we kippenvel als we naar het fotoboek kijken en daar die blijde gezichten zien bij de versierde dozen. Het fotoboek ligt ter inzage in de hal, voor iedereen om erin te bladeren. De schoendozen van dit jaar gaan naar Sierra Leone, Moldavië, Roemenië en (onder voorbehoud) naar Armenië en Pakistan.

De schoendozen kunnen ingeleverd worden in de Agneskerk, of bij Minke (De Trije 34) of bij Marja (De Wetering 63) thuis. Graag voor vrijdag 24 november, want dan hopen we natuurlijk zoveel mogelijk dozen naar de Kurioskerk te kunnen brengen.

NOVEMBER 2017, JAARGANG 19, NR. 3, OPLAGE 335 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK