

# Agnesbrief



---

## Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag **15 juni 2017** naar [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com).

---

## Over de kerkdiensten

Zondag 28 mei volgt er op de dienst in de Agneskerk om 11.30 een dienst in de Martinuskerk van Hempens. De dienst zal een meditatief karakter krijgen. Naast liederen uit Taizé en Iona zal er een moment van stilte zijn en de gelegenheid worden geboden om kaarsen aan te steken.

### Pinksterwensen

Op zondag 4 juni vieren we Pinkster en gedenken dan de uitstorting van de Heilige Geest; of anders gezegd: de verjaardag van de kerk, want met Pinkster traden de leerlingen van Jezus met nieuw elan in de openbaarheid. In deze dienst is er voor gasten gelegenheid om een pinksterwens in ontvangst te nemen en die mee te nemen naar de eigen plek thuis. In de dienst op zondag 28 mei worden al groeten uitgereikt aan eigen gemeenteleden, die met pinkster elders ter kerke gaan.

---

## Over de lezingen

### Zondag 28 mei

### 7e van Pasen

*Ezechiël 39,21-29*  
*Psalm 126*

*1 Petrus 4,12-19*  
*Johannes 17,1-13*

*1 Petrus 4,19: ... en hun leven toevertrouwen dan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen.*

Vertrouwen kan een keus zijn, een besluit. Een hand uitsteken, vriendschap bieden, rekenen op die ander wanneer de storm losbreekt. Soms ligt vertrouwen dieper, eerder. Dan is het als geboortegrond, een scheppingskracht die mensen nooit verlaat. God, rekenen op U wanneer de pijn toeslaat, gaat dat vanzelf? Wie zal het me vertellen? Houd mij, uw schepsel, dan dicht bij uw hart.

### Zondag 4 juni

### 50e Paasdag, Pinksteren,

*Ezechiël 11,17-20*  
*Psalm 104,25-35*

*Handelingen 2,1-24*  
*Johannes 14,23-29*

*Handelingen 2,12: verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht.*

Het mag, het kan niet waar zijn, dat mensen zich verstaanbaar kunnen maken, dat mensen durven horen met de oren van een ander, dat taal geen enkel misverstand meer wekt, dat grens van herkomst, land en volk het oordeel niet bepaalt. De Geest, Gods taal, verbijstert ons. God, laat het mogen, kunnen dat mensen woorden horen en gebruiken die een wereld openen.

### Zondag 11 juni

### Trinitatis

Exodus 34:4-9  
Mattheüs 28,16-20  
Exodus 34,4

*Mozes hakte twee stenen platen uit.*

En Mozes was een koningszoon, herder en steenhouwer, Hebreeër uit Egypte, en zowat een Midjaniet, vol woorden maar zwaar sprekend, een man van God maar net zo goed een driftig menskind. Hij komt, wat hij ook is, met lege briefjes. En hoe vult God die in? Je zult, en je zult niet. Maar meer dan dat zegt Hij iets over liefde, genade, trouw, geduld, de basis van die wet. Want dat, ja meer dan dat was God, is God en zal God zijn.

---

---

## Dienstenrooster Juni

### Diensten in de Agneskerk (Goutum), *aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
4 juni	Ds. G. Rinsma	Bevestiging en afscheid van ambtsdragers Doel v/d collecten: Kerk in Actie Zending/kerk
11 juni	Drs. G.W. Abma	Doel v/d collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat/kerk
18 juni	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal Doel v/d collecten: Aanloophuis/kerk
25 juni	Ds. A. Buizer	Doel v/d collecten: diaconie/kerk

### Dienst in MFC Markant (Zuiderburen), *aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
11 juni	Ds. G. Rinsma	Overstapdienst kindernevendienst. Viering avondmaal Doel v/d collecten: Kerk in Actie binnenland/kerk

### Diensten in Martinuskerk (Hempens), *aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
25 juni	Ds. J. Overeem	Doel v/d collecten: diaconie/kerk



Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website [www.agneskerkgoutum.nl](http://www.agneskerkgoutum.nl) en het kerkblad "De Geandewei".

#### Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail [mstalma@tele2.nl](mailto:mstalma@tele2.nl) en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 38541917.

---

## Kerkenraad

### Twee nieuwe ouderlingen en een nieuwe diaken

De kerkenraad is erg blij u te kunnen mededelen dat er drie nieuwe ambtsdragers zijn gevonden. Jenny Mink, wonende op de Wetterkrite in Goutum, en Anne Tiemersma, wonende op De Lauwers in Zuiderburen, willen beiden pastoraal ouderling worden. Engeliën van der Zwaag, wonende op De Pôlle in Goutum, wil toetreden tot de diaconie. Indien voor 26 mei a.s. geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen Anne en Engeliën in de Pinksterdienst op 4 juni a.s. worden bevestigd. In diezelfde dienst nemen ook drie vertrekkende ambtsdragers afscheid. Jenny zal op een later moment worden bevestigd, omdat zij met Pinksteren verhinderd is.

### Een nieuwe naam voor onze gemeente?

Na een gemeente-avond, waarop het meerjarenbeleidsplan van onze gemeente is besproken en er commentaar kon worden geleverd, is dat beleidsplan op 8 mei jl. in de kerkenraad vastgesteld. Maar er is nog één punt, waarover geen beslissing is genomen: de naam van onze gemeente. De redenen waarom de kerkenraad over die naam is gaan nadenken, vindt u in het beleidsplan, en komen er kort en goed op neer dat inmiddels een groot deel van de gemeente niet meer in Goutum zelf woont, maar in Zuiderburen en De Zuidlanden. Daarmee is het echter nog niet gemakkelijk een nieuwe naam te vinden die de lading beter dekt dan Goutum c.a., zoals onze gemeente nu officieel heet. Op de gemeenteavond zijn diverse suggesties gedaan, die alle een geografische aanduiding van de gemeente geven. Er is echter ook voor gepleit die geografische benadering los te laten, en naar een onderling verbindende naam te zoeken.

---

Op de startzondag van 17 september a.s. zullen onderdelen van het nieuwe beleidsplan aan de orde komen. Op de gemeenteavond is ook voorgesteld een "prijsvraag" over de naam te houden voor alle gemeenteleden. De kerkenraad wil in elk geval graag meer reacties uit de gemeente hebben. Daarom krijgt u de gelegenheid bij de scriba of in de "namen-bus" in de Agneskerk, Markant en de Martinuskerk namen in te brengen, die op de startzondag bekend worden gemaakt. Daarna zal de kerkenraad een beslissing over de naam van de gemeente nemen.

Tot nog toe zijn genoemd: protestantse gemeente Goutum/Leeuwarden Zuid, protestantse gemeente in en om Goutum, gemeente Goutum en Ommeland, gemeente rondom de Agneskerk Goutum.

Wij zien uw reacties graag tegemoet.

### **Nieuwe voorzitter van de kerkenraad**

De kerkenraad deelt u met vreugde mee dat er een nieuwe voorzitter voor de kerkenraad is gevonden. De huidige voorzitter treedt op 4 juni a.s. af en zal dan worden opgevolgd door Els Raab-Klop, wonende aan de Frouwesân 83 in Zuiderburen. Els is als pastoraal ouderling al jaren lid van de kerkenraad. Ze is dus goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de kerkenraad, zodat de overgang vloeiend kan verlopen. Wij zijn erg blij dat er zo in de continuïteit van het voorzitterschap is voorzien.

De kerkenraad

---

## **Van het college van de kerkrentmeesters**

### **Steven Hartkamp met pensioen**

Na meer dan 28 jaar trouwe dienst gaat Steven Hartkamp met pensioen. Hij is als koster/begraafplaatsbeheerder al die jaren een betrouwbare gids, vraagbaak en houvast geweest voor tientallen (gast)predikanten, honderden ambtsdragers en alle gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier betrokken waren bij onze gemeente. Een telefoontje, een mailtje of een klop op de deur van de kosterwoning, Steven stond altijd klaar om je met raad en daad bij te staan. Zelfs vanaf zijn vakantieadres hield hij de touwtjes in handen. Wij zullen zijn aandacht en service zeker gaan missen.

Na de dienst van zondag 14 mei hebben we Steven bedankt voor zijn trouw en zijn zorg voor onze gemeente. Met een prachtig fotoboek als herinnering, cadeaubonnen en natuurlijk een mooie bos bloemen werd Steven in het zonnetje gezet. De kindernevendienst had eveneens voor een verrassing gezorgd. De overheerlijke versnapering bij de koffie viel bij de aanwezigen in goede aarde.

### **Hulpkoster Piet de Jong**

Tegelijk met het afscheid van Steven hebben we ook Piet de Jong uitgezwaaid. Piet heeft Steven meer dan 20 jaar als hulpkoster bijgestaan. Was het in de beginjaren begonnen om de vakantiezondagen van Steven, de laatste jaren werd Piet steeds vaker ingeschakeld, bijvoorbeeld omdat Steven er meerdere keren per jaar op uittrok en tijdens ziekteperioden van Steven. Piet heeft al die jaren als een trouwe vriend klaar gestaan als Steven een beroep op hem deed. Maar naast zijn werk werd het best pittig en intensief. Piet vindt het afscheid van Steven een mooi moment om nu met zijn taak als hulpkoster te stoppen. Wij hebben Piet hartelijk bedankt voor al die keren dat hij de zondagse eredienst op zijn rustige, hartelijke en plezierige manier in goede banen heeft geleid. Ook Piet werd bedacht met een cadeaubon en een prachtige bos bloemen.

### **Tot slot: Steven Hartkamp tijdelijk hulpkoster.**

In overleg met Steven is afgesproken dat hij, zolang hij in de kosterij woont en totdat hij gaat verhuizen, hulpkoster zal zijn voor onze koster Sytske Aalders tijdens haar afwezigheid. In tussentijd gaan wij opzoek naar een hulpkoster die permanent als vervanger van Sytske kan worden ingeschakeld.

---

## Meditatie-uur op woensdagmorgen in Hempens

Hoe komen we tot stilte, bezinning en bezieling midden in de hectiek van alle dag? Midden in de week willen wij, een aantal leden van PKN Goutum c.a., graag een moment inbouwen waarin we tot rust kunnen komen. Vroeg in de morgen, aan het begin van de dag komen we samen in de Martinuskerk in Hempens. Tijdens dit meditatie uur zal er veel stilte zijn wat we afwisselen met het lezen van een tekst en het luisteren naar muziek, bijvoorbeeld naar liederen uit Taizé. Iedereen die belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd!

Data: 31 mei  
Tijd: 8.45 uur

Plaats: Martinuskerk, Skoalledyk 40, te Hempens

Voor meer informatie kunt u bellen met 058-2890014  
Ervaring met meditatie is niet nodig

---

## Herhalingscursus A.E.D.

De herhalingscursus A.E.D. wordt weer aangeboden. Deze cursus is voor iedereen, maar aanmelden is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij Jan de Graaf.

Datum: Donderdag 15 juni  
Tijd: 19.00 u.  
Locatie: Agneskerk

---

## Van de diaconie

Opbrengst collecten diaconie, april 2017. Hartelijk dank voor uw gaven.

KIA Werelddiaconaat	109,35	EUR
KIA Noodhulp Afrika	236,87	EUR
Aanloophuis	322,23	EUR
KIA Voorjaarszending	125,24	EUR
Trouwdienst	71,50	EUR

Opbrengst sobere maaltijden t.g.v. Tehuis voor moeder en kind KIEN 160,00 EUR.

---

## Impressie van de vergadering van classis Leeuwarden

In deze vergadering is de overleden predikant Paul Hekstra herdacht, met in herinnering zijn actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Lieteboek en zijn inzet voor de Friese taal in de kerk. Na de fusie van de trije doarpen zijn de kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum nu overgegaan naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Naast bestuurlijke zaken was er verder aandacht voor jongeren in de kerk. Mevrouw Carlijn Niesink heeft een inleiding gehouden met als onderwerp: Let's talk about: .....Haar boodschap is: neem jongeren serieus, ze hebben niet zoveel met de vorm van een kerkdienst. Maar jongeren hebben wel levensvragen. Bij het benaderen van jongeren is de communicatie belangrijk. Volg ze op social media, toon belangstelling voor hun wereld, de sport, hobby's, muziek en hun persoonlijke situatie. Begin vooral niet over school. Een jeugddienst is nog teveel de "oude" kerkdienst met moderne elementen en wat taken voor de jongeren. Fout, volgens de inleidster. Zorg ervoor dat de generaties met elkaar in gesprek gaan. Een fijne inleiding waarin op duidelijke wijze werd aangegeven op welke wijze we als kerk jongere generaties aan kunnen spreken. De vraag is op welke wijze wij deze uitdaging in acties om kunnen zetten.

Kerkrentmeester Willem Jan Westerbeek

---

---

## Jongerennieuws

### Zaterdag 10 juni: de dag waar je bij moet zijn!

Ook dit jaar gaan we weer met 2 bussen vol met tieners/jongeren uit Leeuwarden en omgeving naar de EO Jongerendag (met nog 30.000 andere tieners en jongeren) in het GelreDome in Arnhem. Een programma voor zowel de middag als de avond met muziek, workshops, sportieve uitdagingen en vele andere activiteiten in en om het stadion. Het thema dit jaar is "Fear Not". De EO Jongerendag wordt georganiseerd door BEAM, de jongerenafdeling van de EO. Je moet het een keer meegemaakt hebben voor je er wat over zeggen kan. Voor 10 euro mag je mee in de bus, wel moet je zelf een toegangskaartje kopen op de site van Beam/EO-jongerendag.

Tot de 10<sup>de</sup>!

Marjolein en Marja

---

## FRITS!

Kwam Vera terug die zondagmorgen. Ze was naar de kerk geweest. Ja, dat doen we om beurten. Twee weken eerder was ik mee geweest naar Heerenveen. Ja, met de trein. En dan zit ik achterin de rugzak van de dominee. Grappig om te zien hoe de mensen kijken. Alsof ze nog nooit eerder een pop hebben gezien. Alleen die domme conducteur, die wilde me een knip in de neus geven.

Nou ja, omdat ik dus mee was naar Heerenveen, mocht Vera mee naar Goutum naar de kerk. En ze had er twee kinderen gesproken; hun vader is schaapherder. 'O' zei ik, 'die ken ik. Dat zijn Lisa en Toon. 'Hoe ken jij die dan?' 'Ik ben er een keer geweest.' 'En weet je dat die vader wel op driehonderd schapen moet passen?' 'O ja, dat weet ik.' En weet je dat die verschillende honden heeft om de schapen bij elkaar te houden?' 'Ja, dat weet ik ook.' En weet je ook dat die honden een schaap nooit zullen bijten?' Nee, dat wist ik niet, maar ik had geen zin om dat tegen Vera te zeggen. 'Ja, dat hebben ze me verteld', loog ik. Ik kon zien dat Vera kwaad werd. Dan krijgt ze altijd een rimpel boven haar neus. 'En weet je ook dat die vader soms met de schapen over straat moet lopen?' Wist ik ook niet, maar ik vond het nu veel te leuk om Vera te stangen. 'Ja, dat heb ik gehoord.' Nu was Vera echt kwaad. 'Wat weet je eigenlijk niet?' 'Heel weinig. Ik weet bijvoorbeeld waar de vader van Lisa en Toon woont. Dat weet jij weer niet.' O, als het moest, kon ik dit spelletje urenlang volhouden. 'En weet je ook waar de schapen wonen?' 'Ja, op de hei,' zei ik. 'Nu heb je het mis!' Vera keek triomfantelijk. 'Schapen wonen namelijk niet, want ze hebben geen huis. Ze zwerven.' 'Ach, wat weet jij daar nou van, 's avonds worden ze in de stal gebracht.' 'Al weer mis. Schapen slapen buiten op het veld.' 'Wedden dat het niet waar is!' Kom, die Vera moest niet denken dat ze meer wist dan ik. 'Kom mee, dan zal ik je het laten zien!' 'Waar dan?' 'Kom maar mee, ik weet waar de schapen wonen.' We pakken onze fietsjes en rijden de stad uit, naar de manege. Mensen kijken ons na, maar daar letten we nou niet op. Nu gaat het erom om Vera te laten zien wie er gelijk heeft. Even later staan we voor het hek van een boerderij. Achter dat hek allemaal schapen. Ook jonkies erbij. Vera pakt wat gras en gooit dat over het hek. Dan komen alle schapen naar het hek toe. En een herrie dat die beesten maken. 'Zie je nou wel dat ze gewoon buiten leven.', zegt Vera. 'En wat is dat dan?' Ik wijs op de boerderij daarachter. 'Daar woont de boer, maar niet zijn schapen.' Zou Vera dan toch gelijk hebben? Ik kijk en kijk. En opeens ontdek ik een stuk plastic dat over de voederbak is gespannen. 'Kijk', zeg ik daar heb je het bewijs. Dat plastic is bedoeld om de schapen te laten schuilen.' 'En noem jij dat wonen?' Ik denk nog eens na. Vera heeft gelijk, maar ik wil het haar niet geven. En dan denk ik aan de caravan



---

van de dominee, die thuis onder het afdakje staat. 'Oké, schapen hebben dan geen huis, maar wel een tent.' 'Een tent?' Vera kijkt me heel verbaasd aan. Ik leg uit: 'Schapen kamperen. Op de hei!' Vera is even stil. Zegt dan: 'jij bent gek.' Maar nu beginnen alle schapen in koor te blaten. 'Nou hoor je zelf hoe ze erover denken,' zeg ik 'Ze kamperen.'  
'En de herder is dan zeker de campingbaas?'  
Eindelijk zijn Vera en ik het eens. Zij gelijk, ik gelijk. Beide gelijk. We pakken onze fietsje en gaan terug. Achter ons blaten de schapen. Gelij----k, gelij---k.

Doei, FRITS