

Zondag 7 mei 2023 9.30 Agneskerk Goutum

VOORBEREIDING

Votum...

Groet...

Bemoediging...

(drempelgebed vervalt)

Aanvangslied 287: 1 en 5

Kyriegebed

Glorialied 304

Moment/lied voor/met de kinderen...

DIENST VAN HET WOORD

(gebed van de zondag vervalt)

1^e Schriftlezing Psalm 84 (uit 150 Psalmen vrij – H. Oosterhuis) :

Dat prachthuis dat daar staat, op Groene Heuvel
wijdgeveugelde schaduwrijke waranda's
hoge ramen, diepe kamers
dat Huis van jou waar alles welkom is, waar alles woont –
de mussen mogen mee aan tafel
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben een van haar jongen.

Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik
naar deze plek verlangd.

Mensen waar ook geboren, weten niet wat hen drijft,
gaan op reis naar jou toe.
Dwars door leeg land, wateren over, zwarte,
door wouden, over de Bergkam, over de top
blindelings gaan ze.

En dan op een dag, daar staan ze.
Mogen wij hier zijn? Je mag.
Slaan hun tenten op tussen jouw ceders, onder jouw eiken
liggen languit in hoogwuiwend gras –
verzaligd.

Liever één dag vlak bij jou dan duizend ver van je weg
liever één dan duizend ver van je weg.

Lied 275: 1, 2, 3 en 4

2^e Schriftlezing Johannes 14:1-14

Lied 275: 5

Overdenking

Stilte – orgelspel

Lied 653: 1 en 7

BIDDEN EN DELEN

Pastorale mededelingen

Gebedsintenties – stil gebed – We bidden en zingen : God fan fier en hein, ús Heit...

Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven (orgelspel)

ZENDING EN ZEGEN.

Slotlied 422

Zegen, beantwoord met 431b