

Zondag 18 juni

Thema: Gast aan tafel

Welkom

Aansteken kaarsen

Bemoediging en groet

Lied : Er is een stad voor vriend en vreemde, vs 1, 3 en 4

Drempelgebed

Gezongen kyrië: lied 997

Gesprek met Hyam

Lied: Als ik geloof en jij gelooft (2x)

Lezing: Jesaja 16: 1 -5

Lied: De Heer komt mee in elke vluchteling, vs 1,2 en 3

Opstapverhaal

Lied: Wil je wel geloven vs 3

Verkondiging

Lied: Maak liefde waar vs 1,2 en 3

Inleiding op het avondmaal

Vredegroet: wees welkom

Tafelgebed

Lied 387

Bidden van het Onze Vader

Instellingswoorden

Lopende Viering afgewisseld met orgelspel en lied 117d

Diaconale mededelingen

Slotlied: 425

Zegen