

Agnesbrief



Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 15 maart** naar **agnesbrief@gmail.com**.

Persoonlijk

Ik had niet gedacht dat de griep mij zo grondig zou treffen, maar gelukkig voel ik met de dag de oude krachten weer terugkeren. En verheug ik me op elke zonnestraal, die met het lengen van de dagen, de komst van de lente aankondigt. Tegelijk wens ik ook alle andere zieken een voorspoedig herstel.

Over de kerkdiensten

Zondag 25 februari is er na de kerkdienst in de Agneskerk om 11.30 een laagdrempelige en aanstekelijke dienst in MfC Mårkant. En op zondag 11 maart is er een meditatieve dienst in het kerkje van Hempens, eveneens om 11.30 uur.

Veertigdagen tijd

Woensdag 14 februari was het Aswoensdag en begon in onze kerken de speciale tijd voor Pasen. We kennen er verschillende namen voor: veertigdagentijd, lijdenstijd, passietijd. We volgen in onze lezingen Jezus' weg naar Jeruzalem en naar Golgotha, volgen als het ware zijn lijdensweg. Omdat we Jezus' lijden niet los kunnen zien van het leed dat op allerlei manieren ook nú door mensen wordt geleden, kan juist in deze tijd ons oog daarvoor gescherpt worden.

Over de lezingen

Zondag 25 februari

1 Kon 19,9-18
Ps 16
2 Petr 1,16-21
Mar 9,2-10

2^e van de 40 dagen

1 Koningen 19,11: 'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.'

Weg uit je grot te gaan, je huis en haard,
je hut of je paleis, je kerk of heiligdom.
Weg uit het milde kunstlicht,
uit eigen rijk, je eigen goed en kwaad.
En dan hier staan, naakt, wit, in Gods domein,
de berg waar tranen en gejuich zijn opgegaan in
eeuwigheid,
waar kracht van recht en liefde domineert -
en dan hier staan, een kind van God, een Mens.
God, is dat vloek of zegen?
Is dit: 'Heerlijkheid'?

Zondag 4 maart

Ex 20,1-17
Ps 19,8-15
Rom 7,14-25
Joh 2,13-22(25)

Johannes 2,25: en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.

Wat in de mens zit komt er vanzelf uit.
Een oud verhaal. Je leest van moord en doodslag,
van overspel, van kwade woorden, een
vertrouwensbreuk.
Met kunst- en vliegwerk blijft de tent nog staan,
met offers, heilig wisselgeld boet men
de schulden uit en zwijgt weer vrolijk verder.
Totdat er Één de hele santenkraam verstiert,
de tempel leeg veegt van gemarchandeer.
Hoe verder nu? Vult hij de leegte in,
houdt hij ons mensen bij elkaar,
in naam van God?

3^e van de 40 dagen

Zondag 11 maart

Ef 2,4-10

Joh 6,(1)4-15

4^e van de 40 dagen

Jozua 5,12: Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän.

Thuis zijn is eten van je eigen brood,
en met elkaar verdelen wat er is, in huis.

Thuis zijn is zorg en zekerheid die samengaan,
die steeds weer strijden om de eerste plaats.

Is gaan met God soms ook: Ver weg van huis
weer moeten vragen naar 'wat nu', manna?

Een stap terug in de tijd, een zwerver zijn?

Of is dat juist een stap vooruit te doen:

te durven zitten in het gras, vertrouwen op wat komt?

God, laat me dan maar blij zijn,

levend van uw brood.

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in maart.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
4 maart	Ds. P. Beintema		Kerk in Actie: voorjaarszending/kerk
11 maart	Ds. G. Rinsma		Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat/kerk
18 maart	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal, m.m.v. de cantorij	Kerk in Actie: kind in de knel/kerk
25 maart	Ds. G. Rinsma	Palmpasen	Kerk in Actie: Palmzondag/kerk
29 maart	Ds. G. Rinsma	Witte Donderdag - aanvang 19.30 , viering avondmaal m.m.v. Godeharduskoor	Aanloophuis/kerk
30 maart	Ds. G. Rinsma	Goede Vrijdag - aanvang 19.30 , m.m.v. de cantorij	
31 maart	Ds. G. Rinsma	Stille Zaterdag - aanvang 20.30 , m.m.v. Broer de Witte, organist	
1 april	Ds. G. Rinsma	Pasen m.m.v. de cantorij	Diaconie/kerk

Diensten in **MFC Mårkant**, Zuiderburen, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
25 maart	Ds. G. Rinsma		Kerk in Actie: Palmzondag/kerk

Diensten in **Martinuskerk** – Hempens, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
11 maart	Ds. G. Rinsma		Kerk in Actie: binnenlands diaconaat/kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.



Activiteiten

Dinsdagochtend gesprekskring

Dit nieuwe seizoen vervolgen we onze bespreking van het boek 'Het hart van het Christendom' van Marcus Borg. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk negen. In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diepgeworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Datum: 6 maart 2018
Tijd: inloop vanaf 9:15 uur
9:30 - 11:30 uur
Plaats: Agneskerk

Mienskip in Zuiderburen en Hempens

Rondom dit thema is er een bijeenkomst in Mårkant. In het kader van 'Mienskip' zal de Stichting Present uit Leeuwarden vertellen over hun werk om hulpzoekenden en hulpverleners bij elkaar te brengen. In het kader van de Culturele hoofdstad LF2018 zal er een preview worden gegeven van het theaterspektakel 'Het heilige hert van Cambuur' dat 'Under de Toer' in Goutum zal plaatsvinden van 14-24 juni. Hier wordt de hele 'Mienskip' bij betrokken.

Nieuwsgierig geworden?

Onder het genot van een hapje en drankje is iedereen welkom!

Pastoraal team Zuiderburen/Hempens/Teerns

Datum: Zondag 18 maart
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Plaats: MfC Mårkant

Theologie op maandag

Drie avonden over hedendaagse theologie. Gedurende drie maandagavonden gaan we in op thema's uit het Christelijk geloof. Een en ander aan de hand van het boek 'Van huis uit protestant' van Hans Snoek. De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk. Hans Snoek gaat in 'Van huis uit protestant' na wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn vijf kinderen, die de vele geloofsveranderingen aan den lijve hebben ondervonden. 'Van huis uit protestant' gaat in op onderwerpen als de almacht van God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening. Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten met een analyse van de secularisatie. Na een inleiding door ds. Madelon Vroonland en ds. Gerard Rinsma volgt gesprek.

Data: maandag 19 maart
maandag 16 april
Tijd: inloop vanaf 19:30 uur,
aanvang 20:00 uur tot 22:00 uur
Plaats: De Oase, Weideflora 142

Het is aan te bevelen om het boek te bestellen. Het is verkrijgbaar bij bol.com voor € 11,99.

Meer informatie: dreudec@gmail.com
gerard.rinsma@hetnet.nl
ds.vroonland@kpnmail.nl

Van het college van de kerkrentmeesters

Vacature Penningmeester (m/v)

Vanwege het periodiek aftreden van onze penningmeester Pieter Miedema, komt het College van Kerkrentmeesters graag in contact met gemeenteleden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester. Wij verwachten van de kandidaten dat zij bekend zijn met verantwoord beheer van de financiële middelen en de hoofdlijnen van een financiële administratie.

Taken zijn:

- het doen van betalingen
- het beheer van de rekeningen
- contactpersoon voor de begraafplaatsen.

De geschatte tijdsbesteding voor deze functie is één uur per week plus de maandelijkse vergadering.

De uitvoering van de financiële administratie en het opstellen van jaarrekening en begroting is ondergebracht bij KKA te Drachten. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Pieter Miedema telefoonnummer: 058-8449856, email penningmeester@agneskerkgoutum.nl.

De opbrengst collecten van en voor de kerk in de januari 2018 was 249,66 EUR. Hartelijk dank voor uw gaven.

Van de diaconie

Door Marike van Dijk

Namens de Diaconie vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 14 februari 2018 was het Aswoensdag en dat was het begin van de veertigdagentijd voor Pasen met dit jaar als thema 'onvoorwaardelijke liefde'. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.

Op woensdag 14 februari werd door de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd. Voorafgaand was er een sobere maaltijd die om 18.00 uur startte. Hierna volgde een korte vesper met onze voorganger Gerard Rinsma. Na de vesper was er tijd om informatie uit te wisselen met de gemeenteleden betreffende liturgisch bloemschikken, informatie over en oefenen van liederen die worden gezongen in de veertigdagentijd. Elke week zal er een sobere maaltijd georganiseerd worden. De eerste sobere maaltijd werd georganiseerd door de diaconie, de andere avonden door de gemeenteleden zelf.

Ook kunnen er dit jaar weer huispaaskaarsen besteld worden. Vanaf 18 februari ligt de intekenlijst in de Agneskerk. Daarop staat ook het model wat in de kerken komt te staan.

Tenslotte kunnen dit jaar weer paasgroeten verstuurd worden naar gevangenen in Nederland. Volgens de gevangenispastor doet het gevangenen heel goed wanneer aan hen gedacht wordt, zeker met Pasen. Als u per groet 2 postzegels wilt plakken, dan betaalt de diaconie de kaarten. De paasgroetenkaarten worden aangeboden in de Agneskerk, maar ook in Mårkant en in het kerkje van Hempens.

Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Januari	EUR
Diaconie	223,79
Aanloophuis	97,00
Wereldlepradag	109,85
Gerlande Bertin (jan. en feb.)	70,00

Jongerennieuws

Palmpasen

Op zondag 25 maart is het Palmpasen. Zoals je misschien wel weet, mag je dan tijdens de ochtenddienst in de Agneskerk met een kruis, versierd met gekleurd crêpepapier en snoep in de kerk komen. Voor het versieren van het kruis ben je op zaterdag 24 maart om 13.30u van harte welkom in de Agneskerk. Als je thuis nog een kruis hebt staan van vorig jaar, wil je deze dan zo snel mogelijk bij de Agneskerk inleveren? Let op, vanwege Palmpasen is er op 25 maart er geen kindernevendienst in Mårkant, we hopen jullie allemaal te zien bij de dienst in de Agneskerk.

Terugblik Ontdekkerviering zondag 11 februari

Je ligt er uit...

Dat was het thema voor deze ontdekkerviering. Door de griep waren er veel mensen en kinderen die er even uit lagen. We merkten dit ook in de hoeveelheid mensen die kwamen. Maar o, wat hebben we een mooie en bijzondere ochtend gehad!

Martha heeft het prachtige verhaal over de melaatse man verteld. Hij lag er ook uit, omdat hij allemaal rare plekken op zijn lichaam had, niemand wilde iets met hem te maken hebben. Nadat Jezus hem had beter gemaakt mocht hij overal weer aan mee doen. De man was zo blij dat hij aan iedereen vertelde wat hem was overkomen.

We hebben spelletjes gespeeld met het parachutedoek. Er zijn hele mooie aquariums geknutseld door de kinderen en de grote mensen. En het verhaal van "de mooiste vis van de zee" is verteld. Dit boek is voor velen herkenbaar. Maar ook het verhaal van de vis is zo herkenbaar in het dagelijks leven. De mooiste vis die zijn schubben eerst niet wilde delen, maar er later achter kwam dat; "als je iets van jezelf geeft, je ook veel van anderen terugkrijgt"

Na de viering stond de gedekte tafel weer klaar met allemaal lekkere broodjes, fruit en drinken. Er was ruimte voor kennismaking en gesprekken met nieuwe en oude bekenden. Dit alles maakt dat het concept van de Ontdekkerkerk goed zit.

Nieuwsgierig geworden?

Kom dan zondag 8 april en/of 10 juni om 11.30 uur bij ons langs in Mårkant te Zuiderburen en laat je verrassen. Meer informatie en foto's vind je op de website van de Agneskerk Goutum of op onze facebookpagina ontdekkerkerk-agneskerk.

FEBRUARY 2017, JAARGANG 19, NR. 6, OPLAGE 416 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK