

# Agnesbrief



---

## Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 18 januari** naar [agnesbrief@gmail.com](mailto:agnesbrief@gmail.com).

---

## Over de kerkdiensten

Zondagmorgen 24 december zal het popgospelkoor Loft uit Leeuwarden Zuiderburen onder leiding van Hans Bergman aan de dienst in de Agneskerk haar medewerking verlenen en op eerste kerstdag de cantorij o.l.v. Olchert Clevering.

Op kerstavond zal in de kerstnachtdienst in de Agneskerk het Godeharduskoor zingen, en in de kerstavonddienst in Hempens zullen Fokke van Dijk en Sieuwerd van der Zwaag de dienst begeleiden.

---

## Over de lezingen

### Zondag 24 december

2 Samuel 7,4-16

Psalm 132

Romeinen 16,25-27

Lucas 1,26-38

### 4<sup>e</sup> van Advent

*Lucas 1,32: Hij zal een groot man worden*

Wat is dat: een groot man?

Een man die oorlog wint,

een die paleizen bouwt,

een harem onderhoudt,

een eigen godsdienst sticht?

Dit meisje is de moeder van een mens

die welkom is zoals hij is,

een kind van Gods formaat.

Help ons, God, vanaf nu

het woordje 'groot' in uw verband te zien.

### Zondag 24 december

Jesaja 8,23-9,7

Psalm 96

Titus 2,11-14

Lucas 2,1-20

*Titus 2,11.12: Gods genade is verschenen ... en leert ons ...*

Genade geeft geen les. Genade is er zomaar,

verschijnt als licht in duister,

water in de dorst, en laaft de ziel,

ze stelt geen vraag.

Of is geen les beter dan deze?

Openbaart zich zo niet juist het leven van de mens,

de open handen die geweld voorbij zijn,

de stem die weet hoe God loven verheft,

de voeten die de weg gaan van de vrede?

God, geef me die genade,

leer me leven, als een kind van u.

---

**Zondag 25 december****Eerste Kerstdag**

Jes 52,7-10; Psalm 98; Hebreëen 1,1-12; Joh 1,1-14

*Jesaja 52,7: Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld.*

Wie rent over de bergpaden,  
wie haast heeft om het nieuws aan anderen door te geven,  
die raakt bezweet, het stof hangt in zijn kleren  
en hijgend komt hij aan.  
Decorum telt hier niet. Wanneer het erom spant  
valt alles weg wat ooit gewichtig was,  
dan telt alleen dat woord dat redt, het kind dat huilen kan,  
Is Kerst zo niet het feest van zweet, van bloed en tranen?  
En als u dat nu was, o God,  
u kwam ons tegemoet?  
En als ik dat nu was, die weet wat rennen is?

**Maandag 1 januari Naamgeving en Besnijdenis**

Num 6,22-27; Ps 8; Hand 4,8-12; Luc 2,21

*Handelingen 4,12: Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.*

Een naam is een verhaal, een levensweg,  
een naam, die heeft een klank voor wie de mens erachter kent.  
Veel goede namen zijn er, een voor een apart,  
deel van een vlechtwerk dat geen einde heeft.  
Gaat één daar bovenuit? Is één naam als een draad  
die verder reikt, die heel het mensenvlechtwerk kleurt,  
die Redding heet, en Leven, Toekomst voor wie viel?  
God, dat zou zegen zijn, en vrede voor wie vreest  
dat elke nieuwe dag, elk jaar, verloren loopt,  
dat elk gewonnen uur in lege tijd vergaat.

**Zondag 7 januari Eerste zondag na Epifanie**

Doop van de Heer

Jes 55,1-11; Dan 3,52-66; Mar 1,1-11(13)

*Jesaja 55,3: Leen mij je oor en kom bij mij.*

Wie hoort het goede nieuws?  
Je oren stromen over  
van wat geen waarde heeft,  
wat voortvloeit door de tijd  
als vormeloze vloed.

**Zondag 31 december****Zondag na Kerstmis**

Jes 61,10-62,3; Ps 147,12-20; Gal 3,23-4,7; Luc 2,33-40

*Galaten 4,4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet...*

Een God die zendt, op weg stuurt, van zich af,  
niet in zichzelf gebogen, aan zichzelf genoeg,  
maar als een lijn die verder wijst,  
en durft te raken aan wat mensen doen,  
aan wie ze zijn, vrouw, man, mens, in hun kwetsbaarheid.  
Een lijn die verder wijst, en raakt,  
of kruist dat wat zich in het platte vlak ophoudt,  
en op doet staan, de tijd vervuld.  
God, help me, dat mijn lijn naar u verwijst.

**Zondag 7 januari****Epifanie**

Jes 60,1-6; Ps 72; Efe 3,1-12; Mat 2,1-12

*Efeziërs 3,10: Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden.*

Heeft God een kleur, heeft God een zee aan kleuren,  
en is Gods wijsheid dan een kleurenkaart,  
een waaier die de baaiert van weleer laat leven,  
glanzen met gloed van sterren, zon en maan?  
De wijsheid van de goede God is te gekleurd dan dat een mens,  
een groepje mensen, instituut, de kleur kan kiezen, weten hoe het moet.  
Als God verschijnt, in liefde, oogverblindend,  
dan breekt zijn licht over de wereld los,  
dan spreekt, dan zingt zijn woord van heil en vrede,  
zo geschakeerd dat niemand zich verveelt.  
God, kleur mijn leven met uw levensbreed contrast.

Sluit dan de sluis eens toe,  
en gun je oor de tijd  
om nieuws te horen dat een leven lang  
steeds goed is, nieuw,  
dat elke dag een klankbord biedt  
waar dat wat jij te zeggen hebt  
zich voegt in Gods concert.  
O God, leen ons uw oor,  
en geef ons uw muziek.

---

## Dienstenrooster

Overzicht van diensten in december.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
24 december	Ds. G. Rinsma	m.m.v. pop-Gospelkoor Loft	Diaconie/kerk
24 december	Ds. G. Rinsma	Kerstnachtdienst; <b>aanvang 22.30</b> m.m.v. Godeharduskoor	KIEN/kerk
25 december	Ds. G. Rinsma	m.m.v. de cantorij	Kerk in Actie: kind in de knel/kerk
31 december	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk
1 januari	Ds. G. Rinsma	<b>10.30 inloop met koffie</b> <b>11.00 morgengebed</b> Aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje	
7 januari	Ds. Wessels		Diaconie/kerk
14 januari	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk
21 januari	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal m.m.v. de cantorij	Aanloophuis/Kerk in Actie Oecumene
28 januari	Ds. U. Tjallingi		Wereld Lepradag/kerk

Diensten in **MFC Mårkant**, Zuiderburen, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
28 januari	Da. A. Buizer		Wereld Lepradag/kerk

Diensten in **Martinuskerk** – Hempens, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
24 december	Ds. G. Rinsma	Kerstnachtviering, <b>aanvang 20.30</b> m.m.v. Fokke van Dijk	KIEN/kerk
14 januari	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk



**LET OP:** Met ingang van januari 2018 is er elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand een dienst in de Martinuskerk in Hempens; elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand is er een dienst in MFC Mårkant in Zuiderburen.

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website [www.agneskerkgoutum.nl](http://www.agneskerkgoutum.nl) en het kerkblad "De Geandewei".

### Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail [trientsjewijbenga@hotmail.com](mailto:trientsjewijbenga@hotmail.com) en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.

---

## Activiteiten

### Dinsdagochtend gesprekskring

Dit nieuwe seizoen vervolgen we onze bespreking van het boek 'Het hart van het Christendom' van Marcus Borg. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk zeven. In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Datum: 9 januari 2018  
Tijd: 9:30 – 11:30 uur  
Plaats: Agneskerk

---

### Herdertjestocht Zuiderburen

**Donderdag 21 december  
van 18.00-20.00**

In samenwerking met de Maximaschool en Agneskerk wordt deze herdertjestocht georganiseerd. We verzamelen bij de Maximaschool aan de Glinswei 4, te Leeuwarden - Zuiderburen.

Vanaf school vertrekken we in groepen; neem een lantaarn of lichtje mee en trek warme herderskleren aan. Onderweg zullen we het mooie verhaal van de geboorte van Jezus op een bijzondere wijze beleven.

De tocht gaat naar de stal om het kerstkind te begroeten. In de stal speelt Brassband Hosannah, zal er een beeldverhaal zijn en worden een aantal bekende liedjes gezongen. In de stal is voor iedereen chocolademelk of glühwein

Iedereen is welkom. We hopen er met elkaar een mooie avond van te maken.

### Herdertjestocht Techum/Goutum Súd

**Zondag 24 december  
van 18.00-19.30**

Op Kerstavond organiseert de Protestantse Gemeente Goutum in Techum/Goutum Súd voor de 3e keer een Herdertjestocht.

We vertrekken om 18.00 uur vanaf de speeltuin in Techum en maken een spannende wandeling (met een grote verrassing onderweg) naar de oude Kerk op de terp in Goutum.

Daar vertelt de dominee over de geboorte van Jezus en zullen we mooie kerstliedjes zingen. Voor iedereen is er lekkere warme chocolademelk en een kerstkransje.

Het hele programma zal ruim uur duren en alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's zijn natuurlijk weer van harte welkom!

We hopen er met elkaar een mooie avond van te maken.

---

## Van het college van de kerkrentmeesters

Door Harry Kuipers

Regelmatig wordt door betrokken gemeenteleden bij ons geïnformeerd of het College van Kerkrentmeesters al een bestemming heeft verzonnen voor de kosterij aan de Buorren. Het antwoord is dan altijd dat wij nog in beraad zijn en hierover nog geen definitief besluit hebben genomen. Eén ding staat inmiddels wel vast: we willen de kosterij in eigendom houden.

Vervolgens dringt zich de vraag op: wat doen we er dan mee? Tijdens onze vergaderingen kwamen verschillende mogelijkheden ter sprake. Die willen we hier met u, als Gemeente, delen.

- We kunnen het pand opnieuw in gebruik nemen als kosterij
- Het pand zou als pastorie gebruikt kunnen worden
- We zouden er een kerkelijk centrum van kunnen maken met extra vergaderruimten en een nieuwe keuken
- We zouden het pand commercieel kunnen gaan verhuren
- Er zouden afzonderlijke units in gemaakt kunnen worden die door de week en op zaterdag verhuurd zouden kunnen worden aan bijvoorbeeld de school of aan Ien en Mien

U zult begrijpen dat welke optie ook gekozen wordt, een ingrijpende verbouwing, aanpassing of renovatie nodig is. Tegelijkertijd realiseren we ons, dat wellicht ook bij u diverse ideeën leven. Aarzel niet en laat het ons weten. Misschien heeft u een prachtige en interessante suggestie die wij zelf volledig over het hoofd hebben gezien. Op de Gemeenteavond zullen we tijd en gelegenheid bieden om voorstellen te bespreken, maar u mag uiteraard ook uw suggestie op papier zetten. Elk voorstel zal door ons zorgvuldig worden bekeken en getoetst op haalbaarheid en effectiviteit. U kunt uw suggesties sturen aan:

Het College van Kerkrentmeesters      p/a De Eker 6    9084 DS Goutum

De opbrengst collecten van en voor de kerk in de november 2017 was 411,54 EUR. Hartelijk dank voor uw gaven.

---

## Van de diaconie

Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

<b>November</b>	<b>EUR</b>
Kia Najaarszending	117,46
KIA Binnenlands Diaconaat	118,87
Voedselbank	184,65
Gerlande Bertin	26,25
Diaconie	175,34

---

---

## Jongerennieuws

### **Actie4Kids: Voor jou van mij**

*Door Marja Bakker en Minke Bloemsma*

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de schoenendoosactie voor kinderen in Moldavië, Roemenië, Sierra Leona en (onder voorbehoud) Armenië en Pakistan. De slogan van Actie4kids is "Voor jou van mij": jouw speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. Actie4Kids doen er nog een cadeautje bij: het goede nieuws van het evangelie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.

Samen met de Maximaschool in Zuiderburen hebben we dit jaar bijna 160 dozen ingepakt. Ook hebben we met de kinderen van de kindernevendienst na de kerkdienst op 3 december nog speculaasbrokken en pepernoten verkocht, zodat we het vervoer van 5 schoenendozen (€25,00) kunnen bekostigen. Alle kopers en natuurlijk schoenendoosvullers super bedankt!

### **Geloven058: Nieuwjaarsgala 2018 BLACK and GOLD**

*Voor iedereen van 12-18 jaar*

Vanwege het grote succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer het Nieuwjaarsgala van geloven058 organiseren en wel op zaterdag 7 januari 2018 in Zalen Schaaf. Vorig jaar waren we met ongeveer 200 tieners uit bijna alle kerken. De kans dat je dus een klasgenoot tegenkomt is best groot.....

Het thema dit jaar is: BLACK and GOLD. Alle tieners van 12 tot 18 jaar zijn welkom, en je mag natuurlijk altijd een vriend of vriendin meenemen.

Geloven058 is een interkerkelijk samenwerkingsverband van bijna alle kerken uit Leeuwarden en omgeving. Samen met een aantal sponsors willen we er ook dit jaar weer een onvergetelijke avond van maken met veel muziek, dansen en gezelligheid.

De deur gaat open om 20:00 uur en het is om half 1 uiterlijk afgelopen. Meer informatie kun je vinden op Instagram/Facebook bij Geloven058.nl

Mocht jij (of je ouders) nog vragen hebben, dan mag je altijd mailen naar [marjabakkertjepkema@gmail.com](mailto:marjabakkertjepkema@gmail.com)

Tot zaterdag 7 januari 2018!

### **Ontdekkerk van 10 December**

*Door Alice Romar*

Zondagmorgen, buiten was het guur en koud, het begon al een beetje te sneeuwen. Binnen was het lekker warm en schenen er wel honderd kleine lichtjes.

Muisstil was het in de kring... Dominee Rinsma vertelde het prachtige verhaal van de Engel Gabriel, die op een dag bij Maria verscheen. Gabriel zei tegen Maria: "Wees niet bang, God heeft jou uitgekozen, je gaat een heel bijzonder kindje krijgen en zijn naam wordt Jezus". Dominee Rinsma had een heel mooi klokkenspel meegenomen en als je goed luisterde dan hoorde je de Engelen in ons midden. Prachtig om naar dit mooie verhaal te luisteren op deze 2<sup>e</sup> adventzondag.

In de verschillende ontdekhoeken hebben we hele mooie kerstlichtjes geknutseld, die we 's avonds in de vensterbank mochten neerzetten voor wereld lichtjes dag, zodat we stil konden staan bij alle kinderen die om welke reden ook zijn overleden.

---

En we hebben een prachtig verhaal gehoord over Engel. Sjors had net zijn pyjama aan, toen hij een vreemd geluid hoorde. Nieuwsgierig keek hij naar buiten. Hij kon zijn ogen bijna niet geloven, toen hij in de boom een engel zag hangen. Sjors klom in de boom en nam de engel mee naar zijn kamer. Daar vertelde de engel dat haar vleugel gebroken was. Ook hier luisteren de kinderen aandachtig, terwijl ze heerlijk languit in de kussens lagen. We hebben met elkaar gebeden voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben, en geleerd dat de engelen ons hoop, kracht en licht kunnen geven in deze dagen.

En daarna was het tijd om met elkaar koffie, thee en limonade te drinken met iets lekkers erbij. Er was ruimte voor de ouders om met elkaar in gesprek te gaan, terwijl de kinderen gezellig met elkaar aan tafel zaten te kletsen en te lachen. We hebben nieuwe mensen ontmoet, de sfeer was fijn en ongedwongen en we kregen positieve reacties; “Een hele mooie manier om samen met je kinderen naar de kerk te gaan.” En dat geeft ons veel energie om verder te gaan met de Ontdekkervieringen.

Maar eerst gaan we kerstfeest vieren en gaan we meelopen met een van de herdertjestochten, waar op een bijzondere wijze het verhaal van de geboorte van Jezus wordt verteld.

In het nieuwe jaar gaan wij weer een nieuw thema bedenken voor de Ontdekkerk op zondag 11 februari 2018.

---

**DECEMBER 2017, JAARGANG 19, NR. 4, OPLAGE 343 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)**

**MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK**