

Agnesbrief

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Goutum c.a., maart 2020

Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 16 april 2020** naar agnesbrief@gmail.com.

Voor wat betreft de activiteiten en kerkdiensten, houdt de website in de gaten in verband met de maatregelen rondom COVID-19.

Van de Kerkenraad

Door Marian Krol

Ds. Reinder Reitsma heeft in de dienst van 8 maart jl. de volgende personen als ambtsdragers bevestigd:

Marian Krol als ouderling-kerkrentmeester en Johan Snijder als ouderling.

Op maandag 9 maart 2020 werd, met de complete kerkenraad, een vergadering gehouden. In deze vergadering werden, onder andere, de volgende zaken besproken en de volgende besluiten genomen:

Gedelegeerden en consulent

De drie gedelegeerden in de kerkenraad, de heren H. Boersma, H. Karper en H.

Engelsma zullen, nu de kerkenraad compleet is, door het Breed Moderamen van de Classis worden ontheven van hun taak. De kerkenraad vraagt hen echter om de komende tijd als 'extern adviseurs' van de kerkenraad aan te blijven. Aan het Breed Moderamen van de Classis wordt gevraagd om dit adviseurschap, met taakomschrijving, schriftelijk te bevestigen. Daarbij zal op papier worden gezet dat de adviseurs de kerkenraad in de komende maanden 'met raad en daad' zullen bijstaan.

De betreffende personen zijn bereid dit te doen. Aan ds. H. Engelsma wordt bovendien gevraagd om als consulent aan te blijven. Een kerkenraad, waarin geen predikant werkzaam is, heeft recht op de bijstand van een consulent. Ds. Engelsma zegt dat hij deze taak ook de komende tijd op zich wil nemen. Met betrekking tot de periode waarvoor de adviseurs en de consulent worden benoemd, kan op dit moment geen einddatum worden vastgesteld.

Taken binnen de kerkenraad

De bevestiging van de laatste kerkenraadsleden maakt dat de taken in de kerkenraad opnieuw moeten worden bekeken. De kerkenraad besluit dat het voorzitterschap in de komende tijd wordt toevertrouwd aan de consulent, ds. Engelsma. Samen met Jenny Mink (scriba-waarnemend) en afgevaardigden van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters bereidt hij de vergaderingen voor. Over niet al te lange tijd zal Jenny Mink haar taak in het scribaat neerleggen om zich weer te kunnen wijden aan haar pastorale taak. Dan moet er vanuit de leden van de kerkenraad een nieuwe scriba worden gekozen.

Kerkenraadsverkiezingen

Dit jaar zijn enkele leden van de kerkenraad aftredend. Het is nog niet bekend of zij herkiesbaar zijn. In beide gevallen, wanneer zij herkiesbaar zijn en wanneer zij niet herkiesbaar zijn, moet er een daarbij passende verkiezingsprocedure worden gevolgd. De kerkenraad besluit deze in

september van dit jaar te houden.

Vragen

We weten dat veel gemeenteleden vragen hebben over de situatie in onze gemeente. Daar hebben we als kerkenraad alle begrip voor. We doen wat we kunnen, en proberen te beantwoorden wat we kunnen beantwoorden. Maar op een groot aantal vragen kunnen en mogen we ook geen antwoorden geven. Het niet mogen en daarmee niet kunnen beantwoorden van vragen vanuit de gemeente geeft ook de kerkenraad het gevoel van onmacht. Wat we proberen is om voor de zomer een gemeenteavond te organiseren, waarin we het gesprek met elkaar kunnen aangaan en samen naar de toekomst te kunnen kijken.

Kerkdiensten

Voor het volledige overzicht van de **kerkdiensten** kunt u [hier](#) klikken.

Activiteiten

Datum: Zondag 12 april

Plaats: Rondom Leeuwarden

Tijd: 12.00 – 17.00

Leeuwarder Molendag

door Wim Pauw

Elk jaar wordt op de 2e zondag van april de Leeuwarder Molendag georganiseerd. Aangezien onze protestantse wijkgemeente duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan (zijn lid van Energiek Goutum en participeren in Buurkracht Zuiderburen/Hempens/Teerns) en windkracht een natuurlijke hulpbron is kunt u de diverse monumentale molens in Leeuwarden e.o. bezoeken en in werking zien. Het zijn naast prachtige monumenten symbolen voor duurzame energieopwekking.

De molens zijn op 12 april 2020 geopend van 10 tot 17 uur. Er is een fietsroute langs deze molens uitgezet, die u langs de mooiste plekjes rondom Leeuwarden voert.

De Leeuwarder molens die opengesteld zijn:

De Bullemolen, de Himriksmolen, de Himpenserpoldermole, de Kramersmolen, de Froskepôllemolen, Molen Hoogland, Windmotor Wirdum, Windmotor Hounsdyk.

Meer informatie kunt u vinden op de website: leeuwardermolendag.nl

Datum: Woensdag 13 mei

Plaats: Martinuskerk, Hempens

Tijd: 20.15u.

Literaire bijeenkomst met Jeroen Windmeijer

Op deze avond vindt in de Martinikerk een literaire bijeenkomst met de schrijver en leraar godsdienst Jeroen Windmeijer plaats.

Hij heeft een ongekend Nederlands oeuvre opgebouwd van religieuze literaire thrillers. Hij debuteerde in 2015 met *de bekentenissen van Paulus*. Volgens de overlevering zou de apostel Petrus in Rome zijn gestorven, maar daar is geen enkel historisch bewijs voor. Windmeijer sluit aan op een andere traditie, die stelt dat Jezus 'belangrijkste' leerling naar Engeland zou zijn vertrokken. Centraal in het boek staat een briefwisseling tussen Judas en Petrus, die een geheel nieuw licht werpt op de laatste uren van Jezus en op de oorsprong van het Christendom.

Het belooft een boeiende avond te worden. De toegangsprijs is 10 euro en u kunt zich aanmelden via de website: www.stichtinglas.nl

Van het college van kerkrentmeesters

Door Pieter Postma

(Voorlopig) eindresultaat Actie Kerkbalans 2020

Wij zijn erg verheugd en dankbaar voor de bereikte eindstand van de Actie Kerkbalans 2020 in onze gemeente; deze bedraagt per 1 maart 2020 namelijk 80.670- Euro. (In ons bericht hanteren wij nog even de term (voorlopig) omdat het voorkomt dat soms nadien nog bijdragen/ toezeggingen binnenkomen). De opbrengst is helaas wat lager dan die in 2019 (was toen 84.864 Euro) en ook het in de begroting 2020 geraamde bedrag (87.500 euro) hebben we daarmee niet gehaald. De enigszins gedaalde opbrengst past in de licht dalende trend van de bijdragen in de afgelopen jaren. Niettemin mogen we erg tevreden zijn met het behaalde resultaat. Wij willen u allen dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Met deze opbrengst kunnen wij de voor onze gemeente in de begroting 2020 opgenomen activiteiten en doelen met een gerust hart realiseren en daarmee inhoud geven aan ons gezamenlijk kerkzijn en onze verantwoordelijkheid als kerk in de wereld. Tenslotte melden wij, dat wij

voornemens zijn tijdens een in het najaar te houden gemeenteavond aan u een nadere analyse te presenteren over de Actie Kerkbalans 2020, waarbij ook de resultaten van de afgelopen jaren in de beschouwing zullen worden betrokken.

In de gemeente

Door Harry Kuipers

In mei 2017 komt een Syrische vluchtelingenfamilie in het huis wonen dat onze kerk heeft gekocht met als doel om een (kleine) bijdrage te leveren aan het huisvestingsprobleem van vluchtelingen en statushouders in Nederland. De instroom van vluchtelingen uit het door oorlogsgeweld geteisterde land is dan al over z'n hoogtepunt heen, maar permanente huisvesting -en daarmee integratie in ons land- is dan nog een levensgroot probleem. De familie Toto -een moeder met vier kinderen uit Aleppo- heeft geluk: zij worden door Vluchtelingenwerk Nederland geselecteerd om in het huis te trekken. Overdonderd en superblij maken ze kennis met Nederland, met Leeuwarden, met de wijk Aldlân en met ons als kerkelijke gemeente...

Hoe gaat het nu met hen, zo'n 2 ½ jaar na dato? Tijdens mijn bezoek, medio januari, komen ze zoals gebruikelijk, netjes een hand geven en doen ze één voor één hun verhaal. En iedere keer valt het me weer op hoe lief en voorkomend ze met elkaar om gaan. Geen stemverheffing, geen verwijten, geen irritatie, maar rustig, beleefd en vriendelijk spreken ze met mij en met elkaar. Najeeb, de oudste zoon heeft weer een opleiding opgepakt. Hij volgt een ICT-opleiding aan de Friese Poort. Dat kost hem 3 à 4 dagen per week. Hij woont niet meer in het huis, maar heeft een woning gevonden in Eernewoude. "Ik vind het een leuk huis maar ga toch liever weer terug naar Leeuwarden" zegt hij. Het is er erg stil en ik krijg niet veel aansluiting in het dorp. In de zomer zijn er veel toeristen en allemaal mensen met boten maar nu is er helemaal niets. Ik begrijp al snel dat hij zich eenzaam voelt. Toch woont hij er niet alleen want ook

de tweede zoon, Mohammed, die niet bij het gesprek aanwezig is, woont in dat huis. Mohammed (21) heeft een paar maanden in Groningen gewoond maar is teruggegaan naar Friesland en samen zijn ze in het huis in Eernewoude gaan wonen. Maar ook Mohammed wil terug naar Leeuwarden. Hij wil automonteur worden begrijp ik van Najeeb. Daarvoor gaat hij de opleiding aan het Friesland College volgen. Die begint in februari. Dan komt Farah de kamer in gelopen. Ze is nog net zo verlegen als toen ik haar voor het eerst zag als meisje van 9. Ze praat niet zo veel maar glimlacht de hele tijd. 12 is ze nu en ze gaat naar “de Trilker”.

De school is door nieuwbouw tijdelijk gehuisvest aan de Wilaarderburen in het gebouw van de Caleidoscoop. Farah gaat elke dag op de fiets. “Ik ben goed in tekenen”, zegt ze. En ik heb 2 juffen. Allebei heten ze Nynke. O ja, en ze zit sinds kort op turnen. “Dan moet ik naar Zuiderburen, elke donderdag 1 uur. Ze gaat dan met een paar vriendinnen van de oude school aan de Verdijkstraat en prompt doet ze voor wat ze al kan: handstand en koprol. “Ook moet ik zwaaien aan de ringen”, zegt Farah. Ondertussen is Mustafa aangeschoven. Hij is nu 14 en nog niet zo veel groter geworden. Toch oogt hij al als een beginnende puber met donkere haartjes op zijn bovenlip. Mustafa zit nog steeds op het ISK (de Internationale Schakelklas) in Aldlân, vlak bij hun huis. Hij zit in klas 1D. “De klassen zijn niet groot”, zegt Mustafa. Maar 16 kinderen. Hij wil wel op Kung Fu, maar zo ver is het nog niet, want voorlopig beperkt het zich nog tot het kijken van Kung Fu films op Netflix, begrijp ik. Wat doe je dan verder nog, vraag ik? “Gym is leuk.... Ik heb ook op kickboksen gezeten en op judo, maar dat vond ik niet leuk meer”, zegt hij. Mustafa praat het meest. Hij heeft vaak contact met een vriend van school, een jongen uit Egypte. “Maar verder heb ik geen vrienden. Beetje jammer”. Het blijkt niet eenvoudig om Nederlandse leeftijdgenoten te vinden. “Ik ken geen Nederlandse jongens”, zegt hij. Tja, dat is overal in Nederland een probleem, begrijp ik uit bericht in de media. We verlangen van nieuwkomers dat ze integreren in onze maatschappij, maar het blijkt altijd moeilijk om met Nederlandstalige leeftijdgenoten in contact te komen;

zeker als je op een school zit met vrijwel uitsluitend allochtone kinderen. De taal blijkt nog lastig en ik had gehoopt en ook een beetje verwacht dat ze verder zouden zijn, zeker als ik hoor dat meer dan de helft van alle lestijd wordt besteed aan de Nederlandse taal. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat je een vreemde taal het best leert in de alledaagse omgang met Nederlanders.. Ook Bethul is er bij komen zitten. Bethul is 19 en ze vindt het erg leuk in ons land. Ik begin deze maand met het staatsexamen NT2 programma B1 aan de Friese Poort, 5 dagen per week, vertelt ze.

Het programma omvat lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ze gaat binnenkort een stage zoeken om haar kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. Na een tijdje komt ook de moeder er bij. Ze is altijd erg hartelijk en lacht veel. Ik krijg direct een schaal baklava voorgezet. Dat had ze beter niet kunnen doen. Ik probeer al een tijdje wat gewicht kwijt te raken maar zoveel lekkere baklava is te veel uitdaging voor mijn goede voornemens..... Zij heeft nog erg veel moeite met de Nederlandse taal, ondanks de vrij intensieve taal cursus die ze nu al een tijd volgt. Drie dagen per week heeft ze 3 uur les. Ze probeert me wel iets te vertellen maar valt veel terug op verduidelijkingen en aanvullingen van de kinderen. Wel maakt ze me duidelijk dat ze al een tijdje rijlessen volgt. Ze wil graag wat meer bewegingsruimte, ook buitenshuis. Al met al kan ik zeggen dat het goed gaat met het gezin. Ik heb de indruk dat ze hun draai in ons land steeds beter vinden, hoewel de inburgering nog met horten en stoten gaat. Maar echte integratie is er pas al ze ook omgaan met mensen uit de buurt, als Nederlanders spontaan bij hen langskomen en andersom, als ze ingaan op uitnodigingen voor een verjaardag of een buurtbarbecue of zo. Daarvan is nog geen sprake. Ze gaan om met andere (Syrische) vluchtelingen en statushouders; daarbuiten beperken de contacten zich tot scholen en zorgprofessionals. Hopelijk komt daar binnen afzienbare tijd ook verandering in...

Van het pastoraat

Berichten voor deze rubriek kunnen doorgegeven worden aan Jenny Mink, telefonisch 06-55946166, of per email: jennymink@outlook.com. Uiteraard alleen als de betrokkene ermee instemt dat zijn/haar naam en verblijfplaats genoemd wordt.

Bedankbrief

Oan de tsjerkemienskip fan Goutum.

It is al wer efkes lyn dat wy mei it Kwartettekoar by jim op besite wiene. Us “oantrúntoernee” is no foarby. Op 8 maart 2020 yn Winsum wie de lêste fan de 44 kearen dat wy as Kwartettekoar mei ús muzikanten besochten mei nije Fryske teksten en lieten de tsjerkemienskippen te ynspirearjen mear te dwaan mei ús eigen moaie taal. Dat de twadde printinge fan “Hertslach” al nedich wie, is hoopje wy, in teken dat ús krewearjen gehoar kriget! It binne lieten “om it út te sjongen”, sa as de ûndertitel oanjout. Stim jaan dus oan sawol de ljochte kanten fan it libben as oan de tsjustere. Ek tal fan boartlike lieten foar bern steane der yn.

Ek by jimme yn de prachtige Goutumer tsjerke, dy't op in unike manier oanpast is oan ús tiid, sûnder de histoarje te ferleagenjen, diene wy ynspiraasje op om fol moed fierder te gean. Wy krigen fan de koster moarns al in waarme ûntfangst en murken dat ús besite tige yn de smaak foel, mar ek dat it Frysk by jimme al in soad sympaty hat. Oer it nije materiaal fan “Hertslach” krigen wy in soad entûsjaste réaksjes.

PS: De tsjerketsjinst by jimme krige de middeis noch in hiel moai ferfolch yn Himpens! Beitske en ik fersoargen yn it ramt fan “Kerkcafé” noch in kultureel programma yn dat hiel moaie tsjerkje dêre.

Foar my krige eltse tsjerkemienskip ek wat bysûnders troch de moeting neid de tiid. Faak trof ik minsken dy't mei oantinkings kamen fan soms wol in heale ieu ferlyn. Mei dêrtroch foelen ûnderweis hiel wat “ljochtstrieltsjes” op ús paad. Ik sis mei sin “ús paad”, want Beitske, myn frou, wie der alle kearen by. Ek de

sjongers en muzikanten hiene sokke meetings. Nei de fiering, ûnder de kofje, waard dan ek net allinne praat oer de liturgy, mar waarden ek herinneringen ophelle. It like bytiden wol in réuny.

Net allinne de tsjerkemienskippen wiene hieltyd wer oars fan sfear, ek de tsjerken wiene foar ús as sjongers en muzikanten faak ûntdekkings. Wy krigen ûnderwilens o sa'n niget oan al dy gebouwen: "kâlde stien dy't waarmte jout". Wy seagen en fielden in histoarje fan ieuwen. Krekt as ús foarâlden besykje wy de lofsang geande te hâlden, mar dan mei in nije benadering.

Dizze oantrúntoernee wie foar Beitske en my in bysûndere manier om it byltsje der fleurich by del te lizzen. Mei grutte tank oan it Kwartettekoar fansels, mei it warbere bestjoer dat it organisearre. It idee fan in briedplak foar nije liturgy waard breed droegen en ûntfongen, en wy hoopje en ferwachtsje dat it seadden oan'e dyk sette sil yn de Fryske tsjerkemienskippen. Oan it Kwartettekoar, dat trochgiet ûnder lieding fan Feike van Tuinen, sil it net lizze.

Tige de groetnis,
Hindrik van der Meer

Opbrengst collecten

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand februari.

Diaconie	EUR	Kerk	EUR
Diaconie	130,75	Kerk	197,96
KIA Werelddiaconaat	134,55	Educatie en Catechese	48,20
Gerlande Bertin januari	45,20		

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks:

€ 0,50 voor € 10,- € 0,75 voor € 15,- € 1,25 voor € 25,-

U kunt collectebonnen bestellen door een mail te sturen naar penningmeester@agneskerk.nl. Geef daarbij aan hoeveel vellen u van welke waarde wilt ontvangen. Vervolgens maakt u het verschuldigde bedrag over naar het rekeningnummer NL49RABO 0335422845 t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum. De collectebonnen worden na ontvangst van de betaling bij u thuisbezorgd.

Hartelijk dank voor uw gaven.

TERUG
