

Overdenking



Van de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Stil.

In de stilte van de Stille week bleven we met elkaar verbonden door ragfijne draden. Dat verandert ook na Pasen niet. De jongeren van onze kerk hebben verbinding gezocht, en gevonden, met de gemeenteleden van 75 jaar en ouder door ze een bos tulpen en een kaart met daarop een foto van de Agneskerk te brengen. Die verbinding is weer doorgegeven aan de kerkenraad d.m.v. hartverwarmende reacties op die tulpengroet.

In de vorige Agnesbrief stond deze mededeling:

“En dan nog even dit: als u deze link aanklikt, kunt u even, of wat langer, virtueel vertoeven in de Agneskerk. U ziet de liturgische bloemschikking voor deze Paaszondag (een beschrijving staat op de website) en u hoort het orgel zoals dat bespeeld werd tijdens het inauguratieconcert door Broer de Witte.”

Ondanks hard werken en steeds maar weer proberen kon deze verbinding helaas niet tot stand worden gebracht. Verbinding kan wel tot stand gebracht worden als u naar onze website gaat. Daar staat een prachtige foto van de toren van de Agneskerk op met daaronder een link. Als u daar op klikt dan kunt u de klokken horen.

Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale informatie. Urgente mededelingen komen op de website.

Overdenking

Voor 19 april 2020 – Eerste zondag na Pasen

door ds. Harmen Engelsma

Gedicht

Thomas

*Gelet op wat er gaande is,
sinds vrijdag, sinds het graf,
wend ik van alle praterij
en loos gerucht mij af.*

*- Wie, als het woord gebroken is,
gelooft er nog in taal,
de hoge vlucht van een gedicht,
de sprong van een verhaal –
Gelet op wat de ronde doet,
verlang ik klare wijn,
van wat ik zien en tasten kan,
zal ik de zegsman zijn.*

Bijbelgedeelte voor de eerste zondag na Pasen – Johannes 20:19 t/m 31

‘Eén van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’, zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijker in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mij hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ (Johannes 20:24-25)

Het bovenstaande gedicht, waarin Tomas aan het woord komt, is een cynisch gedicht. In de eerste en de laatste strofe lezen we de visie van Tomas zelf. In de middelste strofe spreekt hij over de gedachte waarin hij niet meer gelooft: hij gelooft niet meer in de hoge vlucht van een gedicht en de sprong van een verhaal. Het woord is immers gebroken op goede vrijdag.

Het bovenstaande gedicht werd geschreven door ds. Jaap Zijlstra. Hij werd geboren in 1933 in Wassenaar en overleed in 2015 in Amsterdam. In 1967 werd hij predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland, op ‘singuliere gaven’. Dit betekende dat hij niet een gewone theologische studie hoefde te doen om predikant te worden. Voor mensen met bijzondere gaven was dit mogelijk. En Jaap Zijlstra had bijzondere gaven: hij bezat de ‘gave van het woord’. Zijn eerste gemeente werd de Gereformeerde kerk van Duurswoude c.a., tegenwoordig Wijnjewoude. Hij heeft hier vier jaar gestaan. Vervolgens was hij evangelisatiepredikant in de provincie Groningen, daarna gemeentepredikant in Vorden en ten slotte predikant in Amsterdam, als voorganger in de ‘Diensten met belangstellenden’. Hij was predikant en tegelijk dichter. Van de liederen die hij heeft geschreven, is een behoorlijk aantal opgenomen in het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’.

Lang voordat ikzelf predikant werd in Wijnjewoude, had ik mij al verdiept in zijn werk. Zijn christelijke gedichten gaan heel vaak over de kracht van het woord. Het bovenstaande gedicht, waarin hij de cynische Tomas aan het woord laat, is typerend voor Jaap Zijlstra. Hij geloofde in het ‘woord’, met meerdere betekenissen. In de eerste plaats in Gods scheppingswoord, dat licht roept uit de duisternis en leven uit de dood. Hij geloofde in Jezus, in het ‘woord dat mens geworden is’ (Johannes 1:14). En tenslotte geloofde hij in de kracht van het gepredikte evangeliewoord en in de kracht van bijbelse gedichten en liederen. Hij geloofde dat het horen van deze drie soorten woorden mensen op kunnen tillen uit die platte werkelijkheid van Tomas, waarin het slechts gaat om ‘eerst zien en dan geloven’. Er is nog een totaal andere werkelijkheid dan die van zien en tellen en meten, namelijk die van ‘de hoge vlucht van een gedicht, de hoge sprong van een verhaal!’

Gebed

Gebed om taal

Gij die ons adem geeft en oren,

die Zelf de Schepper zijt

van klanken in de keel,

die ons een naam geeft,

Heer, wij zijn geboren

om op te staan

en onze stem te verheffen:

een hartenkreet, een lied,

een lofprijzing, een gebed.

Wij bidden in een tijd

van harde woorden

en van harde feiten

om tederheid van taal,

warmte van stem,

een plek om stil te zijn,

een plaats om op verhaal te komen.

Gij die ons het Woord geeft,

uw Zoon,

behoed ons voor de dode letter,

want Hij is de Opgestane.

Om de lieve vrede

geef ons denkers en dichters,

een spraakmakende gemeente,

dienaars van woorden,

minnaars van taal.

En laat ons spreken

op U lijken.

Amen

(Gebed van ds. Jaap Zijlstra)

Contact

Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling. Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan kunt u ook bellen met onderstaande personen.

Willem van der Kooij (ouderling)	058-8436979 of 06-25141545
Arie de vries (diaken)	06-53659755
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)	06-12516704
Jenny Mink (ouderling)	06-55946166

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:

Johan Snijder 058-2883723

Niet alleen. De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

De stad Leeuwarden heeft ook een hulpwebsite www.leeuwardenhelpt.nl. Deze site is ook bedoeld om hulp te vragen en om hulp aan te bieden.

Diaconale mededelingen

De eerste collecte op zondag 19 april is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Ook in deze tijd, nu er geen diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.

Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.

Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.

Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845

t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.

o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.

o.v.v. diaconale collecte

o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)

Jongerennieuws

Paaschallenge 2020

Vanuit de PKN JOP was op Goede Vrijdag een Paas Challenge georganiseerd voor jeugd van 10-14 jaar. Ditmaal in een online setting, met behulp van WhatsApp. Hier hebben 11 teams aan deelgenomen. Hieronder volgt een kort verslag door fam. De Boer.

We zitten vol spanning achter onze computer wat komen gaat. Van alles ligt er klaar op tafel voor de opdrachten die we gaan spelen vanavond. Via WhatsApp zijn we met 11 medestrijders van de Agneskerk verbonden voor deze PaasChallenge. Er is zelfs een echt zenuwcentrum waar alle appjes binnenkomen en verwerkt gaan worden, en waar de stappen op het spelbord gezet worden!

Voor elke ronde krijgen we een korte uitleg via een filmpje en dan kan de strijd beginnen!

Daar verschijnt de eerste opdracht: gebruik je (gehamsterde) rol wc papier om je helper op een mummie te laten lijken! En dan zo snel mogelijk. Klaar? Dan foto in de groepsapp en kijken wie eerste is. Die mag een paar stappen vooruit op het spelbord.

Op naar de volgende opdrachten. Het waar/niet waar spel waar verrassende uitkomsten te zien zijn. Een troon van stapels boeken maken. Een haan tekenen en uitknippen. Rebusen oplossen (de één nog sneller dan de ander). Iedereen doet fanatiek mee. Een dobbelronde. In de laatste ronde kunnen we dan eindelijk de paaseitjes gebruiken (die dan nog over zijn). Maak een mooie tekst op een kleed en leg die bij de burens op de grond en bel aan! En dan weer zo snel mogelijk een foto appen. Opdracht allemaal prima uitgevoerd en zo komt er een einde aan deze leuke spelavond. Familie Brandsma heeft gewonnen. Zo zijn we toch weer even verbonden met elkaar in deze tijd waarin we elkaar minder vaak zien dan we zouden willen.

We krijgen de belangrijke boodschap mee van vanavond:

“Jezus haalt je niet weg uit de angst of welke andere vorm van lijden. Hij geeft je allerlei gaven om er mee om te gaan: WEES NIET BANG!”

Mededelingen vanuit de Classis

Kerkdiensten op televisie

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op zondagen zendt de EO om 9.20 uur opnieuw een meditatie uit van scriba ds. René de Reuver (NPO2).