

Overdenking



Van de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De Stille Week was beklemmend stil dit jaar. De wereld wordt geteisterd door het coronavirus. Ook ons land wordt er op ongekende schaal door getekend. We beleven de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We horen verhalen van mensen die ziek worden. Veel mensen voelen zich eenzaam en bang. Er is pijn, omdat mensen elkaar niet kunnen opzoeken. Daklozen hebben het zwaar. We denken aan de vluchtelingen in de kampen, die geen thuis hebben. Er is grote economische onzekerheid, mensen verliezen hun inkomen. En dan te bedenken dat dit nog weken gaat duren. Het valt niet mee om in deze omstandigheden de lofzang te zingen.

De coronacrisis stelt werkers in de kerk voor nieuwe uitdagingen. We denken aan de vele actieve gemeenteleden en aan onze 'beroepskrachten', predikanten, geestelijk verzorgers, categoriale predikanten, kerkelijk werkers en pioniers. Het is bijzonder te zien hoe velen het werk energiek en met verve oppakken. We zijn hier zeer van onder de indruk.

Laten we in deze niet eenvoudige situatie elkaar dragen in gebed, mildheid en liefdevolle aandacht. Draag ook uw voorgangers in gebed. Dat zij de moed en inspiratie zullen blijven vinden om in deze crisistijd de lofzang gaande te houden en u tot zegen te zijn. *(Overgenomen uit de brief van de generale synode aan de kerkenraden d.d. 4 april 2020)*

En dan nog even dit: op de website kunt u even, of wat langer, virtueel vertoeven in de Agneskerk. U ziet de liturgische bloemschikking voor deze Paaszondag (een beschrijving staat op de website) en u hoort het orgel zoals dat bespeeld werd tijdens het inauguratieconcert door Broer de Witte.

Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale informatie en een bericht vanuit de Classis Fryslân. Urgente mededelingen komen op de website.

Overdenking

Voor 12 april 2020 – Paaszondag

Door ds. Engelsma, consulent.

Gedicht

PASEN

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.*

Ida Gerhardt

(uit 'Vijf vuurstenen' 1974)

De dichteres Ida Gerhardt woonde van 1940 tot 1951 in Kampen, waar zij docent klassieke talen aan het Gemeentelijk Lyceum was. Hier ontwikkelde zich ook haar liefde voor het waterrijke landschap van de IJsseldelta, dat in latere gedichten tot uitdrukking zou komen. Het dorp Zalk ligt tussen Kampen en Zwolle, aan de zuidkant van de meanderende IJssel.

Bijbelgedeelte voor Paaszondag: Johannes 20:1-18

Johannes 20:1-4a

‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerlingen, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de anderen leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel...’

‘Paasmorgen’



De volledige titel van dit schilderij luidt: ‘De apostelen Petrus en Johannes rennen naar de graftombe op de ochtend van de herrijzenis.’ Het is het bekendste werk van Eugène Burnand (Moudon, Zwitserland 1850 – Parijs 1921). De Franse staat kocht het meteen toen het getoond werd op de Salon de la Société nationale des Beaux-arts in 1898.

Dit schilderij van Eugène Burnand laat de spanning zien van Petrus en Johannes, onderweg naar het graf. ‘Ze liepen beiden snel’ staat er. Ze staan op, komen in de benen... Wat is er in hen omgegaan? Schrik, verwachting, een mengeling van hoop en pijn? Zou het?! De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Het is een verbijsterend bericht, dat in geen mensenhart is opgekomen.

Bij veel mensen leeft wel verlangen naar een leven na de dood, de hoop dat hun geliefden niet verloren zijn in het eindeloze niets. Zoals Kluun schreef in zijn pamflet ‘God is gek’. Hij weigert mee te gaan met de atheïsten. ‘We hadden allebei het gevoel dat ze er nog zou zijn na haar dood’ schrijft hij over zijn vrouw, die stierf aan kanker. In Israël leefden er gemengde gedachten over de dood. De dood als einde: ‘De doden loven u niet, zij die in het graf

zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw', bidt Hizkia in Jesaja 38. De opstanding als mogelijkheid: de Farizeeën geloven erin, de Sadduceeën ontkennen het.

En dan is er opeens het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. Niet als een dode die weer tot leven komt, zoals Lazarus, maar ook niet als een visioen of een intuïtie: hij is aanwezig, lijfelijk, met een verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt bestaan, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. Zo breekt hij in in ons gesloten wereldbeeld. De schok is groot, maar de daaropvolgende vreugde niet te stuiten.

Gebed

*Goede God, geprezen zij uw naam,
om hoop die leven doet, om leven
middenin de dood, om licht in de duisternis.
Vanmorgen vieren wij uw grote daden.
Vanmorgen richten wij onze ogen op de verrezen Heer.
We danken u dat we niet overgelaten zijn aan onszelf,
aan onze eigen dromen en nachtmerries,
we danken u dat u zelf inbreekt in onze werkelijkheid,
dat u verschenen bent en nog steeds verschijnt,
opduikt in ons midden.
We zien naar u uit, we bidden om uw Geest,
om uw stralende licht in ons midden.
We danken U voor uw trouw,
tot over de grenzen van de dood.
Voor uw liefde danken wij,
zichtbaar en tastbaar in Jezus.
In zijn spoor willen we gaan,
als mensen van geloof, hoop en liefde.
Amen.*

Pastorale mededelingen

Pastorale medewerkers en ouderlingen leggen in deze tijd geen fysieke bezoeken af. Contact is er via de telefoon, mail, app of middels een kaartje. Voor de Paasdagen hebben alle 75+ gemeenteleden een bos tulpen ontvangen met een Paasgroet. Een bemoediging voor hen in deze moeilijke tijd.

De actie werd verzorgd door de werkgroep Kind en Jongeren en de diaconie. Jongeren bezorgden de Paasgroet.

Contact

Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling. Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan kunt u ook bellen met onderstaande personen.

Willem van der Kooij (ouderling)	058-8436979 of 06-25141545
Arie de vries (diaken)	06-53659756
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)	06-12516704
Jenny Mink (ouderling)	06-55946166

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder 058-2883723

Niet alleen. De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. De stad Leeuwarden heeft ook een hulpwebsite www.leeuwardenhelpt.nl. Deze site is ook bedoeld om hulp te vragen en om hulp aan te bieden.

Diaconale mededelingen

De eerste collecte op Paaszondag 12 april voor de diaconie is bestemd voor het werk van CARDS (een organisatie die gesteund wordt door Kerk in Actie). Opstaan tegen armoede in India. Belangrijk in deze bijzondere en gevaarlijke tijd. Op deze Paaszondag vragen we uw bijdrage voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4000 kinderen in India een betere toekomst krijgen. Met name de Dalit-kinderen die gediscrimineerd en buitengesloten worden omdat ze niet bij een kaste horen.

De tweede collecte is voor de kerk. Ook in deze tijd, nu er geen diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.

Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.

Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845

t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte
o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)

Mededelingen vanuit de Classis

Mededelingen vanuit de Classis en PKN

Kerkdiensten op televisie

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Paasmorgen zendt de EO om 9.20 uur opnieuw een meditatie uit van scriba ds. René de Reuver (NPO2).



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Paasboodschap 2020

Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.



Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Lieve mensen,

Dit zijn de dagen van ons geloof. Dit is de Stille Week waarin wij het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En stil is het geworden. Stil zijn onze straten, stil en leeg onze kerken, stil onze huizen, stil is ons hart.

Dit zijn de dagen van ons geloof. We horen en lezen het verhaal van Jezus die heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. Als er ooit dagen zijn geweest waarin wij beseffen dat het kruis midden in het leven staat, dan zijn het deze.

Dit zijn de dagen van ons geloof. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. Niet omdat deze dagen zo wit, zo goed en zo gerust zijn, maar omdat we het in witte licht van het Heilig Avondmaal en in het goede van Jezus' dood geloven.

Dit zijn de dagen van ons geloof. Pasen, hart van ons geloof. De Heer is waarlijk opgestaan, en wij met Hem. Als er ooit een paasmorgen is geweest waarop wij de verwondering en verwarring van de vrouwen en de discipelen voelen over het lege graf, dan is het deze bewogen Pasen. Feest van geloof dat Gods leven sterker is dan de dood.

Dit zijn de dagen van ons geloof. Vorige week heeft koning Willem Alexander gebeld met de scriba van onze synode, ds. René de Reuver. Hij sprak over de betekenis van het Paasfeest in deze bijzondere tijd. En had een boodschap voor ons allen: "Pasen is het feest van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt geloof in de wederopstanding extra lading!"

Dit zijn de dagen van ons geloof. Van waken, bidden en wachten op God. En van het goede doen. Voor u allen deze paasdagen het gebed van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duisternis is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Ik wens u een gezegende Pasen.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân