

Agnesbrief



Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 13 juni** naar agnesbrief@gmail.com.

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in de maand juni.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
02 juni	Ds. P. Beintema		Diaconie / Kerk
09 juni	Ds. P. Beintema	Pinksteren	Kerk in Actie: Pinksterzending / PKN JOP
16 juni	Ds. Kroon		Diaconie / Kerk
23 juni	Ds F.F Fink		Kerk in Actie: werelddiaconaat / Kerk
30 juni	Mw. M. Kroes	Overstapdienst	Diaconie / Kerk

Diensten in de **Martinuskerk** (Hempens), *aanvang 11.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
09 juni	Da. A. Buizer		Kerk in Actie: Pinksterzending / PKN JOP

In de maanden **juni, juli en augustus** zijn er **geen** diensten in **MFC Mårkant** (Zuiderburen).

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.

Van het pastoraat

Mevr. Thea de Vries heeft weer een operatie ondergaan in Nijmegen. Na een week opname is ze weer thuis om te herstellen. Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum.

Mevr. Jenny Mink, Wetterkrite 32, 9084 DM Goutum, heeft een rugoperatie ondergaan en herstelt thuis.

Opbrengst collecten

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand april.

Diaconie	EUR	Diaconie	EUR	Kerk	EUR
Diaconie	90,35	Gerlande Bertin	46,30	Kerk	249,43
KIA 40 dagentijd	90,35	Aanloophuis	41,75	JOP	89,00
KIA Paascollecte	102,30	World Servants	101,65		

Jongerennieuws

Ontdekkerviering met thema Herinneringen

door de werkgroep Ontdekkerk

Zondag 12 mei was alweer de laatste viering voor dit seizoen! We hebben een hele mooie en bijzondere viering met elkaar gehad. Onze ochtend begon heel anders dan anders. We hebben een prachtige wandeling gemaakt. Onderweg gingen we met elkaar in gesprek over 'herinneringen', waarbij we op verschillende punten een nieuwe vraag mee kregen, om met elkaar over in gesprek te gaan. De samenstelling van de twee- of drietallen was vrij; ouder-kind, kind-kind, ouder-ouder. Bij ieder punt moest je dan met iemand anders in gesprek. Er ontstonden prachtige gesprekken over schooltijd, bijzondere familieleden, vakantie en de Ontdekkerk. Terug in Mårkant gingen we verder met de viering, Martha Kroes vertelde het prachtige verhaal over Jezus die na Pasen was opgestaan uit de dood. Voor hij naar zijn Vader in hemel zou gaan, bracht hij een bezoek aan zijn vrienden. Hij zei; "Herinner mij! Geef mijn boodschap door aan de mensen. Koester de mooie en bijzondere herinneringen! Hier mag je kracht en vertrouwen uit halen als ik er niet meer ben."

De kinderen die in groep 8 zitten gaan afscheid nemen, van de basisschool, van de kindernevendienst en hebben zo hun herinneringen aan deze schooltijd. Op zondag 30 juni zal Martha Kroes de overzetsdienst voorgaan in de Agneskerk en zullen er meer kinderen afscheid nemen van de Kindernevendienst, zij gaan allemaal de grote wereld in. Omdat Jelmer 30 juni niet aanwezig kan zijn heeft Martha hem vandaag in het zonnetje gezet. Jelmer heeft een prachtig herinneringsboekje van de Ontdekkerk gekregen en Martha heeft hem de zegen meegegeven. Dit was voor iedereen een heel bijzonder moment! Daarna hebben we met elkaar gebeden en mocht iedereen een kaarsje aansteken.

Tijdens de lunch vonden er gezellige en mooie gesprekken plaats en was er ruimte om nieuwe mensen te leren kennen. De vellen papier om de tips en tops op te schrijven werden volop benut, met mooie ideeën: meer vieringen, een pyjama- en een speelgoedviering. We krijgen elke keer weer veel positieve reacties. Binnenkort sluiten wij met de werkgroep af, we kijken dan terug op een mooi seizoen, met vernieuwde en herkenbare onderdelen. Meer inhoud voor de 12+ kinderen, creatieve ideeën, mooie boodschappen die we elke keer weer mee willen geven. Na de zomer komen we graag weer met nieuwe Ontdekkervieringen. We hopen dat we dan ook weer veel mensen en kinderen mogen ontvangen en samen met ons een laagdrempelige viering en een andere manier van kerkgaan mogen beleven. Fijne zomer en tot volgend seizoen!

Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk of op de website van de Agneskerk Goutum.

De nieuwe vieringen voor het seizoen 2019/2020 zullen binnenkort op de website staan.

In memoriam

Sake Anne van den Bosch

**20 augustus 1944 – 28 april 2019 †*

Na een lang ziekbed hebben wij tot ons grote verdriet op 28 april 2019 afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader en onze opa. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij op welke manier dan ook mochten ontvangen. Dit heeft ons veel goed gedaan. We willen twee mensen in het bijzonder bedanken. Ten eerste Ds. Fink voor haar mooie woorden. En daarnaast willen we Sytske bedanken. Omdat we mede door haar prachtige herinneringen overhouden aan het afscheid van Sake.

Namens de familie,
Elisa van den Bosch

MEI 2019, JAARGANG 20, NR. 9, OPLAGE 455 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)
MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK.