

Agnesbrief



Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 15 november** naar agnesbrief@gmail.com.

Persoonlijk

Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Toen ik twee jaar geleden onder leiding van Robert Smits de favela van Rio de Janeiro in liep, werd ik op straat herinnerd aan de bekende psalm 23. Want iemand had in het Portugees de eerste regels van deze psalm op een muur geschreven. En elke keer, als ik dan bij de ingang van de favela door dat nauwe straatje liep, met aan beide kanten loensende blikken, herhaalde ik de zin: ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen (Psalm 23:6). Want in de psalm spreekt een mens, die onderweg door gevaren wordt bedreigd. En hij of zij roept tegen al wat 'koning' of 'herder' is in: JHWH is mijn herder en geen ander! Daarom kom ik niet tekort, zelfs al moet ik door een doodsdonker dal gaan. Word ik achtervolgd? Zijn er mensen die mij in het nauw brengen? Toch is het nog veel meer waar, dat de solidariteit en de trouw van JHWH mij achtervolgen. Hoe ver weg ik ook moet dwalen, het is in het grote perspectief dat ik zal terugkeren in het huis van JHWH. Waar graffiti al niet goed voor is!

Studiereis naar Nepal

Als laatste onderdeel van mijn vijf jaarlijkse studieverlof hoop ik donderdag 1 november naar Nepal te vertrekken om een bijzonder ontwikkelingsproject te bezoeken. Samen met Dick Beumer en Hetty Visser uit Gorredijk en Marleen Fischer van Wilde Ganzen zullen we afreizen naar het zuidoosten van Nepal. Daar staat een aardbeving bestendig gebouwd naaiatelier (3 verdiepingen), dat op 9 november officieel geopend zal worden. Tegelijk zal ik dan kennis maken met het Divali-feest, de hindoeïstische variant van ons kerstfeest: Divali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme. Tijdens het Divali-feest, ook bekend als Lichtjesfeest, viert de hindoe-gelovige "de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid". Het feest start dit jaar op 7 november en zal dan nog vier dagen duren, waarin de mensen én hun huizen rein horen te zijn: dat wil zeggen zuiver en schoon. Maar in tegenstelling tot ons kerstfeest vasten Hindoes op de vijf dagen van Divali; dat wil zeggen dat men geen vlees, ei(producten) of ander voedsel eet waarvoor dieren lijden, worden gebruikt of voor worden gedood. Maar gelukkig wordt er tijdens het feest wel veel traditionele zoetigheid gemaakt en rondgedeeld. Want Divali, zo heb ik begrepen, is geen somber feest, maar juist vrolijk. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk en naast de viering in gezinsverband worden er ook in de Mandir (Hindoe gebedshuis) diensten gehouden. In een van die diensten hoop ik dan ook mee te mogen voorgaan en samen met de plaatselijke bevolking een lied te zingen, dat ze speciaal voor deze gelegenheid hebben ingestudeerd. Tenslotte hoop ik dan de reis af te sluiten met een vlucht over het Himalaya-gebergte om dan op zondag 18 november weer op eigen bodem de kerkdienst te kunnen leiden.

Over de kerkdiensten

Op de laatste zondag van oktober is er een tweede dienst in MFC Mèrkant, m.m.v. van pianist Fokke van Dijk, die de toetsen bespeelt hoop ik dat het net zoals de vorige keer een vrolijke dienst zal worden in een ontspannen atmosfeer.

Over de lezingen

Zondag 28 oktober **6^e van de herfst**
Jesaja 59,9-19; Psalm 13; Marcus 10,46-52

Jesaja 59,15b: Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was.

Te willen zien, te willen weten wat gebeurt,
zich niet meer doof te houden,
maar het kwaad te willen kennen,
weerstaan wat onweerstaanbaar lijkt:
als dat uw roeping is, o God,
waar ben ik dan? Rabboeni, durft u
werkelijk dát zien wat is,
wat pijn en smart verwekt?
God, dat ik ziende word?

Zondag 11 november **8^{ste} van de herfst**
Leviticus 19,1-12,9-18; Psalm 146; Marcus 12,28-34

Marcus 12,34: Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord.

Je ziet hem staan, de man,
de vraag die hem bezet, bezielt,
wat is de kern, waar draait het leven om?
Te zien wie onze naaste is,
leven, de ander in het hart,
een antwoord geven op Gods vraag.
Je ziet hem staan. Nu nog het gaan,
de weg die leidt met God naar God.
Ziet u mij staan, ik u, o Heer?

Zondag 25 november **10^e van de herfst**

Sefanja 1,14-2,3
Psalm 93
Openbaring 1,1-8
Marcus 13,14-27

Marcus 13,14: (lezer, begrijp dit goed)

Zondag 4 november **7^e van de herfst**
Job 19,23-27; Psalm 119,1-8; Marcus 12,18-27

Job 19,27: Ik zal hem zien, ik, geen ander.

Geen wisseltrucs, niet schuiven met persoon of zaak,
geen 'als, dan' denken,
lichaam-ziel gesplitst -
als iemand er toe doet voor God,
dan ik toch wel, met huid en haar gekwetst,
en toch zoals ik ben,
een mens van vlees en bloed,
gegrift in Gods verhaal.
God, richt me op, aanschouw me,
help me zien.

Zondag 18 november **9^e van de herfst**
Exodus 30,11-16; Psalm 16; Marcus 12,38-13,2

Exodus 30,15: Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder.

De waarde van een mens is onbepaald -
een halve sjekel, een paar stuivers, een miljoen,
wat maakt het uit? wat koop je voor dat geld?
God geeft ze dus één prijs,
de mensen, onderhandelt niet.
Een arme vrouw zonder de macht van geld
verandert werelden, draagt Gods genade verder.
Zo is Gods liefde - onbepaald, bepaald.

Hoe kan dat nu, dít goed begrijpen?
Het slot is dicht, de sleutel weggegooid,
aan gruwel geen gebrek, noch hier noch daar,
maar wat exact bedoelt u toch?
Of is het al begrepen,
en hebt ú het door,
God, hoe de wereld draait?
En komt de tijd, die korte tijd,
steeds korter, sneller, in uw hand tot rust?
Wees dan de sleutel in het slot, mijn slot.

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in de november.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
28 oktober	Ds. G. Rinsma		Noodhulp vluchtelingen / kerk
04 november	Ds. Bakker		KIA: najaarszending / kerk
11 november	Ds. H. Hoving		KIA: binnenlands diaconaat / kerk
18 november	Ds. G. Rinsma	Cantorij, avondmaal	Voedselbank / kerk
25 november	Ds. G. Rinsma	Laatste zondag kerkelijk jaar	Diaconie / kerk

Diensten in de **Martinuskerk** (Hempens), *aanvang 11.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
11 november	Da. A. Buizer		KIA binnenlands diaconaat / kerk

Diensten in de **MFC Mårkant** (Zuiderburen), *aanvang 11.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
28 oktober	Ds. G. Rinsma		Noodhulp vluchtelingen / kerk
11 november	Mw. M. Kroes	Ontdekkerk	KIA binnenlands diaconaat / kerk
25 november	Ds. G. Rinsma		Diaconie / kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.

Van de kerkenraad

door Jenny Mink

Stichting Bootvluchteling luidt de noodklok

Onderstaande noodkreet heeft de kerkenraad onlangs van Stichting bootvluchtelingen ontvangen. We willen u hiervan op de hoogte brengen en hopen dat u ook iets doet tegen deze mensonterende situatie op Lesbos. Tijdens de diensten op 28 oktober a.s. is de collecte voor dit doel bestemd en wordt de opbrengst door de diaconie verdubbeld.

Meer informatie over de situatie op Lesbos vindt u ook op de site van Stichting "Because We Carry". www.becausewecarry.org

Activiteiten

Vrijdag 2 November Nacht der Zielen

Tijdens de Nacht der Zielen - open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen - bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van voorbij'. Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken. Mensen die niet een verlies hebben te gedenken kunnen door hun aanwezigheid een steun zijn voor anderen! Het geheel duurt ongeveer een uur. Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken.

Met medewerking van: Rein Tolsma, Broer de Witte (piano) en enkele leden van het fluitensemble Four Flutes Plus.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Agneskerk

U bent van harte welkom, namens de voorbereidingsgroep:
Sytske Aalders, Jan de Graaf, Jenny Mink

Zondag 4 november Kerkcafé

Op deze zondag is er weer een kerkcafé. Het thema is: 'Poëzie en Muziek'



Rein Tolsma zal gedichten voorlezen van bekende dichters als Slauerhoff, Obe Postma, Gerard Reve e.a.

Broer de Witte zal dit muzikaal omlijsten met het spelen op een klavechord.

Tijd: 15.30-17.00 uur

Plaats: Martinuskerk in
Hempens

Een bijzondere combinatie! Kom en luister! Rond dit gebeuren is er nog genoeg tijd voor gezellig samenzijn, zoals gebruikelijk met een hapje en drankje. De toegang is gratis. Voor een vrijwillige bijdrage staat er een bus bij de uitgang.

Zaterdag 10 november: Theateruitvoering: De Golem

*Gespeeld door theatertrio
De Wilde Eend*

Op een bijzondere avond op een bijzondere datum: nl. precies tussen 9 november (niet alleen vanwege de val van de muur in 1989, maar ook vanwege het begin van de Novemberpogroms met de Kristall-nacht in 1938, is 9 november in Duitsland een gedenkdag voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme) en 11 november (eind 1^{ste} wereldoorlog) heeft de Cie. Vorming en Toerusting een bijzondere toneelvoorstelling naar Leeuwarden gehaald.

In de voorstelling De Golem combineert Trio Wilde Eend op bijzondere wijze zwijgende filmbeelden, muziek en verteltheater. De Joodse legende over de Golem handelt over een reus van klei, die door rabbi Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto van Praag te beschermen tegen hun vijand. De Golem is een oerverhaal over angst, hoop, verzet. Het laat zien hoe 'monsterlijk' vijandsbeelden ontstaan, maar stelt ook de vraag hoe we de 'monsters' in onszelf ontdekken en te lijf kunnen gaan. En hoe we hoop kunnen koesteren in barre tijden. Kortom: een sterk verhaal met een actuele betekenis. Trio Wilde Eend speelt klezmermuziek, maar ook klassiek werk van Ernest Bloch en jazz van John Zorn.

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Kerkelijk Centrum
Oase,
Weideflora 142 in
Leeuwarden

Toegang: € 10,00

Kaartverkoop: voor aanvang aan de zaal

**Zaterdag 17 november
Reünie Het Heilige Hert
van Cambuur**

Tijd: 19.00 inloop met
koffie en thee

19.30 - 20.45
registratie van de
voorstelling
bekijken

21.00 proosten
met borrelhapjes
van Fred!

Theatergezelschap Skoft en Skiep - Aukje, Karel, Tatiana en Amarins - nodigt alle medewerkers van Het Heilige Hert van Cambuur uit voor een gezellige terugblik.

Wat een mooie, positieve en hartverwarmende periode was het toch tijdens Het Heilige Hert van Cambuur. Wij kijken er nog steeds met een ontzettend blij gevoel op terug.

Graag willen wij jullie uitnodigen om nog eenmaal bij elkaar te komen in Ien en Mien. Om de registratie van de voorstelling met zijn allen te bekijken en om te proosten op de mooie periode die wij met zijn allen beleefd hebben.

Als je erbij wilt zijn, dan graag even aanmelden via <https://goo.gl/forms/BYLUoqlRD9lZDtF43>, of via Gerard Rinsma

**Dinsdag 20 November
Dinsdagochtend
Gesprekskring**

Tijd: 9.15 inloop
9.30 uur aanvang
Plaats: Agneskerk

Dit nieuwe seizoen zou ik het boek Niet in Gods Naam van Jonathan Sacks, voormalig opperrabbin van Groot-Brittannië, willen bespreken. Jonathan Sacks is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

De afgelopen jaren is de relatie tussen religie en geweld urgenter geworden. Sacks richt zich met zijn boek op "de specifieke uitdaging van het gepolitiseerde religieus extremisme in de eenentwintigste eeuw" (p. 21). Om te beginnen is het nodig te begrijpen dat religie een van de sterkste menselijke motivatiebronnen is. In het Westen heerste lang de opvatting dat religie vanzelf zou verdampen, met de voortschrijding van wetenschap en technologie. Maar de mens is "het dier dat betekenis zoekt. Als er één ding is waar de grote instituten van de moderne wereld niet in voorzien, dan is dat betekenis" (p. 22).

De terugkeer van religie gebeurt echter in een geradicaliseerde en politieke vorm. Geweld in naam van een god of religie noemt Sacks 'altruïstisch geweld', omdat het gebeurt met een beroep op een heilig doel of hooggestemde idealen. Dat is niet specifiek voor religieus geweld, want de geschiedenis van de 20e eeuw toont hoeveel slachtoffers zijn gemaakt door seculiere ideologieën als nazisme en communisme. Volgens Sacks kan religieus geweld bestreden worden door niet alleen achterliggende oorzaken te begrijpen, maar vooral door te rade te gaan bij de bronnen van de monotheïstische traditie. Religie is niet het probleem maar kan de oplossing bieden.

Het boek is te bestellen via boekhandel en bol.com
Jonathan Sacks, Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld, Kok Utrecht 2016, ISBN 9789043527187, €22,50, 352 pag.

**Eind november:
Gesprekskring voor
rouwenden**

Data: nog niet bekend
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Agneskerk (naast
de kerk)

Deze kring is bedoeld voor mensen die hun verdriet willen delen. Die met anderen samen stappen willen zetten op de weg van losmaken en loslaten. Een groep voor mensen die rouwen om de dood van een ander. Daarbij maakt het niet uit hoe lang dat geleden is. Ook een overlijden van jaren her, kan nog steeds doorwerken in je leven. We stellen echter wel één regel: het verlies moet langer dan drie maanden geleden zijn op het moment dat de groep start. Een regel die we stellen, omdat de ervaring leert dat mensen dan veel meer aan zo'n groep hebben dan in de eerste maanden na een overlijden. Bij voldoende belangstelling start de kring eind november (datum nader af te spreken) en komt daarna tweewekelijks 10 keer bij elkaar.

Mocht u belangstelling hebben, dan zou ik het fijn vinden als u mij dat zou kunnen laten weten. Ook als u meer zou willen weten of deze kring, mag u mij ten alle tijden hierover benaderen

Contactpersoon: Ds. Gerard Rinsma

Tel.: 058 2897912

E-mail:

gerard.rinsma@hetnet.nl

Van de diaconie

Kerk in Actie - Najaar schoonmaak 2018

De herfst heeft zijn intrede gedaan. Tijd voor de grote najaar schoonmaak! Een goed moment om binnen uw bedrijf of thuis alle cartridges, toners en mobieltjes in te zamelen. Vraag uw collega's om thuis hetzelfde te doen. U kunt deze naar de Agneskerk brengen.

Alvast hartelijk dank, namens de vrijwilligers van ZWOE

Oproep nieuwe leden

door Ruurd Rijpstra

Stopt de Agnescantorij?

We horen gastpredikanten en -organisten nogal eens zeggen, dat de gemeentezang in de Agneskerk een aanstekelijk enthousiasme oproept, mogelijk mede gerealiseerd door de cantorij.

Echter, door een regelmatig voorkomende onderbezetting houdt de cantorij rekening met beëindiging van haar activiteiten.

Stel, dat je dit niet wilt en je kunt zingen en op dinsdagavond een uur vrijmaken voor de repetitie, doe ons en de gemeente een plezier en zing mee!

Je kunt telefonisch contact opnemen met Ruurd Rijpstra (058-2883549 of 06-12288876)

DOEN!

P.S. De cantorij zingt in de Agneskerk op de derde zondag, behalve in de maanden juni, juli en augustus.

Jongerennieuws

Zeilweekend

door Anna Halma

Zeilkamp 2018 was zoals elk jaar weer een geweldig weekend. De hele groep heeft er naar uit gekeken om met zijn allen een weekend te gaan zeilen. Dit jaar gingen er 4 nieuwe jongens mee, Redmar, Jurre, Lars en Matthijs. Voor hen was het natuurlijk helemaal spannend om mee te gaan, zo'n eerste keer.

We hebben weer ons vaste rondje gemaakt, van Eernewoude naar Grou en vervolgens naar Sneek. Natuurlijk hebben we wel andere avonturen beleefd. Zo was Wouter het krat met de boter, beleg, soepballetjes en nog veel meer vergeten. Hierdoor moesten we de 2^{de} dag al vroeg zeilen om 9 uur in Grou te zijn, waar Marja met het krat ons op stond te wachten zodat we gelijk in de haven konden ontbijten. Na het ontbijt kregen we een aantal uurtjes om van de boot te gaan en te gaan shoppen in Grou. Natuurlijk zijn we eerst met de hele groep naar de Poiesz geweest om lekkere dingen te halen. Daarna ging ieder zijn eigen weg.

Na onze ochtend in Grou hadden we alle tijd om naar Sneek te varen en hebben we op de grote meren onderweg veel gezeild. Wel was het, als altijd, zwaar om na lange schooldagen die zeilen omhoog te krijgen, maar met een beetje hulp van onze schippers kwamen we een heel eind.

Aangekomen in Sneek stapten twee nieuwe meisjes op. Na de heerlijke macaroni van John kregen we een prachtig verhaal van Gerard in de kerk van Sneek, met als afsluiting een ijsje van Marjan bij de Febo. 's Morgens vroeg moesten we er alweer vroeg af omdat Dick voor ons zoals elk jaar weer een intensieve ochtendtraining in petto had. We deden voetbal en slagbal en de eindstanden waren gelijk. Iedereen deed enthousiast mee en het was superleuk om met zijn allen zo lekker bezig te zijn. 's Avonds hebben we nog een aantal potjes gekaart en zijn we vroeg naar bed gegaan om de volgende dag weer met gehesen zeilen naar huis te varen. Al ging dat niet zo foutloos als we gewend waren. De laatste kilometers moesten we op de wind vertrouwen. Onze schipper was namelijk vergeten om voordat we weg gingen de benzine te controleren en zodra we Eernewoude binnen voeren merkte hij al snel dat de motor niet meer aan wilde....de benzine was op. Maar met behulp van goede stuurmannen en -vrouwen is het ons gelukt om onder zeil, zonder deuken in de boot, weer aan te leggen bij zeilschool Annage. Het was weer een fantastisch weekend dat niemand van ons had willen missen.

Ontdekkerviering

namens de werkgroep Alice Romar, Roelien Linthorst, Marian Krol, Martha Kroes

De eerste Ontdekkerviering heeft alweer plaatsgevonden op zondag 14 oktober. Een mooie start na een zomerperiode met mooie, bijzondere, verdrietige en dankbare herinneringen. Dingen die ons verder vormen en die we graag ook mee willen nemen in de voorbereidingen van de Ontdekkervieringen. We zijn weer als een fijn, inspirerend en enthousiast team bij elkaar gekomen om weer leuke thema's en activiteiten te bedenken voor kinderen en hun gasten die bij onze Ontdekkerk komen.

Ontdekkerviering is voor kinderen tot 12 jaar, ouders en verzorgers, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes en wie er allemaal maar wil komen. We hebben hier een laagdrempelige vorm van kerkgaan ontwikkeld en willen kinderen graag kennismaken met het oude Bijbelverhaal en deze leren toe te passen in het leven van hier en nu. Het doel is om samen te ontdekken, vieren en gezellig bijeen zijn met koffie/thee en lekkere dingen.

Kom je ook met ons de Ontdekkerk vieren? Iedereen is Welkom! Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk

Zet de volgende data vast in je agenda:

- * 11 november 2018
- * 13 januari 2019
- * 24 december 2018 (andere dag, ander tijdstip; info volgt)
- * 10 maart 2019

Opbrengst collecten

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand september.

Diaconie	EUR	Kerk	EUR
Diaconie	304,38	Kerk in Actie	58,50
KIA Miss. Aand. Binnenland	63,70	JOP	27,30
Voedselbank	75,61	Kerk	211,16

FRITS!!



Laatst vroeg een meisje mij of ik ook naar school ga. Nee, zei ik. Waarom niet?, vroeg ze verbaasd. Omdat ik alles al weet, zei ik. En als ik het niet weet, zoek ik het op op mijn computer. Er is geen vraag zo gek, of ik weet het antwoord. Dan zeg ik: hop, hop, hop, dat zoeken we op.

Wil je weten hoeveel tanden een zaagtandvis heeft?

Wil je weten hoe zwaar een koe weegt?

Wil je weten wat K3 deed?

Wil je weten, hoe de moeder van Doutzen Kroes heet?

Wil je weten waar vlinders vandaan komen?

En hoe het kan, dat je kunt vliegen in je dromen?

En hoe je naar Mars kunt reizen?

En hoe de theorie van Einstein bewijzen?

En hoe aardbeien groeien?

En hoe vaak je een tuin moet snoeien?

Hoe wijn wordt gemaakt?

En bier, en vla met bitterkoekjessmaak?

En hoe oud de aarde is?

En hoe veel 34 keer 57 is?

En welke dieren uitgestorven zijn?

En welke dieren familie van het konijn zijn ?

Je kunt het zo gek niet bedenken: op internet is elk antwoord te vinden.

En terwijl ik dit zeg, knikt Vera met haar hoofd.

Maar opa is het, die me niet gelooft.

'Zal ik een vraag bedenken? Waarop je geen antwoord kunt vinden?'

'Nou, kom maar op, opa.'

'Nou', en opa schraapt zijn keel, 'vertel mij dan maar eens waar God woont.' Nou is het helemaal stil. Wat een lastige vraag. Opa weer. Spelbederver. We denken diep na. Maar dan gaat de deur. De dominee komt binnen.

'Wat zijn jullie stil? Is er iets?'

'Ssst', zegt opa, 'ze denken na. Ik heb een hele moeilijke vraag gesteld.' 'Wat dan?' 'Ik vroeg of zij wisten waar God woont.'

'Weet u het?' roep ik. 'u weet toch heel veel?' 'Natuurlijk weet ik dat!'

'Waar woont God dan?' 'In Amsterdam.' 'Echt waar?' 'Ja en ik weet ook nog zijn adres. 'En dat is?' 'de Focke Simonzstraat.'

'Dus God woont in de Focke Simonzstraat.' roep ik tegen opa.

'Ja', zegt de dominee, 'kijk maar na op internet. Als je die woorden intikt, vind je vanzelf het antwoord.'

Nou, jongens en meisjes, ben benieuwd of jullie dat antwoord ook vinden. En ook waarom God juist daar woont.

En kom je er niet uit, vraag het anders aan je vader of je moeder of je oudere broer of zus.

doei, FRITS

OKTOBER 2018, JAARGANG 20, NR. 2, OPLAGE 415 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK.