

Agnesbrief



Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor **donderdag 17 januari** naar agnesbrief@gmail.com.

Over de kerkdiensten

Op zondag 23 december is er een bijzondere dienst in de Agneskerk. De kinderen van de nevendienst zullen op de plek, waar doorgaans de preek wordt gehouden, een heuse minimusical uitvoeren. Het is nog allemaal erg geheim, maar de titel is al wel bekend: Bureau Knetter. De tweede dienst is in MFC Màrkant in Leeuwarden-Zuiderburen m.m.v. Fokke van Dijk, piano. Aanvang: 11.30 uur.

Herdertjestochten op kerstavond 24 december.

Ook dit jaar worden er op kerstavond opnieuw herdertjestochten georganiseerd: De een start in Leeuwarden Zuiderburen, de andere start op start op twee locaties: in Techum (speeltuin Buorkerij), en tegelijkertijd in Goutum bij het dorps huis Ien en Mien.

Kinderen met ouders en opa's en oma's zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen in een gezellige tocht naar de stal, waar de geboorte van Jezus wordt gevierd (zie verderop voor meer informatie). Na afloop van de herdertjestochten zal er chocolademelk en koffie zijn in zowel de Agneskerk als in MFC Màrkant.

Kerstavond 24 december

Later op de avond om 20.30 uur is er dan een kerstavonddienst in de Martinuskerk te Hempens m.m.v. organist Broer de Witte en mevr. Engelen van der Zwaag, bugel. En nog later is er een kerstnachtdienst in de Agneskerk in Goutum, aanvang 22.30 uur m.m.v. de cantorij o.l.v. Olchert Clevering.

Kerstmorgen

En op zondag 25 december volgt dan om 9.30 uur de kersthoofddienst, waarin het adventsproject van Kind op Zondag afgerond zal worden.

Over de lezingen

Zondag 23 december

Mi 5,1-4a(6)
Ps 80,1-8
Heb 10,5-10
Luc 1,39-45

4^e van Advent

Hebreeën 10,7 "Hier ben ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen."

Er zijn, geheel en al,
je richten op de vraag die tot je komt.
Er zijn, daar waar je nodig bent,
een antwoord geven op verwachting,
en op de hoop die leeft.
Dan worden diepe wensen vlees en bloed,
dan leeft het hoge woord op deze aarde
in woorden, talen, die de mens verstaat.
Help me u te verstaan, te zien waar u nu komt.

Maandag 24 december

Jes 8,23-9,7
Ps 96
Tit 2,11-14
Luc 2,1-20

Lucas 2,9 ...omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

Warmte en gloed hoort bij licht,
vrijheid en uitzicht en glans,
opstaan, verwachting, genot -
maar is dat waarop je nog rekent
als je leeft in het land van de schaduw,
als het schraal is, je dagelijks brood,
en als woorden van liefde ontbreken?
God, geef dat uw stralende licht
zich kan nestelen in ons bestaan.

Kerstnacht

Dinsdag 25 december

Jes 52,7-10
Ps 98
Heb 1,1-12
Joh 1,1-14

Kerstdag

Als wachters iets zien is dat meestal niet goed - het is de stofwolk van een komend leger, het glinsteren van wapens in de zon. Zolang ze niets zien, zolang is het goed. Maar nu is dat wat opdaagt goed gerucht, een toekomst die zich baan breekt in de nacht, het licht dat aanbreekt, onverwacht, de vreugdebode die weer honger geeft naar morgen. God, help me wachter zijn, en zien.

Dinsdag 1 januari 2019 Naamgeving en Besnijdenis

Num 6,22-27
Ps 8
Hand 4,8-12
Luc 2,21

Lucas 2,21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden...

Acht dagen oud. Een week is nu voorbij sinds hij het water uitkwam, tien keer een scheppingswoord, tien maal: 'en het was goed'. En dan opnieuw een eerste dag, een ingreep in de wijze van bestaan. Een man komt, met een mes, maar ook: de engel bracht een naam. Met water, bloed en geest begint het menselijk kind zijn weg. Een oud, een nieuw verhaal, een nieuwe schepping. God, help me nieuw te leven; roep mijn naam.

Zondag 30 december

Jes 61,10-62,3
Ps 147,12-20
Gal 3,23-4,7
Luc 2,33-40

zondag na Kerstmis

Galaten 4,4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet...

Een God die zendt, op weg stuurt, van zich af, niet in zichzelf gebogen, aan zichzelf genoeg, maar als een lijn die verder wijst, en durft te raken aan wat mensen doen, aan wie ze zijn, vrouw, man, mens, in hun kwetsbaarheid. Een lijn die verder wijst, en raakt, of kruist dat wat zich in het platte vlak ophoudt, en op doet staan, de tijd vervuld. God, help me, dat mijn lijn naar u verwijst.

Zondag 6 januari 2019

Jes 60,1-6
Ps 72
Ef 3,1-12
Mat 2,1-12

Epifanie

Efesiërs 3,9 ... de wijsheid van God in alle schakeringen...

Alleen al groen kent duizend tinten. Daarnaast staan blauw en geel, een werveling van kleur en gloed, de rijkdom van een wereld vol, van alle continenten, zeeën, hemel - en daarnaast God? De kleur te buiten, de wijsheid van de magiërs voorbij, en verder dan de kennis van de leraars op de aarde. Verschenen is hij, in de kleur van menselijkheid. In alle menselijke kleur - God, wees nabij!

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in de maanden december en januari.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

| <i>Datum</i> | <i>Voorganger</i> | <i>Bijzonderheden</i> | <i>Doel v/d collecten</i> |
|--------------|-------------------|---|---------------------------|
| 23 december | Ds. G. Rinsma | 4 ^e advent | Diaconie / kerk |
| 24 december | | Minimusical kindernevendienst Herdertjestocht aanvang 18.00u Techum/Goutum | |
| 24 december | Ds. G. Rinsma | Kerstavond aanvang 22.30u m.m.v. de cantorij | |
| 25 december | Ds. G. Rinsma | 1 ^e Kerstdag m.m.v. Godeharduskoor | |
| 30 december | Ds. G. Rinsma | | Diaconie / kerk |
| 01 januari | Ds. G. Rinsma | Morgengebed aanvang 11.00u | |
| 06 januari | Ds. J. Bakker | | Diaconie / kerk |
| 13 januari | Ds. G. Rinsma | | Diaconie / kerk |
| 20 januari | Ds. G. Rinsma | m.m.v. Cantorij | Diaconie / PKN Oecumene |
| 27 januari | Ds. G. Rinsma | | Wereld lepra / PKN Jop |

Diensten in de **Martinuskerk** (Hempens), *aanvang 11.30 uur* (tenzij anders vermeld).

| <i>Datum</i> | <i>Voorganger</i> | <i>Bijzonderheden</i> | <i>Doel v/d collecten</i> |
|--------------|-------------------|--|---------------------------|
| 24 december | Ds. G. Rinsma | Kerstavond aanvang 20.30u m.m.v. de cantorij | Rijk voor arm / kerk |
| 13 januari | Ds. G. Rinsma | | Diaconie / kerk |

Diensten in de **MFC Mårkant** (Zuiderburen), *aanvang 11.30 uur* (tenzij anders vermeld).

| <i>Datum</i> | <i>Voorganger</i> | <i>Bijzonderheden</i> | <i>Doel v/d collecten</i> |
|--------------|-------------------|--|---------------------------|
| 23 december | Ds. G. Rinsma | 4 ^e advent | Diaconie / kerk |
| 24 december | Mw. M. Kroes | Herdertjestocht aanvang 18.00u Zuiderburen | |
| 13 januari | Ms. M. Kroes | Ontdekkerk | Gerlande Bertin / kerk |
| 27 januari | Ds. G. Rinsma | | Wereld lepra / PKN Jop |

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.

Van het College van Kerkrentmeesters

door Pieter Postma

Aankondiging onderwerpen gemeenteavond 16 januari 2019.

Op deze gemeenteavond zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

1. Renovatie Buorren 19 te Goutum.
Presentatie van en toelichting op de verbouwplannen door het architectenbureau.
2. Kerkelijke financiën.
Een toelichting op de jaarrekening 2017.
3. De voorgenomen plaatsing van een tweetal videoschermen in de kerk t.b.v. presentatie van o.a. liturgie c.a.

Oproep voor cursus AED

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een cursus AED. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, en deze wordt gebruikt bij een hartstilstand. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil, dat lijkt alleen zo. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

Tijdens 1 cursusavond kunt u leren hoe u een AED kunt bedienen. Hoe meer mensen een AED kunnen bedienen, hoe meer mensenlevens gered kunnen worden. U komt toch ook!

De cursusavond vindt plaats op 28 januari 2019, van 19.00-22.00 in de kerk. U dient zich van tevoren aan te melden bij Jan de Graaf, telefoonnummer 058 2881513.

Activiteiten

Dinsdag 15 januari 2019 Dinsdagochtend Gesprekkring

Dit nieuwe seizoen zou ik het boek Niet in Gods Naam van Jonathan Sacks, voormalig opperrabbin van Groot-Brittannië, willen bespreken. Jonathan Sacks is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

Tijd: 9.15 inloop
9.30 uur aanvang
Plaats: Agneskerk

De afgelopen jaren is de relatie tussen religie en geweld urgenter geworden. Sacks richt zich met zijn boek op "de specifieke uitdaging van het gepolitiseerde religieus extremisme in de eenentwintigste eeuw" (p. 21). Om te beginnen is het nodig te begrijpen dat religie een van de sterkste menselijke motivatiebronnen is. In het Westen heerste lang de opvatting dat religie vanzelf zou verdampen, met de voortschrijding van wetenschap en technologie. Maar de mens is "het dier dat betekenis zoekt. Als er één ding is waar de grote instituten van de moderne wereld niet in voorzien, dan is dat betekenis" (p. 22).

De terugkeer van religie gebeurt echter in een geradicaliseerde en politieke vorm. Geweld in naam van een god of religie noemt Sacks 'altruïstisch geweld', omdat het gebeurt met een beroep op een heilig doel of hooggestemde idealen. Dat is niet specifiek voor religieus geweld, want de geschiedenis van de 20^e eeuw toont hoeveel slachtoffers zijn gemaakt door seculiere ideologieën als nazisme en communisme. Volgens Sacks kan religieus geweld bestreden worden door niet alleen achterliggende oorzaken te begrijpen, maar vooral door te rade te gaan bij de bronnen van de monotheïstische traditie. Religie is niet het probleem maar kan de oplossing bieden.

Het boek is te bestellen via boekhandel en bol.com

Jonathan Sacks, Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld, Kok Utrecht 2016, ISBN 9789043527187, €22,50, 352 pag.

Maandag 28 januari
Cursus AED

Zie bericht elders in deze Agnesbrief. Opgave bij Jan de Graaf, telefoon 058-2881513

Tijd: 19.00-22.00

Plaats: Agneskerk

In Memoriam

door Gerard Rinsma

GRIETJE HIJLKEMA-ALBEDA

30 januari 1923 - 8 december 2018

Op zaterdag 8 december overleed in de leeftijd van 95 jaar Grietje Hijlkema-Albeda. Zij werd geboren in Franeker, groeide op in Rotterdam en woonde lange tijd aan de Lykwei in Goutum. In haar lange leven maakte ze een wereldoorlog mee, de wederopbouw en de nieuwe welvaart. Na de oorlog trad ze in het huwelijk met Jan Hijlkema, die ze op een avond op de Fryske Krite had leren kennen. Samen kregen ze drie kinderen: Frits, Nico en Janneke. Het overlijden van haar man na een huwelijk van 53 jaar kwam harder aan dan ze verwachtte. Daarnaast bracht de steeds erger wordende doofheid haar in een isolement. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in verpleegtehuis Westervoort in Franeker, waar goed voor haar gezorgd werd, toen haar geheugen het steeds meer liet afweten.

In de drukbezochte afscheidsdienst staken al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen een lichtje voor haar aan en schetsten haar kinderen en kleinkinderen een liefdevol beeld van hun moeder en oma:

“Ze zag haar kinderen vrij onbezorgd opgroeien en goed terecht komen. Zelfs een volgende generatie zag ze volwassen worden. Grote rampen zijn haar bespaard gebleven. De oorlog kwam ze vrijwel ongeschonden door. Ooit vertelde ze dat een dominee had gebeden voor een rustig leven, en dat leek haar toen toch wel erg saai. Na de oorlog begreep ze het wat beter. Ze was Bijbelvast, moest niets hebben van vrijzinnige praatjes en dacht met weemoed terug aan de klare taal van de gereformeerde dominees van haar jeugd. Maar goed, ze was hervormd geworden vanwege haar huwelijk. Streng in de leer was ze evenwel niet als het op de praktijk van het alledaagse leven aankwam. Hoezo, op zondag niet autorijden? Als je maar zorgde dat je niet hoefde te tanken.

Ze was in haar woorden niet altijd even bedachtzaam. Soms waren haar opmerkingen wel eens pijnlijk. Daar stond tegenover dat ma zelf nooit lang boos was, als iemand iets naars over of tegen haar zei. Met een beetje zelfspot en humor lachte ze veel problemen weg. In de praktijk stond ze echt open voor anderen, zonder vooroordelen. Dat maakte haar geliefd en niet alleen bij ons.

Zo geliefd dat ma gekozen werd tot presidente van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond. Hoewel de zenuwen opspeelden voor al die mensen, genoot ze van deze positie en de daarmee gepaard gaande aandacht. Aandacht, daar hield ze wel van. Ook complimenten vanwege haar voorkomen gingen er wel in. Maar dat een zo sociaal persoon als onze moeder relatief jong getroffen werd door doofheid, was een wel heel wrede speling van het lot. Dat was ze zich maar al te goed bewust. En kreeg ook iedereen te horen: die doofheid was ernstiger dan de vreselijkste kwalen waardoor anderen werden getroffen. En nu herinneren wij ons alleen het goede dat er volop was.

In de dienst werd het verhaal gelezen van Jezus, die over de zee liep en aansluitend een lied van Sela ten gehore gebracht:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

Opbrengst collecten

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand november.

| <u>Diaconie</u> | <u>EUR</u> | <u>Kerk</u> | <u>EUR</u> |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| Diaconie | 96,90 | Kerk | 325,04 |
| KIA Najaarszending | 95,35 | | |
| Voedselbank | 180,01 | | |
| KIA Binnenlands Diaconaat | 161,80 | | |

Jongerennieuws

Herdertjestochten - Ga jij ook mee op zoek naar het koningskind?

Weet u het nog....dat gevoel van vroeger? Kerstfeest voor de kinderen.... Met een mooi verhaal van W.G. van de Hulst, kerstkransjes en gezelligheid. Dat willen wij ook! Op Kerstavond, maandag 24 december, zijn er tussen 18.00 -20.00 uur een tweetal herdertjestochten; een in Zuiderburen en een in Techum/Goutum.

Zuiderburen

Tijd: 18.00 uur
Plaats: MFC Mårkant, Wite Mar 7 te
Zuiderburen, Leeuwarden.

Vanaf Mårkant vertrekken we in groepen; neem een lantaarn of lichtje mee en je mag warme herderskleren aantrekken. Onderweg zullen we het mooie verhaal van de geboorte van Jezus op een bijzondere wijze beleven.

Aan het einde van de tocht komen we weer terug bij Mårkant en zullen we met een bijzonder kerstverhaal en het zingen van kerstliederen afsluiten. Daarna is er gelegenheid om verbinding met elkaar te zoeken onder het genot van warme chocolademelk en kerstkransjes. We hopen er met elkaar een mooie kerstavond van te maken. Iedereen is welkom!

Goutum/Techum

Tijd: 18.00 uur
Startpunt Techum: Speeltuín, De Buorkerij,
Startpunt Goutum: dorpsplein bij Dorpshuis Ien en Mien

We maken een spannende wandeling naar en door het dorp (met een grote verrassing onderweg) naar de oude Kerk op de terp in Goutum. Daar vertelt de dominee over de geboorte van Jezus en zullen we mooie kerstliedjes zingen. Voor iedereen is er lekkere warme chocolademelk en een kerstkransje. Het hele programma zal ruim een uur duren en alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's zijn natuurlijk weer van harte welkom!

FRITS!!



Hallo jongens en meisjes,

Heeft het toch hard gewaaid de afgelopen nacht. "Gossiepossie", zei opa, want de wind blies zijn pijp uit. En hij probeerde toen met lucifers zijn pijp opnieuw aan te steken. Maar elke keer woei de wind het vlammetje uit. Opa bleef het net zolang proberen totdat al zijn lucifers op waren. Toen gaf hij het op. "Dan maar zonder pijp" "Ja, opa" zei Vera toen, "roken is ook helemaal niet goed." "Ach, er zijn zoveel dingen niet goed." mopperde opa. "En ik ben al zo oud, mij kan het toch niet meer zoveel schelen." "Nou, opa", zei Vera, "dat vind ik helemaal niet leuk, want ons kan het wel wat schelen."

Ze kregen bijna ruzie, die twee. "Ik ga naar buiten", zei opa toen en pakte zijn jas en paraplu. "Zou u dat wel doen?" Dat was Vera weer. "Nou opa, laat u dan de paraplu maar binnen, want die kunt u toch niet vasthouden." Dat was ik. "En me helemaal nat laten regenen? Kom nou, als ik naar buiten ga, neem ik de paraplu mee." Opa klonk heel beslist. Vera en ik bleven in de kamer, beide stonden we op de bank om te zien hoe opa het er vanaf zou brengen. Kijk, daar trok de wind al aan zijn jas. Die woei bijna over zijn hoofd heen. Toen hij zijn jas stevig dicht had geknoopt, stak hij de paraplu op. En echt, het leek net een raket. Floeps ging hij open en daarna schoot hij de lucht in. En kwam met een boog in een grote boom terecht. Opa keek hem beteuterd na. Even later stond hij weer op de stoep. "Zal ik de brandweer bellen?", vroeg ik. Want ik weet dat die heel grote ladders hebben. Daarmee kunnen zij in de hoogste bomen klimmen. Opa schudde zijn hoofd. "Die komen alleen als er mensen in gevaar zijn." "En kleine poesjes," zei Vera. "Misschien", zei opa, "maar zeker niet om een paraplu uit een boom te halen. Nou ja, gelukkig heb ik mijn pijp nog."

Vera wilde wat zeggen, maar ik schopte haar ongemerkt tegen d'r been.

"Kijk, opa, hier heb je een nieuw pakje lucifers."

"Jongen, waar heb je die vandaan?"

"Nog over van het vuurwerk, opa."

Even later zaten we met z'n drieën op de bank.

"Opa", vroeg ik, "heb jij het eerder meegemaakt dat het zo stormde."

Opa haalde z'n pijp uit de mond en wilde gaan vertellen, toen Vera zei: "dat komt de volgende maand in het kerkblad."

"Ja, misschien wel beter zo." zei opa en blies een wolkje rook naar boven.

We keken naar buiten: naar de bomen, die stonden te schudden in de wind, naar de fietsers, die krom over hun stuur lagen en naar die grote zwarte vogel hoog in de boom. "Jammer," zei opa, "het was zo'n beste paraplu."

Nou, jongens en meisjes, ik hoop dat het gauw minder hard gaat waaien en eindelijk eens gaat vriezen. Jullie ook?

FRITS!

DECEMBER 2018, JAARGANG 20, NR. 4, OPLAGE 415 (INCLUSIEF DIGITALE NIEUWSBRIEF)

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK.