

Agnesbrief



VAN DE REDACTIE

Kopij voor de volgende Agnesbrief voor **donderdag 17 november 2016**
naar: vosheij@planet.nl

VRIJWILLIGER AGNESBRIEF GEZOCHT



Een aantal jaar heb ik de opmaak van de Agnesbrief verzorgd. Graag zou ik het werk willen overdragen aan een nieuwe vrijwilliger. Tijdsbesteding: ongeveer 1,5 tot 2 uur per maand. In de maanden juli en augustus verschijnt er geen Agnesbrief. Maandelijks wordt de kopij digitaal aangeleverd (Word bestanden). De kopij wordt wat betreft de spelling en grammatica gecontroleerd door Henk Vos. De Agnesbrief maak ik met behulp van het computerprogramma Microsoft Publisher. Uiteraard kan er gebruik worden gemaakt van een ander programma. Heeft u belangstelling en/of vragen? Gelieve contact op te nemen met de kerkenraad. (scriba@agneskerkgoutum.nl). Vriendelijke groet, Wieger Knobbe

ZELFDODING, VROEG OF LAAT KRIJG JE ER MEE TE MAKEN



WOENSDAG 26 OKTOBER 19.30 UUR AGNESKERK:

Op woensdag 26 oktober vindt er in de Agneskerk een informatieavond plaats rond het thema 'Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken'. Er zal een lezing worden gegeven over het thema door Prof. Jos de Keijser. En er zal een stukje informatiefilm worden vertoond over bepaalde oorzaken van zelfdoding. De commissie Vorming en Toerusting Goutum – Huizum Oost heeft gemeend dit thema bespreekbaar te willen maken en wil op de avond zelf zorgvuldig met de gesprekspunten en de discussies omgaan. Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur; Meer informatie: dreudec@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl

VORMING EN TOERUSTING



DINSDAG 1 NOVEMBER DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING

De aftrap vond plaats in oktober en voor deze ochtend hebben we voorgesteld om het eerste hoofdstuk van het boek 'Het hart van het Christendom' van Marcus Borg te bespreken. In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek 'Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie' van Marcus Borg aan te schaffen. ISBN: 9789043517454 o.a. te bestellen bij Kok Kampen €15,99. De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen. Van half tien tot elf uur. Daarop volgende bijeenkomst: dinsdag 6 december.



Na een mooie (na)zomer is de kerkenraad weer voortvarend aan de slag gegaan.

Op 25 september vond de startzondag plaats. Vanuit de gedachte van de ontdekkerk werd een afwisselend programma aangeboden; afgesloten met poppenspel door Peter Vermaat.

Ook de Commissie Vorming & Toerusting heeft, in samenwerking met Oase Huizum Oost, een mooi programma voor u gemaakt. In de stedelijke toerustingsgids, die in september met de Agnesbrief bij u is bezorgd, kunt u lezen wat er allemaal op het programma staat. Uiteraard kunt u ook altijd terecht op de website van onze gemeente.

Voor de kinderen zal er regelmatig een ontdekkerk gehouden worden en voor de tieners zal er weer een maaltijdgroep zijn.

In vorige verslagen van de kerkenraad kon u lezen, dat de kerkenraad voor bezinning en verdieping naar Nykleaster in Jorwerd is geweest. Daarnaast is de kerkenraad op een avond in mei op de fiets gestapt en is zij bij een aantal gemeenteleden thuis geweest om te horen wat er bij hen leeft. Voor de mensen die wij hebben ontmoet & gesproken en de kerkenraad een bijzondere avond.

De opgedane kennis en inzichten zullen onder andere verwerkt worden in het Beleidsplan 2017-2021. Hiervoor is door de kerkenraad een schrijfclub in het leven geroepen. Ook u als gemeentelid kunt uw input leveren. Hiervoor heeft u op de gemeenteavond van 23 november de gelegenheid. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat deze aandacht van de kerkenraad behoeven, aarzelt u dan niet om deze kenbaar te maken.

Over het programma van deze gemeenteavond kunt u elders in de Agnesbrief meer lezen.

De bestuurlijke organisatie van de Agnesgemeente blijft onze aandacht vragen. Wij prijzen ons gelukkig dat drie gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te nemen. Harry Kuiper neemt zitting in het College van Kerkrentmeesters. Marike van Dijk en Arie de Vries zullen worden bevestigd in het ambt van diaken.

Trouwe bezoekers van onze website zal het vast en zeker niet zijn ontgaan: deze is door Willy van Dijk en Ettie Hartholt stevig onder handen

genomen. De website ziet er weer fris, overzichtelijk en up to date uit. Dames: enorm bedankt voor jullie tijd en inzet.

Wieger Knobbe heeft aangegeven per januari 2017 te stoppen met het maken van de Agnesbrief. Wij zijn Wieger zeer dankbaar voor al zijn tijd en inzet de afgelopen jaren voor onze gemeente en in het bijzonder de Agnesbrief. Wij zijn nu op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen. Wij hebben Wieger gevraagd hierover een stukje te schrijven. Elders in de Agnesbrief kunt u lezen wat deze taak precies inhoudt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gedenken wij dit jaar in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) de gemeenteleden, van wie wij het afgelopen jaar helaas afscheid hebben moeten nemen.

Tot zover de berichtgeving uit de kerkenraad.

Hartelijke groet,
Annette Brandenburg, scriba

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collectes van en voor de kerk

04-09-16	43,77	kerk
11-09-16	88,72	Kerk in actie
	23,80	Kerk in actie (Hempens)
19-09-16	85,20	kerk

Hartelijk dank voor uw gaven.

Groet, Jan de Graaf



DIENSTENROOSTER



Diensten in de Agneskerk (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
6 november	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal. Doel v/d collecten: Rode Kruis Afrika/kerk.
13 november	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: Kerk in Acie binnenlandse diaconie/kerk
20 november	Ds. G. Rinsma	Herdenken overledenen. M.m.v. de cantorij. Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
27 november	Ds. G. Rinsma	1 ^e zondag van de advent. Doel v/d collecten: diaconie/kerk.

Dienst in MFC Markant (Zuiderburen), *aanvang 11:30 uur* (tenzij anders vermeld).

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
13 november	Ds. G. Rinsma	Ontdekkerk

Diensten in Martinuskerk (Hempens), *aanvang 11:30 uur* (tenzij anders vermeld).

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
27 november	Ds. G. Rinsma	1 ^e zondag van de advent. Doel v/d collecten: diaconie/kerk.

Op woensdag 23 november zal er een gemeenteavond gehouden worden. We beginnen om 19.30 uur. Meer informatie hierover vindt u in de Agnesbrief en op onze website.

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl, de Agnesbrief en het kerkblad "De Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wenst te maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail (mstalma@tele2.nl) en telefonisch via sms of WhatsApp (06-38541917).

NACHT DER ZIELEN



WOENSDAG 2 NOVEMBER 20.00 UUR AGNESKERK:

NACHT DER ZIELEN

OPEN BIJEENKOMST VOOR ALLEN DIE IEMAND WILLEN HERDENKEN.

Strikt genomen is het geen kerkdienst, maar evenals vorige jaren willen wij op Allerzielen ruimte bieden aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij al de 'mensen van voorbij'. Poëzie, verhalen, beelden, muziek en stilte helpen om stem te geven aan het onzegbare. We hebben weet van ons verdriet, misschien van schuld; ook van troost, dankbaarheid, licht en hoop. Zo scheppen we ruimte waarin de zielen tot hun recht komen – ónze zielen en de zielen van hen die niet meer bij ons zijn....

Met medewerking van de Friese troubadour, zanger Gurbe Douwstra en pianist Arjen Nauta.

Het geheel duurt ongeveer een uur; voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken.



ONTDEKKERKVIERING



ONTDEKKERKVIERING OP 13 NOVEMBER

Terugblikkend op de startzondag van 25 september hebben veel mensen dankzij het mooie weer kennis kunnen maken met de opzet van de ontdekkerviering. Een nieuwe vorm van viering, die overgenomen is uit Engeland: voor kinderen en hun ouders en niet te vergeten hun opa's en oma's.

Het had voor mij ook wel relaxkerkvieling mogen worden genoemd, want kinderen lagen in het midden op grote kussens te chillen, terwijl ze geïnteresseerd luisterden naar het verhaal van predikant in opleiding Martha Kroes. Daarna gingen we met z'n allen naar verschillende locaties: in de Agneskerk was er de vertelhoek, op het grasveld voor de kerk was er een doeactiviteit met een parachutedoek en op het plein van Ien en Mien een spel voor iedereen.

Zondag 13 november ben ik uitgenodigd om de volgende ontdekkerviering te leiden. Ook voor mij zal dat een ontdekking worden, maar ik hoop dat ik mijn twee vriendjes Frits en Vera mag meenemen, want die zijn ook hartstikke nieuwsgierig. Kom jij ook?

Vanaf 11.15 uur mag je binnenlopen met de mensen die je graag mee wilt nemen. Om ongeveer 13.00 uur sluiten we met elkaar af.

Vragen? Ons mailadres is: Agnes-ontdekkerk@outlook.com

Adres: MfC Mårkant Wite Mar Leeuwarden Zuiderburen

SIRKELSLAG KIDS



Oproep voor alle kinderen tussen 8 en 10 jaar!

Op 18 november a.s. gaan we met alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Agneskerk meedoen aan een spannende wedstrijd:

SIRKELSLAG KIDS

Het is een creatief, spannend en interactief spel waarin we tegen 100 andere teams spelen vanuit Mårkant. We verwachten je daar om 19.00 uur. Om 21.00 uur is het spel afgelopen.

Een naam voor ons sterrenteam hebben we al verzonnen: AGNESKIDZ

Om te winnen hebben we jou nodig.

Geef je snel op! Stuur een mailtje naar: sietakingma@kpnmail.nl

Tot ziens op 18 november!

GEMEENTEAVOND



UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND

Normaliter vindt elk jaar op Dankdag voor gewas en arbeid een gemeenteavond plaats. Dit jaar valt deze dag op 2 november. Op deze avond willen wij de Nacht der Zielen houden. Om die reden vindt de gemeenteavond nu plaats op woensdag 23 november 2016. We beginnen om 19.30 uur met gebed.

Voor de pauze staan de volgende punten op de agenda:

- jaarrekening 2015;

- een huis voor vluchtelingen;
- een presentatie door de diaconie over het plan van de werkgroep 'Welzijn en Zorg' van het Diaconaal Platform Leeuwarden;
- beleidsplan 2017-2021.

Na de pauze zal Robert Smits vertellen over zijn werk in Rio de Janeiro. Robert Smits is initiatiefnemer en de drijvende kracht binnen REMER, een organisatie die in 1988 is opgericht voor hulp aan straatkinderen.

Vanuit Nederland wordt REMER onder-



steunt door Stichting 'Help mijn Leven'. De projecten die de stichting financieel ondersteunt, zijn gericht op preventie in de krottenwijk, opvang en terugkeer in de maatschappij. Kinderen worden met sport, spel en onderwijs uit handen van drugs-bendes en criminaliteit gehouden.

Voor meer informatie over Robert Smits, zie: www.helpmijnleven.nl

Voorafgaande aan de gemeenteavond is er om 18.30 uur (eveneens in de Agneskerk) de mogelijkheid om Robert Smits te ontmoeten. De diaconie zorgt voor soep en brood. Belangstellenden dienen zich hiervoor in te schrijven. Houdt u onze website in de gaten.

Namens de kerkenraad
Annette Brandenburg, scriba

Gemeenteavond p.s.

“Helaas bleek Robert Smits deze week nog niet in Nederland te zijn, maar gelukkig hebben we van zijn stichting Help Mij Leven de toezegging gekregen dat enkele mensen, met wie ds. Gerard Rinsema naar Rio de Janeiro is geweest en die meegewerkt hebben aan de favela games, over hun ervaringen zullen komen vertellen.”

Hun verhaal is zeker niet minder de moeite waard.

OVER DE KERKDIENTEN



Op zondag 30 oktober hebben de ouders van Armin, Siebrich Brouwer en Guido Sepp en Marit en Michiel van der Wal, de ouders van Ruben Hidde Jelte (broertje van Joost) te kennen gegeven dat zij graag op die zondag hun kind willen laten dopen. Met hen hopen we dat het een feestelijke dienst zal worden.

Op zondag 13 november vieren we de maaltijd van de Heer in de Agneskerk en is er een ontdekkerviering in MfC Markant. Verderop leest u er meer over.

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en van oudsher is de blik van de kerk dan gericht op de toekomst. “Laat komen, Heer, uw rijk”. In de rooms-katholieke en anglicaanse traditie is het feest van Christus Koning en met de lezingen uit Lucas 21:5-19 en Openbaring 3:7b-12 sluiten wij bij die oude traditie aan.

Anders dan voorgaande jaren zullen we nu op deze zondag de namen noemen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Alle nabestaanden ontvangen een uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn om samen met ons hun overleden partner, vader of moeder te gedenken.





Zondag 30 oktober, zevende zondag van de herfst

Genesis 12,1-8

Psalm 32

Lucas 19,1-10

Lucas 19,8: Maar Zacheüs was gaan staan.

Nu niet meer in de boom. Niet achter de tafel, niets meer met geld, papieren, rekenen, maar rechtop, klein of groot maakt niet meer uit, staan voor de keuze die hij maakt. Rechtop. En als het oordeel komt, en mensen murmureren, omdat nog altijd alles beter kan, of anders moet, of eerlijker, of echter, ook dan nog staat hij daar. Zo lijkt hij op de Heer die bij hem intrek neemt. Zo, opgestaan, groot mens, zo wil ik zijn, zo waarlijk helpe mij de God die tot in bomen zoekt.

Zondag 6 november, achtste zondag van de herfst

Jesaja 1,18-26

Psalm 17

Lucas 19,41-48

Jesaja 1,23 Ik zal mij tegen je keren, al je vuil verwijder ik.

Het zilver zwart, de wijn verwaterd, voor zwakken is geen toevlucht meer. Keert God zich af, ze zoeken het maar uit? Of is God in die tegendraadse stroom, die tegenweer, die lastig is en zeurt, die tiert en alles anders wil? Is hij waar vuil verwijderd wordt, de klare wijn weer stroomt, waar récht kan staan wie tot vandaag gebogen ging? God, waar bent u, en waar moet ik gaan staan?

Zondag 13 november, negende zondag van de herfst

Exodus 3,1-15

Psalm 98

Lucas 20,27-38

Lucas 20,33 Wiens vrouw is ze dan?

Daar, aan de overkant van de woestijn, waar niemand nog bezit heeft, alles te geef, de braamstruik brandt en toch nooit dor, daar is de grond van heilig goud, daar klinkt een stem die niet te raden valt, en wie roept wie, wie is dan nog van iemand? Geen man, geen vrouw, geen kind, niemand wordt meer geclaimd, Geen mens bukt zich, of buigt, en ieder mag er staan, en zijn. Maar wie voelt zich daar thuis, zo engelachtig naakt?

Zondag 20 november, tiende zondag van de herfst

Maleachi 4,1-6

Psalm 46

Openbaring 3,7b-12

Lucas 21,5-19

Lucas 21,8 Volg hen niet!

Een vloed van meningen, opinies, van gedachten sleept mensen mee, een stroom die niemand stuit. Totdat het tij verloopt en stil valt, en alles weer opnieuw begint, maar nu gericht op nog een ander doel. Blijf staan, zegt hij. Volg niet de commentaren, de ik-verhalen en de volksverlakkerij van wie in naam van God of volk of eigen ik de ondergang van hemel en van aarde zegt af te kunnen wenden. Nee, blijf staan, en blijf mij trouw, standvastig tot het ware eind, de wereld waar voor ieder woning is, Gods tent bij mensen.





Activiteiten

Na een prachtige zomer en een goede startzondag zijn de meeste activiteiten weer van start gegaan. Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende: de diaconie heeft vanuit de gemeente Goutum de vraag gekregen of er een vrijwilliger (of meerdere) is die zo nu en dan een dagdeel een ouder iemand gezelschap wil houden, zodat zijn partner er eens even op uit kan. U kunt zich melden bij één van de diakenen, ook voor meer informatie.

De ouderenmiddag (75+) die meestal in het najaar wordt georganiseerd, wordt verschoven naar het voorjaar.

De kerstmiddag voor de senioren onder ons, zal voor zover nu bekend, gehouden worden op donderdag 15 december 2016. Later meer informatie hierover.

Collecten

De diaconie collecteert op zondag 23 oktober a.s. zowel in de Agneskerk als in Hempens, voor het werk van Kerk in Actie Werelddiaconaat, ditmaal vanwege het verbeteren van de voedselproductie in afgelegen dorpen in Nepal. Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook worden dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door zware aardbevingen geholpen om hun dagelijks leven weer op te pakken.

Op zondag 30 oktober, Hervormingsdag, is de diaconale collecte bestemd voor de ontwikkeling aan samenwerking van Christenen en moslims in Nigeriaanse dorpen. Men probeert een veiliger leefklimaat in de dorpen te vormen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners.

Beide collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Met een groet namens de diaconie,
Hennie Hoekstra.

Opbrengst van de diaconiecollecten in juni, juli en augustus 2016

13 juni	Ontdekkerk t.b.v. Gerlande	€ 71,60	17	idem	€ 82,50
05	KIA Werelddiaconaat	€ 96,64	24	idem	€ 76,20
12	KIA Rooseveltthuis, Goutum	€ 72,79	31	idem	€ 57,80
12	idem Mårkant	€ 47,46	15	Huwelijkscoll. voor Gerlande	€103,43
19	Diaconie	€ 89,63	15	ontvangen voor Gerlande	€ 17,86
19	ontvangen voor Gerlande	€101,85	07 aug.	Diaconie	€ 56,35
26	Rode Kruis hulp Afrika, Goutum	€ 77,40	14	KIA Zending	€ 97,71
26	idem Hempens	€ 40,20	21	Diaconie	€ 76,79
03 juli	Diaconie	€ 54,35	28	idem	€ 77,15
10	idem	€ 84,51			

Van een anonieme geveer heeft de diaconie €200,-- Ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor; dit geldt eveneens voor de andere goede gevers.

Janny Willemsen





's Morgens vroeg lopen er altijd twee jongetjes langs ons huis. Ze kijken naar binnen. Of wij er ook zijn. En als ze ons zien zitten, dan zwaaien ze. Ik weet waar ze naar toe gaan. Ze gaan naar de school. Die staat om de hoek van de straat. Daar zou ik zelf ook wel eens willen kijken. Ik ben nog nooit in een school geweest. Opa wel. Vroeger, lang geleden. 'In mijn tijd', zegt opa altijd, 'in mijn tijd, dan moest je recht zitten met de handen over elkaar op de bank en dan mocht je pas wat zeggen, als de meester je daar toestemming voor gaf'. 'Nou, zo'n school lijkt wel een gevangenis', zegt Vera. 'Niks hoor', zegt opa, 'ik heb er veel geleerd.' 'Wat dan?' vraagt Vera. 'Rekenen, schrijven, lezen!' 'Goh, dat zou ik ook wel willen leren. Is dat moeilijk?' 'Reuze moeilijk', zegt opa, 'daar moet je heel hard voor studeren. En daarvoor moet je elke dag naar school.' Vera denkt diep na. Dat zie ik, want ze draait aan haar vlechtjes. 'Dus, als je niet school gaat, dan blijf je dom?' Opa knikt. 'Precies.' 'Nee, hoor', zeg ik, 'hoeft helemaal niet, want je kan ook thuis op de computer leren rekenen. En schrijven hoeft ook niet, want je kunt alles intypen op het toetsenbord.' Ik zie dat opa zijn hoofd schudt. 'Maar hoe wil je schrijven, als je niet lezen kan?' Oei, dat is een lastige vraag. Maar op dat moment komt de dominee binnen. 'Wat zijn jullie stil.' 'Ze denken na', zegt opa. 'Waarover?' 'Hoe je moet leren lezen.' De dominee begint te lachen. 'Net zoals fietsen. Je hebt een klein zetje nodig, en hups dan fiets je vanzelf. Zo is het ook met lezen. Op het moment dat je de letters kent, herken je de woorden en als je de woorden kent, kun je lezen.' 'En waarom draagt u dan een bril?' Dat is Vera. 'Dat is', zegt de dominee, 'een leesbril.' 'Dus met die bril op kun je zomaar lezen?' vraag ik. 'Nee' zegt de dominee, 'maar je kunt wel de letters goed zien. Want als je ogen het niet goed doen, dan kun je niet lezen.'

Tjonge, der komt dus heel wat bij kijken, als je wilt kunnen lezen.

FRI TS!!

