

Willem,

Ik heb jou zo'n 10 jaar geleden leren kennen toen wij beiden pastoraal medewerker waren. Wat mij toen opviel, waren de wijkavonden die jij samen met je vrouw bij jullie thuis organiseerden. Ik vond dat heel bijzonder dat jij jullie woning openstelde voor ontmoeting met de mensen uit de wijk.

Na vier jaren pastoraat stopte je er mee. Het was wel even genoeg. Gelukkig besloot je om in 2013 weer actief in de kerk aan de slag te gaan. Je werd ouderling. Toen jij en je vrouw verleden jaar verhuisden naar Blitsaerd, bleef jij als ouderling verbonden aan Zuiderburen. Aan ideeën wederom geen gebrek. Als voorzitter van het pastoraal beraad vulde jij deze avonden vaak op bijzondere wijze in. Bijv. door op een koude winterdag een bezinningsavond in Nykleaster te Jorwert te houden.

Ook in de kerkenraadsvergadering leverde jij jouw aandeel. En hoe! Willem was het type "papierloos vergaderen". Als secretaris voorzie ik de kr-leden van de agenda met de bijbehorende stukken. Jij was een van de weinigen die zich daarover luid uitsprak naar mij: moeten we dat allemaal lezen? Ik ga dat toch echt niet allemaal uitdraaien hoor! Willem keek wel bij zijn buurman of buurvrouw mee!

Echter, ook zonder papieren leverde jij je aandeel in de kerkenraad. Boukje v Koningsbrugge zei mij: Willem gaat voor onderwerpen waarin hij gelooft. Een voorbeeld: voor het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 had jij zo jouw ideeën. Je nam jouw verantwoordelijkheid en nam zitting in de commissie die hiermee aan de slag is gegaan.

Jij kon zaken van afstand beschouwen. Soms wat chargerend kon jij een discussie een nieuwe impuls geven. Maar je bleef altijd netjes; je was nooit kwetsend. Een man ook met ideeën: dit kwam tot uiting in de Commissie Vorming en Toerusting. Door jouw inzet is er nu een goedlopende commissie opgezet die activiteiten en avonden met bijzondere sprekers organiseert.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 mei gaf je aan, dat je nu een tijdje had meegelopen met de kerkenraad en dat je dit altijd met veel plezier hebt gedaan. Maar nu wil jij je tijd, aandacht en energie meer richten op andere maatschappelijke organisaties. Zo ben je naast ouderling ook al enige tijd actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Als dank ontvang jij deze bos bloemen en ook het traditionele kerkenraadscadeau: een boek. Zonder de namen van de kr-leden, maar daarvoor kan gezorgd worden. Een korte toelichting hierop: vertrekkende ambtsdragers krijgen tijdens hun laatste vergadering een boekje cadeau krijgen, maar omdat Willem er volgende week niet bij kan zijn, geef ik het je nu.

Willem, het ga je goed en wellicht dat je te zijner tijd nog eens met de kerkenraad wilt oplopen. Je blijft van harte welkom.