

Agnesbrief



Van de redactie

Voor velen van u is dit de laatste papieren versie van de Agnesbrief. Aan de oproep om voortaan digitaal de nieuwsbrief te ontvangen is massaal voldaan. Mochten we u gemist hebben, en u de Agnesbrief voortaan digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail naar agnesbrief@gmail.com. De papieren versie blijft ook bestaan, voor degenen die daar de voorkeur aan geven.

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag **12 oktober 2017** naar agnesbrief@gmail.com.

Over de kerkdiensten

In verband met mijn deelname aan twee achtereenvolgende zeilweekenden zal ik de laatste zondag van september en de eerste van oktober niet kunnen voorgaan in onze eigen kerk. Onze preekvoorzitter, mevrouw Fennema, heeft gelukkig mijn voorganger, dominee Reitsma, bereid gevonden om die zondagen bij ons voor te gaan. Vanwege de aansluitend geplande herfstvakantie zal het dan 22 oktober zijn, dat ik weer bij ons zal kunnen voor gaan. Ik hoop dan in een feestelijke dienst, want de ouders van Tobias Horst, Marco Loos en Andrea Horstman, hebben te kennen gegeven dat ze in die dienst hun zoontje willen laten dopen. Aansluitend is er dan om 11:30 uur een meditatieve dienst in het kerkje van Hempens.

Gelukkig nieuws

Afgelopen maand fladderde er een geboortekaartje bij mij in de bus. Het kondigde de geboorte aan van Tobias Horst Loos, op donderdag 20 juli. En de trotse ouders, Andrea Horstman en Marco Loos schreven:

Hallo mooi kindje
Je maakt ons waar en blij
Je breekt door donkere wolken
En maak ons hart weer vrij.

Hallo lief kindje
Geluk na zoveel pijn
Voor jou mogen wij zorgen
In ons hart zullen er altijd
twee kindjes zijn

Vanaf deze plek zou ik de ouders van Tobias, Andrea en Marco, na het schrijnend verdriet om wat het levenslicht niet heeft kunnen aanschouwen, hen nu van harte geluk willen wensen.

Over de lezingen

Zondag 24 september

1^{ste} zondag van de herfst

Jona 3,10-4,11

Psalm 145,1-12

Matteüs 20,1-16

Jona 4,9: Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!

Het hemd is nader dan de rok,
je eigen achtertuin, dat is je wereld,
die heb je nodig om jezelf te zijn.
De anderen, dat is een wereld vol
van ongerechtigheden,
van duister dat voor mij geen toekomst heeft.
Kwaad dat ik ben als mij mijn tuin ontvalt,
als God aan ongeregeld volk zijn geld weggeeft!
Terecht kwaad, dus, een rechte weg?
Waar leidt die dan naartoe?

Zondag 8 oktober

3e zondag van de herfst

Jes 5,1-7

Ps 80,9-20

Mat 21,33-43

Matteüs 21,35 ... en bouwde een uitkijktoren

Wie legde voor die toren ooit de eerste steen?
Wie gaf de kans ze van zo ver al te zien komen,
de pottenkijkers, boodschappers, die zoon himself?
Dankzij de toren is de heer, de koning te doorzien,
dankzij zijn eigen bouwsel wordt z'n eigen zoon
vermoord.
Maar daarbij blijft het niet.
Het beeld verandert, zoon blijkt steen te zijn,
de hoeksteen van het ware kijken, verre zien.
Wie hem doodt ziet niets meer,
die doodt zichzelf.

Zondag 1 oktober

2^{de} zondag van de herfst

Ezechiël 18,1-4.25-32

Psalm 25,1-10

Matteüs 21,23-32

Matteüs 21,27: Dus gaven ze Jezus als antwoord: 'We weten het niet.'

Soms is het wijzer, niet te antwoorden.
Vanwaar komt ziekte, tegenslag,
wie vroeg om droogte, storm of kou?
Soms is het slimmer, niet te antwoorden,
spreekt deze man een hemels- of een mensenwoord?
Maar soms is niets zeggen vooral:
verstoppertje.
Ze zien niet wat je denkt, niet wie je bent.
Maar ben je dan nog zelf wel vindbaar, mens?
Vind jij jezelf nog wel?

Zondag 15 oktober

4e zondag van de herfst

Jes 25,1-9

Ps 23

Mat 22,1-14

Matteüs 22,13 ... waar men jammer en knarsetandt.

Dáár zijn waar je geroepen bent,
de beker heffen met wie om je geeft,
de schotel delen met de mensen om je heen -
wie daar geen tijd voor heeft,
de aandacht op z'n zware werklust richt,
die leeft al in een jammerdal,
die knarst zijn tanden om elk tijdverlies,
die leeft al ver buiten het koninkrijk.
Een waas, een sluier dekt zijn leven af,
de berg waar mensen, volken naar op weg gingen,
die kan nooit echt bestaan.
Gruw grijs regeert.
God, vang me,
werp uw kleurig kleed snel om mijn schouders.

Zondag 22 oktober 5e zondag van de herfst

Jes 45,1-7

Ps 96

Mat 22,15-22

Matteüs 22,16 U kijkt niemand naar de ogen.

Deed hij dat maar: de mensen naar de ogen zien,
althans: de mensen van ons soort,
onze manier van denken.
Was hij dat maar, een vorst die past in ons paleis,
de poorten sluit, geen vreemde komt er in.
Maar hij gaat verder,
breekt de muren af, verbrijzelt bronzen deuren.
Wat heb je aan zo'n Heer, die jouw partij niet kiest?
Of is het beter zo:
hij ziet niet naar de ogen,
kent het hart.
God, ken me, wees ons aller Zon.

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in oktober.

Diensten in de **Agneskerk** (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
1 oktober	Ds. R. Reitsma		Rode Kruis/kerk
8 oktober	Ds. R. Reitsma		Diaconie/kerk
15 oktober	Ds. J. Bakker	M.m.v. de cantorij	Kerk in Actie werelddiaconaat /kerk
22 oktober	Ds. G. Rinsma		Diaconie/kerk
29 oktober	Ds. J.D. Wassenaar		Diaconie/kerk

Diensten in **MFC Mårkant**, Zuiderburen, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
8 oktober	M. Kroes	Ontdekkerk	

Diensten in **Martinuskerk** – Hempens, *aanvang 11.30 uur*

<i>Datum</i>	<i>Dominee</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Doel v/d collecten</i>
22 oktober	Ds. G. Rinsma		Remer (Robert Smits)/kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "De Geandewei".

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.



Commissie Vorming & Toerusting

Activiteiten najaar 2017 – Goutum-Huizum Oost

Prof. F. de Lange over “Voltooid Leven”

Wij hebben Prof. F. de Lange bereid gevonden om een lezing te houden over het actuele thema ‘Voltooid leven’ en de ethische vragen die daarmee verband houden. Dit in samenwerking met de werkgroep uit Camminghaburen.

De vraag of oude mensen zelf, al dan niet met de hulp van een arts, een eind aan hun leven mogen maken als ze hun leven voltooid achten, staat in het centrum van de belangstelling. Maar wat bedoelen ouderen eigenlijk zelf met die term, voltooid? Een speciale wet om hen tegemoet te komen, is misschien geen goed idee. Maar hoe beantwoorden we hun wens om niet langer te willen leven dan wel?

Datum: 26 september 2017
Tijd: inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30 uur
Plaats: De Schakel, Camminghaburen
Meer informatie: dreudec@gmail.com
gerard.rinsma@hetnet.nl

“Luther” door Kees van der Zwaard

Op zaterdag 28 oktober wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Oase het leven van de hervormer Maarten Luther verbeeld door Kees van der Zwaard met zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther’. In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Datum: 28 oktober 2017
Tijd: inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost)
Entree: € 5,00 + boekingskosten via <http://geradrinsma.nl/cvt/bestellen>.
€ 7,50 Losse verkoop
Meer informatie: dreudec@gmail.com
gl.spoelstra@gmail.com

Start Dinsdagochtend gesprekskring ‘Het hart van het Christendom’

Dit nieuwe seizoen vervolgen we onze bespreking van het boek ‘Het hart van het Christendom’ van Marcus Borg. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk zeven. In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Datum: 3 oktober 2017
Tijd: inloop vanaf 9.15 uur, aanvang 9.30 uur
Plaats: Agneskerk

Van het college van de kerkrentmeesters

De opbrengst collecten van en voor de kerk in de zomer van 2017 was:

Juni	280,64 EUR
Juli	259,63 EUR
Augustus	248,63 EUR

Hartelijk dank voor uw gaven.

Van de diaconie

Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Mei	EUR	Juli	EUR
Exodus	145,57	Diaconie	288,14
		St. Regenboog	76,30
Juni		Augustus	
Kia Zending	139,93	Kia Zomerzending	77,10
Kia Werelddiaconaat	128,51	Diaconie	267,76
Aanloophuis	80,80	Actie t.b.v. Gerlande Bertin	66,00
Diaconie	64,96		

Jongerennieuws

Zeilweekend 29 september – 1 oktober

Het is bijna zover, het zeilweekend met de jongeren. Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij:

Dick van Egmond tel. 058-2886460 email: dick_van_egmond@hotmail.com
Marja Bakker tel. 058-2886977 email: marjabakkertjepkema@gmail.com

Ontdekkerk

Onze vakantie lijkt al weer ver achter ons te liggen, het nieuwe seizoen met alle activiteiten is weer begonnen. Ook de Ontdekkerk is met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen bezig. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan deze laagdrempelige vorm van samen met je kinderen naar de kerk gaan. Ik ontdek steeds meer leuke kanten hiervan. De samenwerking met inspirerende mensen, de creativiteit in activiteiten, samen met kinderen deze ochtend beleven, plezier hebben, verbonden zijn met elkaar, maar bovenal het oude Bijbelverhaal vertalen naar het hier en nu met een spiegelverhaal. Wat kunnen we van die prachtige oude verhalen veel leren!

Maar hoe ga je daar in je dagelijkse leven mee om? Help je weleens iemand die moeilijk heeft? Heb je een luisterend oor voor iemand die verdriet heeft of gepest wordt? Wat kun je betekenen voor de ander? Ik hoop dit zelf ook te ontdekken door samen met mijn kinderen naar de Ontdekkerk te gaan en dit aan hen door te mogen geven.

Zet onderstaande data alvast in de agenda, kom en laat je verrassen door samen met ons te ontdekken en te vieren.

8 oktober 2017
10 december 2017
11 februari 2018
8 april 2018
10 juni 2018

Namens alle leden van de werkgroep,
Alice Romar



Ter nagedachtenis**Wiltje Rozendaal***5 september 1926 - 22 augustus 2017*

Op dinsdag 22 augustus overleed in de leeftijd van 90 jaar, Wiltje Rozendaal. In de afscheidsdienst in de Agneskerk vertelde zijn jongste zoon Sybren het volgende over zijn vader:

Wiltje Rozendaal werd geboren op 5 september 1926, in de stad Groningen op het vrachtschip de "twee gebroeders" als oudste zoon van Roelf Rozendaal en Jantje Heddema. Hij groeide op samen met 4 zussen en 1 broer. Tijdens zijn militaire dienstitijd, leerde hij in de trein zijn grote liefde Trientje Kuil kennen. Na drie jaar verkering gaven zij op 9 juni 1951 elkaar het jawoord, waarna zij introkken bij opa en oma Rozendaal, aan de Linneausstraat.

Wiltje Rozendaal was een harde werker en in 1953 kon het jonge stel een huis in de Haniasteeg betrekken: een bedrijfswoning van de bioscoop waar Wiltje aan het werk kon. Winterdag hingen de ijspegels aan het plafond en de kieren werden met oude kranten dichtgestopt.

Na vier jaar daar te hebben gewoond, volgde een verhuizing naar de Boomgaardstraat. Een nieuw beroep als toneelmeester bij de Harmonie volgde. Dit was een zwaar beroep en hier maakte hij lange dagen. Zijn laatste baan was in het magazijn van de Waterleiding. Op 49-jarige leeftijd raakte Wiltje hier weg, omdat hij werd afgekeurd vanwege rugklachten. Het was moeilijk voor hem om hieraan toe te geven, want wat moesten de burens wel niet denken. Na 40 jaar in de Boomgaardstraat gewoond te hebben, werd er een huisje in Goutum gevonden, waar zij zich al snel thuis voelden. Wiltje ging daar naar het klaverjassen in "Ien en Mien" en dat heeft hij nog lang gedaan, ook toen hij al in het Wylaarderhof woonde. Wiltje was 62 jaar getrouwd, toen hij na een kort ziekbed op 18 juni 2013 afscheid moest nemen van zijn Trientje. Hij zei vaak: "ik heb mooie herinneringen aan Trien, maar daar komen geen nieuwe meer bij".

In die moeilijke periode van rouw heb ik Wiltje leren kennen en om die reden op zijn verzoek de afscheidsdienst geleid. Want Wiltje was ervan overtuigd dat hij aan de overkant zou worden opgewacht en begroet. En bij het sterven leek het wel of Wiltje net zoals Petrus in het evangelie van Mattheus gehoor gaf aan een stem die hem riep, net zoals Petrus vertrouwde op de hand die hem vasthield en net zoals Petrus gaande over het water naar de overkant liep.

Langs deze weg wens ik zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe: dat zij de herinnering aan een bijzondere vader en opa bewaren en koesteren en tot zegen in hun eigen leven laten zijn.

Ter nagedachtenis**Pietje Huitema-Van der Wal***23 juni 1935 – 23 augustus 2017*

Op woensdag 23 augustus overleed in de leeftijd van 82 jaar Pietje Huitema-Van der Wal.

Pietje Huitema werd geboren in Harlingen, maar toen ze haar toekomstige echtgenoot leerde kennen, verhuisde ze naar Dokkum en later Leeuwarden om tenslotte in Leeuwarden-Zuiderburen te wonen. Daar werd een zestal jaar geleden geconstateerd dat ze aan de ziekte van Alzheimer leed. En toen opname noodzakelijk bleek, bezocht haar man haar trouw elke dag. In onze laatste ontmoeting, twee dagen voor haar overlijden, spraken we over haar jeugd in Harlingen en toen ik een paar woorden uit het stadsdialect opdiepte en begon over 'ouwe Seun', en 'kenst my ut de Suderhave dregge', begonnen haar ogen te glinsteren. En met het lied van Wim Sonneveld: 'thuis heb ik nog een ansichtkaart', gingen we met haar terug naar haar jeugd en kinderjaren; naar het huis in de Beatrixstraat, naar de kerk, waar ze vroeger als meisje naar toe ging. Bij het afscheid beloofde ik dat ik snel terug zou komen. Maar toen ik twee dagen daarna gebeld werd, was ik overrompeld door haar plotselinge overlijden.

In de afscheidsdienst in de Rotonde kerk van Tjallebert vertelde haar oudste zoon over haar leven en lazen we over het getuigenis van Jezus als de goede herder, waarna ze werd begraven in het familiegraf van haar schoonouders. Langs deze weg wens ik haar man en kinderen heel veel sterkte toe: dat zij de herinnering aan een bijzondere vrouw en moeder bewaren en koesteren en tot zegen in hun eigen leven laten zijn.

FRITS!

Kwam ik laatst een man tegen, die dacht dat ik niet echt bestond. Hoe is het mogelijk, hè! Ik niet echt bestaan. Dat je dat kunt denken. Ik besta wel heel erg echt. Als ik mezelf in mijn arm knijp, als ik mijn neus snuit, als ik over mijn veters struikel. Nou, dan weet ik wel dat ik echt besta en geen droom ben. Maar ja, die meneer, met wie ik sprak, die meneer, kende mij alleen van dit krantje. Die had alleen mijn foto gezien en daarom dacht-ie dat ik uit de duim van de dominee kwam. Uit de duim, nou daar pas ik met m'n pink nog niet in.

Nee, maar hij dacht dat ik net zo'n figuur was als Asterix en Obelix. Nou, alsof ik zo dik ben en achterlijk. Ik een stripfiguur als Donald Duck. Nou, ik heb het heel erg netjes tegen die meneer gezegd. "Meneer, ik besta wel zeker heel erg echt. Hier voelt u maar aan mijn arm. Nee, niet knijpen."

En toen zei die meneer: "ik vind jou heel erg leuk, Frits." En weet je wat ik toen gezegd heb tegen die meneer: "Meneer, ik vind u maar een ongelovige Thomas." Ja, dat heb ik gezegd. Wie Thomas is en of ik Thomas ken? Nou, dat komt, omdat ik een verhaal van de dominee had gehoord. Die had mij een verhaal uit de bijbel verteld. Over een man, die niet wilde geloven in Jezus. En dat toen Jezus tegen hem had gezegd: knijp maar eens in mij arm of zoiets. En dat toen die man, die niet wilde geloven, wel moest erkennen dat het Jezus was. En toen vroeg ik de dominee: hoe heette die man? En toen zei de dominee dat die man Thomas heette en altijd de ongelovige Thomas wordt genoemd, omdat hij eerst niet wilde geloven. Nou en toen ik dat gezegd heb tegen die meneer, die niet geloven wilde dat ik echt bestond, toen keek-ie me aan, die meneer. Echt met z'n mond vol tanden. Nou ja, moet ie maar niet van die domme vragen stellen. Maar jullie weten toch wel beter, hè? Jullie weten wel dat ik besta. Jullie hebben mij toch gezien in de tentdienst in Zuiderburen? Toch?

Groetjes van FRITS!

