

Jij bent gemaakt te stralen als een



"Entrada en Jerusalén" , Marc Chagall (1964).

Verhaal voor jong en oud
ds. G. R. Rinsma zondag 9 april 2017
(zesde zondag 40dagentijd)

Evangelielezing: Mattheüs 21:1-12

Twee weken geleden toen heb ik jullie nog gezien in de musical Esther.
Wie van jullie heeft daar aan mee gedaan?
Want ik herinner me nog dat laatste liedje: jij bent gemaakt om te stralen
als een ster.

*Ik was vreselijk bang, zo boos en zo treurig
dat alles wat anders werd, kon zomaar gebeuren
ik zag het niet zitten zat neer bij de pakken
ik had al mijn moed in de grond laten zakken*

*Maar toch moest ik verder; kop op en weer opstaan
de boel gaan redden, vechten en doorgaan
God trok me omhoog, elke keer weer
zo leer ik moedig te leven met mijn Heer.*

*Wees maar dapper, stoer en moedig;
Wees maar dapper en koelbloedig;
wees maar niet bang, God weet wat je kan
want jij bent de toekomst te stralen als een ster.*

jij bent gemaakt om te stralen als een ster.

Jam want Esther was het meisje dat haar volk kon redden van die verschrikkelijke Haman. Weet je nog wat voor plannen hij had met Mordechai? En juist Esther had als koningin de mogelijkheid om de koning Ahasveros op andere gedachten te brengen; maar om zonder toestemming de koning te spreken was levensgevaarlijk, want als het hem niet schikte, ging je kop er af.

Daarom was Ester ook bang, maar jullie zongen haar moed in. Jullie zongen: jij bent gemaakt om te stralen als een ster.

En weet je, dat zongen ze ook toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Jij bent gemaakt om te stralen als een ster. Maar net zoals bij Esther hoopte de mensen toen dat hij de regering op andere gedachten zou kunnen brengen. Net zoals bij Esther hoopten de mensen dat hij hen zou redden; net zoals bij Esther hoopten de mensen dat hij de gemene Romeinen het land uit zou gaan jagen.

Op deze plaat kun zien: Jezus ziet op een ezel en de mensen trekken hun mantels uit een leggen die voor hem op de grond. Ja dat was in die tijd de manier om koningen te eren. En de mensen juichten hen toe: hosanna voor de zoon van David Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Een andere mensen begonnen mee juichen en te klappen en te applaudisseren; ze braken palmtakken van de bomen af om daarmee te zwaaien. Want met palmtakken werden de overwinnaars toegezwaaid¹; met palmtakken de nieuwe koningen begroet.²

In onze tijd zouden ze grote foto's en spandoeken hebben meegenomen. Kijk: er zijn hier een paar mensen met spandoeken en foto's. Die hebben ook meegelopen.

We kunnen ze vragen waarom ze die foto meegenomen hebben en rondgedragen.

Meneer, mag ik u vragen waarom loopt u met deze foto in de optocht mee?

A: Dat zal ik u zeggen: dit is een foto van Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Wij hopen dat hij degene zal zijn, die Israël zal bevrijden.

En daar die mevrouw: u hebt ook een foto van Jezus.

B. Ja, ik ben heel, heel erg enthousiast geraakt, want hij heeft mij van mijn ziekte genezen, zodat ik mij weer onder de mensen kon vertonen.

En hier is nog iemand met een bord.

C. Ja, ik sta hier met dit bord te zwaaien, omdat ik in Hem geloof. Hij zal een eind maken aan de corruptie in dit land. Die hele priesterklike in de tempel, die het monopolie op onze godsdienst menen te hebben.

¹ 1 Makk.13:49-52 In Jeruzalem konden de bezetters de citadel niet in of uit om op het land voorraden te kopen. Ze leden ernstig gebrek en een groot aantal van hen kwam om van de honger. 50Ook zij smeekten Simon om vrede, en hij stemde erin toe. Hij verdreef hen uit de citadel en reinigde die. 51Op de drieëntwintigste dag van de tweede maand van het jaar 171 hielden de Joden juichend hun intocht: ze zwaaiden met palmtakken, zongen lofliederen en maakten muziek op lieren, cimbalen en harpen omdat de grote vijand uit Israël verdreven was.

² 2 Makk. 14:3-4 Een zekere Alkimus, een vroegere hogepriester, had zichzelf ten tijde van de vervolging uit eigen beweging ontwijfd en was zich ervan bewust dat hij niet langer veilig was en nooit meer toegang zou krijgen tot het heilige altaar. 4Daarom ging hij in het jaar 151 of daaromtrent naar koning Demetrius om hem een gouden krans en een palmtak te overhandigen. Ook bood hij hem, zoals gebruikelijk, olijftakken uit de tempel aan

Ik hoop dat hij de moed zal hebben om te doen wat hij gezegd heeft: schoon schip maken en al die handelaren en wisselaren uit de tempel verdrijven en de tempel weer aan het volk teruggeven.

Tjonge dat is niet niks! En zo zijn er nog wel veel meer mensen; ik zie zelf een kind met een bord.

D. Ja, ik was erbij, toen hij vroeg of iemand iets te eten bij zich had. Nou iedereen hield toen de kaken op elkaar en verroerde geen vin. Zelf had ik van mijn moeder vijf broden en twee vissen meegekregen en toen niemand iets zei, heb ik mijn vinger opgestoken. En werd ik naar voren gehaald en toen Jezus mijn eten uitdeelde, heb ik gezien dat de mensen hetzelfde deden. En nu hoop ik dat er opnieuw zo'n wonder zal gebeuren.

Een laatste dan: die meneer staat al een hele tijd achteraan.

E. Ja, deze man heeft mijn leven veranderd. Ik zat gewoon helemaal klem in mijn werk; op zich werd het goed betaald, maar ik werd door iedereen met de nek aangekeken. En uitgerekend hij kwam naar me toe en vroeg of ik hem wilde volgen. En toen dacht ik: wat kan mij dat stomme geld interesseren; ik wil gewoon weer ergens bij horen, waar geld niet telt. En toen heb ik gewoon alles achtergelaten en ben een nieuw leven begonnen.

Ik begin steeds meer te begrijpen waarom het zo grote optocht is geworden. Daar is nog iemand die voortdurend foto's maakt. Mevrouw u staat voortdurend foto's te maken waarom doet u dat?

F. Nou ik hoop donderdag bij de The Passion te kunnen zijn en op televisie te komen. Maar dan mag ik geen foto's maken en daarom doe ik het nu.

Maar waarom wilt u zo graag foto's?

Om op mijn Facebook pagina te zetten en aan mijn kinderen te vertellen, hoe bijzonder dit moment voor mij is.

Hoezo bijzonder?

Nou, ik denk dat we aan het begin staan van een nieuw tijdperk.

Waarin er niet meer gevochten zal worden, en er niet meer gedood zal worden. Waarin geen wapens meer worden gemaakt en alle bestaande wapens zullen worden vernietigd. En een einde komt aan alle oorlog

Hoezo denkt u dat?

Omdat deze Jezus tegen geweld is en geen geweld wil gebruiken.

Denkt u dat hij er ver mee komt?

Dat weet ik niet, - ik hou mijn hart vast - maar ik hoop het wel.

En als het anders loopt, dan heb ik tenminste nog deze foto's.

*Misschien ben je ook wel eens bang, en zo treurig
dat alles wat anders werd, kan zomaar gebeuren
Je ziet het niet zitten zit neer bij de pakken
je hebt al mijn moed in de grond laten zakken*

*Maar toch mag je verder; kop op en weer opstaan
niet uit het veld laten slaan, vechten en doorgaan
God geeft je zijn hand elke keer weer
zo leer je moedig te leven met mijn Heer.*

Wees maar dapper, stoer en moedig;

*Wees maar dapper en koelbloedig;
wees maar niet bang, God weet wat je kan
want jij bent de toekomst te stralen als een ster.*

jij bent gemaakt om te stralen als een ster.