



Aan alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder en hun partner, buur of kennis,

Nu de zomervakantietijd weer voorbij is wil de diaconie u graag uitnodigen voor een gezellige middag op donderdag 14 september a.s.

Als u een vriend/vriendin, buurman/buurvrouw of kennis heeft die graag meekomt dan is hij/zij ook van harte welkom!

U wordt om 15:30 uur in dorps huis "Ien en Mien" in Goutum verwacht. Eerst gaan we met elkaar koffie of thee drinken met daarbij een stukje oranjekoek en is er gelegenheid om bij te praten. Daarna hebben we een gezellig programma voor u, maar daar hoort u die middag wel meer over.

De middag zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. Het geheel duurt tot uiterlijk 17:30 uur.

Als diaconie hopen we u te begroeten op de 14^e september.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen we u om u op te geven bij één van de onderstaande diakenen. Dit kan door een telefoontje of door een van ons aan te spreken. Zegt u er even bij of u zelf komt of dat u gehaald en gebracht wilt worden. Mocht u vergeten zijn u op te geven dan kan dat nog tot 7 september.

We ontvangen uw reactie graag vóór 7 september.

Met een hartelijke groet,
de diakenen:

telefoon:

Johan Snijder	288 37 23
Janny Willemsen	288 40 42
Marjan Krol	289 06 02
Arie de Vries	06 536 59 755
Marika van Dijk	06 185 58 329
Engelien v.d. Zwaag	289 69 99