

Beste Leo,

Het moment is nu toch echt daar, dat jij de kerkenraad gaat verlaten. Vele dankwoorden heb jij uitgesproken bij vertrek van ambtsdragers. Maar je kunt een voorzitter niet vragen zijn eigen afscheidsspeech te schrijven. Vandaar dat ik het schrijven van deze pleitnota op mij heb genomen.

Het was op een wijkavond bij jou & Cocky thuis, dat ik met het kerkwerk in aanraking kwam. Ik beschouw jou zo'n beetje als mijn "leermeester qua kerkwerk". En ik denk, dat velen van ons van jou hebben geleerd. Van jouw manier van leiding geven aan een kerkenraad, die het nodige heeft meegemaakt. Menigmaal stond jij op een gemeenteavond of na afloop v/e dienst achter de microfoon om ons te informeren over onderwerpen waarover de kerkenraad een beslissing had genomen of waarover de gemeente juist gehoord moest worden. Jij deed dat steeds met een bewonderenswaardige rust, op de juiste toon en met woorden die hout sneden.

Altijd was jij bereid jouw licht te laten schijnen over zaken & problemen waarvoor wij stonden. Zo nam jij destijds zitting in de beroepingscommissie en ging jij "openlijk vreemd" toen er een dienst van een beoogd predikant moest worden bezocht!

Je voelde je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kerk en de continuïteit van een goed kerkelijk bestuur. Dit blijkt uit het feit dat jij in 2015 niet stopte als voorzitter maar besloot om nog 2 jaren door te gaan. Met de nodige doortastendheid leidde jij het moderamen en vele kerkenraadsvergaderingen. Je kon goed delegeren: er is vaak in klein comité voorwerk gedaan, zodat de kerkenraad alleen nog maar ja of nee hoefde te zeggen. Je gaf anderen verantwoordelijkheid, waardoor beslissingen een goed draagvlak kregen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat ik daardoor kon groeien in mijn werk als scribea.

Twee woorden die jou typeren, zijn: koersvast en trouwhartig.

Koersvast: dit is onder meer terug te vinden in de vele beleidsplannen, waarin de lijn van gemaakte afspraken en plannen steeds door jou werd bewaakt.

Trouwhartig. Jij bent trouw aan je zelf, trouw aan God en aan onze gemeente. Het afgelopen jaar heb jij veel gesprekken gevoerd met beoogde ambtsdragers. En u ziet: de aanhouder wint. Drie nieuwe ambtsdragers en als klap op de vuurpijl: een nieuwe voorzit-st-er.

En over beleidsplannen gesproken.

Dat we met een jurist te maken hadden, bleek wel uit het overleg waarin we het concept beleidsplan 2017-2021 bespraken. Ieder lid van deze commissie had een hoofdstuk voor zijn/haar rekening genomen. Aan jou de taak om van dit alles een goedlopend verhaal te maken. Alleen vonden de andere commissieleden jouw verhaal nogal juridisch, althans, de formulering was zodanig dat, niettegenstaande jouw intentie, zodat we thans hebben vastgesteld dat, evenzo -----. Gelukkig kon jij er wel om lachen en ging jij, samen met Alja er nog eens met een niet-juridisch oog naar kijken.

En wist u dat Leo gek op koekjes is. Bij elk kopje koffie word je door Leo iets aangeboden. Het is een goed gebruik in kerkenraadsvergadering dat iemand iets lekkers meeneemt voor in de pauze. En o weh als die betreffende persoon er dan niet is. Dan dook Leo gelijk de keuken in om te zien of er nog iets lekkers stond. En dan nog zo'n goed figuur hebben.

Leo, ook jij bedankt voor je jarenlange inzet als ouderling en voorzitter. En namens de kerkenraad: geniet van je vrije tijd die je nu krijgt!