

Henk,

Pastoraal medewerker, commissie communicatie, wijkpost, ouderling, Under de toer, het organiseren van herdertjestochten. Deze opsomming van wat jij allemaal gedaan hebt in en voor onze gemeente, is verre van compleet. Ook met jouw vertrek uit de kerkenraad verliezen wij een actieve man. Iemand die de nodige humor bracht in vergaderingen.

Elke kerkenraadsvergadering verzorgt een kr-lid de opening met een wijding en gebed. Gewoonlijk is dat met een bijzonder verhaal of gedicht. Maar jij deed het graag net iets anders en opende eens met een paar 'speldenprikken'. Deze komen uit een boekje met stellingen, gemaakt in het kader van 500 jaar protestantisme. Ik heb er een paar opgeschreven die jij toen hebt voorgelezen. Maar het zijn ook uitspraken die kenmerkend zijn voor jou of door jou bedacht konden zijn:

Het is maar goed dat de discipelen, toen Jezus hen riep om hem te volgen, geen toestemming van de kerkenraad nodig hadden.

Toen de dominee op een dag erkende, dat hij ook niet alles wist, begreep opeens iedereen hem! Om één te zijn, hoeft men het niet over alles eens te zijn.

Mijn interesse voor Jezus is nog wel aan anderen uit te leggen. Zijn interesse voor mij, dat is lastiger.

De kerstboodschap ligt in het winkelwagentje.

En tot slot: Geloof is de schakel tussen horen en doen.

Deze zin slaat volgens mij zeer op jou, en hoe jij in het leven staat. Jij zei eens in een overleg: ik ben geen man van woorden en vergaderen; laat mij het maar gewoon doen. Hiermee doe je jezelf te kort, want jij zit niet bepaald om een woord of goede grap verlegen. Jij kunt mooie verhalen vertellen. Maar liever ga jij echt aan de slag: handen uit de mouwen, aanpakken en vooral doorpakken! En dat heb jij geweten. Jij zat vol met ideeën en ja, dames en heren, u raadt het al: dan was Henk vaak het bokje en zat hij alweer in een voorbereidingsclubje. Maar eerlijk is eerlijk: je was een man die zijn woord hield en aan de slag ging.

Jij kunt complexe zaken helder en duidelijk uitleggen. Dat is jouw kracht. Eerst kijken: wat speelt er? Is het een probleem en zo ja, wat gaan we daaraan doen. En was er geen probleem, dan was je snel klaar en ging je aan de slag. Zo heb je de nodige bijeenkomsten geleid. Het werd nooit zwaar en er werd veel gelachen, want humor heb je. Dat maakte, dat jij het nodige voor elkaar kreeg. En met jou als gespreksleider wist je een ding zeker: dit overleg duurt niet lang!

Nu stop jij dan echt met dit alles. Hoewel?? Een paar weken geleden constateerde je al, dat je nog wel in een paar commissies actief zal blijven. Maar gelukkig blijft er wel meer tijd over voor andere hobby's, zoals fietsen en zeilen.

Ik eindig graag met een laatste speldenprik: hoeveel deuren we ook achter ons dichtdoen, er blijft altijd een voor ons open. Henk, bedankt voor je tomeloze inzet, aandacht en zorg voor onze gemeente. Voor jou deze bloemen.