

Agnesbrief



Van de redactie

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag **16 maart 2017** naar agnesbrief@gmail.com.

Persoonlijk

Bij alle felicitaties, die wij als ouders mochten ontvangen bij het promoveren van onze jongste zoon Fedde, werd mij meer dan eens gevraagd of ik ook trots was. En elke keer moest ik dat ontkennen; niet uit valse bescheidenheid, maar omdat ik het gewoon niet was. Maar ik merkte dat de ander maar moeite had om het te begrijpen en nog meer moeite om mij te geloven. Tot ik op een artikeltje stuitte, dat de diepere oorzaak van het misverstand aan het licht bracht. "Trots is wellicht de enige negatieve emotie die niet als zodanig te boek staat. Woede, jaloezie en leedvermaak, dat zijn allemaal gevoelens die we niet koesteren. Maar trots? Ja, daar gaan we prat op.

In het bedrijfsleven is trots de meest geambieerde en aangemoedigde emotie. Natuurlijk is de manager trots als de resultaten meevallen, maar ook de medewerker wordt aangespoord om dat te zijn. De afdelingen communicatie zetten daar tientallen professionals voor in. Hun taak? Bevordering van de identificatie met en trots op de onderneming. Via positief nieuws en de onvermijdelijke slogan 'Ik ben...'. Vul de naam van het bedrijf maar in." Zelfs een van de organisatoren van The Passion: KRO-NCRV Mediadirecteur Taco Rijnsemus ontkomt er niet aan.

"Friezen, zo staat op de website te lezen, "zijn van oudsher trotse mensen. Ik ben trots op The Passion, het evenement dat saamhorigheid brengt".

En in 2014 liet wethouder Jan Seton uit Groningen weten trots te zijn dat de EO de stad Groningen had uitgekozen als decor van The Passion. En in 2015 liet zangeres Shirma Rouse weten dat ze ECHT trots was op haar collega's, de crew en mezelf".

"Als hun imago te wensen overlaat, omarmen bedrijven Goede Doelen. Op die manier kunnen zij een extra dosis trots injecteren. Van nabij heb ik meegemaakt hoe medewerkers van KPN werden gestimuleerd om in de bedrijfskantine maaltijden te bereiden en te serveren aan bejaarden die van heinde en verre werden aangevoerd. Zij renden af en aan met volle of lege borden en als ze elkaar troffen in het voorbijgaan, konden ze nog net bevestigen dat ze de emotie hadden waar het om te doen was:

'Goed gevoel, hè?' Later op de avond vatte een lid van de raad van bestuur de sfeer zo samen: 'We zijn trots, trots en trots'.

Is dat nu allemaal zo erg? Ja! Ten eerste omdat de trotse medewerkers het resultaat van deze actie - de gevoede en gelaafde bejaarde - verwarden met de intentie, die niets met medemenselijkheid maar alles met corporate branding te maken had.

Bovendien vlogen veel van diezelfde hulpvaardige medewerkers er bij de eerstvolgende reorganisatie weer uit. Wat bleef er toen over van de identiteit die zij zich hadden laten aanmeten? Moesten zij de trots nu inruilen voor schaamte? Van hun 'goede gevoel' was niets meer over nu zij zich bij het UWV moesten melden. Zulke trots is een gefabriceerde, volatiele emotie die snel bederft. Oké, dat is dan het bedrijfsleven, kun je zeggen. Maar in het dagelijks leven is het toch normaal om trots te zijn als daar aanleiding voor is? Zou je dat al niet eens mogen zijn als je kind de vlag met de schooltas heeft uitgehangen? Dan mag dat toch?

Nou nee! Het begint er al mee dat je je dan als ouder een prestatie toe-eigent van een ander (je kind) of zelfs van anderen (als je leerkrachten en bijlesjuffen meerekent). Bovendien heeft dit ogenschijnlijk onschuldige gedrag een dark side. Wat als je kinderen het na verwoede pogingen toch niet redden op het vmbo? Is het dan weer schaamte die hen overvalt?

Is het al misplaatst jezelf op te hemelen om iets wat je zelf niet hebt gedaan, nog ongepaster is het dat te doen op grond van eigen prestaties. Je talenten zijn aangeboren en de omgeving waarin die kunnen gedijen, heb je meegekregen. Wie dankbaar is, schrijft Brooks, weet: ik heb het niet allemaal zelf gedaan, ik ben verregaand afhankelijk van anderen. Maar ja, hier laat helaas het ego zich gelden. Dat wil graag boven alles en iedereen uitsteken, terwijl iedereen met een creatief beroep weet dat zelfs onze inspiratie en ideeën uit ons onderbewuste opborrelen en dus in zekere zin worden aangereikt.

Eerder reden dus voor dankbaarheid dan voor trots. Zoals Brooks zegt: 'Mensen met een dankbare aard beschouwen wel hun inspanningen als groots, maar niet zichzelf.'

Daarmee treedt Brooks in de voetsporen van de oude Romeinen. Als een Romeinse schrijver een mooi gedicht had geschreven, zei hij: 'Ja, Genius is langs gekomen.' En hij was blij en dankbaar voor de inspiratie die was komen aanwaaien.

Zulke bescheidenheid zou iedereen sieren. In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig daarnaar te leven, maar de eerste stap kunnen we allemaal zetten en wel nu:

het woord 'trots' schrappen uit onze woordenschat en in plaats daarvan 'dankbaarheid' bezigen.

Brooks schrijft: dankbaarheid voel je voor de inspanningen en intenties van anderen. Een focus op dankbaarheid suggereert een wereld waarin inspanningen, intenties en de ander belangrijker zijn dan (de eigen) talenten en resultaten. Stelt u zich zo'n wereld eens voor!"

Met dank aan Bob de Ruiter, Volkskrant 5 aug. 2015

Gerard Rinsma

Over de kerkdiensten

Zondag 26 februari volgt er op de dienst in de Agneskerk om 11.30 een dienst in de Martinuskerk van Hempens. Met liederen uit Taizé en Iona zal deze dienst een meditatief karakter krijgen. Na de overweging zal er een moment van stilte zijn, waarna er tijdens de voorbeden voor elk gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.

Op **woensdag 1 maart** volgt er na de eerste sobere maaltijd om 19.00 uur in de kerk een eenvoudige Aswoensdag viering.

Zondag 4 maart is dan de eerste zondag in de 40-dagen tijd. In deze tijd van het kerkelijk jaar zullen we Jezus op de voet volgen op zijn weg naar Jeruzalem. Om die reden klinkt er zes weken lang geen gloria en is de kleur in de kerk ingetogen en naar binnen gekeerd.

Zondag 12 maart is er na de dienst in de Agneskerk om 11.30 een ontdekkerk-viering in MfC Markant.

Zondag 19 maart werkt de cantorij onder leiding van Olchert Clevering mee aan de dienst

Over de lezingen

Zondag 26 februari - 8e zondag na Epifanie

Jesaja 49, 13-18

Psalm 62

(1 Korintiërs 4:1-5(6-8)9-16)

Mattheüs 6:24-34

Had Jezus een bankrekening? Nee, maar wel een creditcard uit de hemel. En ook al kunnen we misschien niet meer leven van de hand in de tand, toch wijzen Jezus woorden ons een richting om niet op geld en goed te vertrouwen, maar op de onderlinge bereidheid om elkaar bij te staan. En als het vertrouwen van de leerlingen daarin op de proef wordt gesteld, blijkt Jezus aan vijf broden en twee vissen genoeg te hebben om een kettingreactie van bereidheid om te delen op gang te brengen.

Zondag 4 maart - 1e zondag 40dagen tijd Invocabit

Genesis 2,15---3,9

Psalm 51

Romeinen 5,12-21

Mattheüs 4,1-11

Na zijn doop in de Jordaan gaat Jezus op zoek naar de betekenis van de woorden uit de hemel: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' 'Is dat een vrijbrief om wereldse macht te vergaren en kom je daarmee boven de wet te staan? Nee, juist er onder, want, zo zegt Jezus tegen Johannes: Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. En tegen de duivel: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Zondag 12 maart – 2e zondag 40 dagentijd Reminiscere

Exodus 24,12-18

Psalm 33,12-22

Filippenzen 3,7-14

Mattheüs 17,1-9

Van de woestijn gaat het naar de berg van de verheerlijking. Daar is Jezus in gesprek met Mozes en Elia, de personificatie van de traditie, waarin hij is opgegroeid. Na het weggagen van de duivel hoopt Jezus met hun hulp zijn eigen weg te vinden. En als hij die gevonden heeft, klinken de woorden van zijn doop opnieuw: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'

Dienstenrooster

Diensten in de Agneskerk (Goutum), *aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
5 maart	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: Kerk in Actie/kerk.
12 maart	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: Kerk in Actie voorjaarszending/kerk.
19 maart	Ds. G. Rinsma	M.m.v. de cantorij. Doel v/d collecten: Kerk in Actie werelddiaconaat/kerk.
26 maart	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal Doel v/d collecten: aanloophuis/kerk.

Dienst in MFC Markant (Zuiderburen), *aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
12 maart	Ds. M. Kroes	Ontdekkerk.

Diensten in Martinuskerk (Hempens), *aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).*

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
26 maart	Ds. G. Rinsma	Viering avondmaal Doel v/d collecten: aanloophuis/kerk.

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "De Geandewei".

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "Geandewei".



Protestantse gemeente
te GOUTUM c.a.

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail mstalma@tele2.nl en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 38541917

Theologie op maandag

Drie avonden over hedendaagse theologie. In 2016 verscheen de bundel 'Liberaal Christendom'. Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit schreef hierover: 'Wars van conservatisme en secularisme gaan de schrijvers met de lezer het gesprek aan over religie en geloof. In korte, stevige teksten raken zij daarbij ook heikele kwesties. (...) Je proeft de denkkracht die in elk van de thema's is geïnvesteerd.' Gedurende drie laatste maandagavonden van de maand gaan we in op drie hoofdthema's uit het Christelijk geloof: wat zeggen 'liberale theologen' hierover? Na een inleiding door ds. Helmer le Cointre en ds. Gerard Rinsma volgt gesprek.

Tijd:	20.00 tot 22.00 uur
Plaats:	De Oase, Weideflora
Data	Thema
ma. 27 februari	Jezus
ma. 27 maart	De Heilige Geest en de kerk

Dinsdag 7 maart – gesprekskring

De aftrap vond plaats in oktober en voor deze ochtend hebben we voorgesteld om het vijfde hoofdstuk van het boek 'Het hart van het Christendom' van Marcus Borg te bespreken. In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek 'Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie' van Marcus Borg aan te schaffen, o.a. te bestellen bij Kok Kampen € 15,99.

Data:	De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen
Tijd:	9.30 tot 11.30 uur.

Een nieuwe wind: daar krijg je energie van

Inspiratie- en informatiebijeenkomst

Duurzaamheid is een begrip dat we dagelijks tegenkomen. Het staat voor een verantwoord energiegebruik en respectvol omgaan met het milieu. Maar ook ecologie en bewust nadenken over de toekomst wordt er vaak mee aangeduid. Een belangrijk onderwerp, ook in Hempens en Zuiderburen. Wij willen de aarde niet nog meer uitputten maar haar juist - leefbaar - doorgeven aan toekomstige generaties. Hoe kun je hier als bewoner concreet aan bijdragen?

Het pastorale team Hempens-Zuiderburen van de Agneskerk heeft daarom het initiatief genomen om hiertoe een inspiratie- en informatiebijeenkomst te organiseren.

Dit doen wij in samenwerking met de werkgroep "Fruittuin Zuiderburen" van de wijkvereniging Zuiderburen, de gemeente Leeuwarden en de monumenten stichting voor de "Himpensenerpoldermolen".

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst!

Woensdag 22 maart 2017 in MfC Markant

Programma:

20:00 uur:	opening door ds. Gerard Rinsma
20:05 -20:40:	presentaties over "Fruittuin Zuiderburen" door Piter de Graaf, over "Himpensenerpoldermolen" door Stef Mensinga, over energiebesparing door gemeente Leeuwarde en over duurzame energieopwekking door Arjen Goodijk
20:40	koffiedrinken
20:45 - 22.00:	duurzaamheidsmarkt

Met onder meer stands van de werkgroep "Fruittuin Zuiderburen", de monumentenstichting Boarnsterhim, de gemeente Leeuwarden en bedrijven voor woningisolatie en zonnepanelen.

Meditatie-uur op woensdagmorgen in Hempens

Hoe komen we tot stilte, bezinning en bezieling midden in de hectiek van alle dag? Midden in de week willen wij, een aantal leden van PKN Goutum c.a., graag een moment inbouwen waarin we tot rust kunnen komen. Vroeg in de morgen, aan het begin van de dag komen we samen in de Martinuskerk in Hempens. Tijdens dit meditatie uur zal er veel stilte zijn wat we afwisselen met het lezen van een tekst en het luisteren naar muziek, bijvoorbeeld naar liederen uit Taizé. Iedereen die belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd! Ervaring met meditatie is niet nodig

Data: 1, 15 en 29 maart
12 april
3, 17 en 31 mei
Tijd: 8.45 uur

Plaats: Martinuskerk, Skoalledyk 40, te Hempens

Voor meer informatie kunt u bellen met 058-2890014

Van de diaconie

Namens de Diaconie vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Woensdag 1 maart is het Aswoensdag, het begin van de 40-dagen tijd voor Pasen met dit jaar als thema Sterk en Dapper. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In moeilijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk en Dapper.

Er is om 18:00 uur in de koffieruimte van de Agneskerk **een sobere maaltijd**. De bezoekers nemen daarbij zelf hun droge (dus onbesmeerde en onbelegde) brood mee van huis. De diaconie zorgt dan voor soep, thee en water. We hebben speciale gasten die iets over hun diaconale werk vertellen: Gerwin en Minke van Dam. Zij beheren met behulp van de Stichting Driestroom het Moeder- en Kindhuis KIEN te Goutum. In dit Moeder- en Kindhuis proberen Gerwin en Minke in ongeveer een jaar tijd de vaak jonge moeders te leren om goed voor hun kind te zorgen. Op die manier hoeft hun kind niet in een pleeggezin of opvanghuis geplaatst te worden en blijft de binding tussen moeder en kind veel beter in stand. Na de sobere maaltijd volgt een vesperviering in de kerk. Na deze viering volgt een gemeenteavond, waarin uitleg wordt gegeven over de 40-dagenprojecten van de diaconie en de kindernevendienst. Ook de liturgische bloemschikkingen worden gepresenteerd.

We hopen van harte dat onze bezoekers niet alleen de eerste, maar ook op de volgende woensdagen van de 40-dagen tijd om 18:00 uur bijeenkomen in de kerk en bij toerbeurt voor de soep zorgen.

Woensdag 8 maart komt de heer Keizer ons iets vertellen over vrijwilligerswerk op het eiland Lesbos van 20 tot 27 maart. Zij gaan daar werken via de Stichting "Because We Carry". In het bericht elders in deze Agnesbrief kunt u hierover meer informatie vinden.

Woensdag 15 maart komt Ingrid Limburg iets vertellen over het werk van de Voedselbank. De laatste sobere maaltijd is op woensdag 5 april.

Zaterdag 1 april organiseert de diaconie samen met de Voedselbank een supermarktactie bij JUMBO Els Boek in Zuiderburen. Zo presenteert de kerk zich ook aan het winkelend publiek. Iedereen, die daaraan mee wil werken, kan zich voor een paar uur inschrijven. Het is belangrijk om deze actie met elkaar te dragen. Deze actie is nuttig werk en weer eens een andere en invulling van een paar uur op zaterdag. Vanaf 5 maart liggen er intekenlijsten in de Agneskerk, het kerkje Hempens en Markant. Van harte aanbevolen, want samen staan we sterk.

Vanaf 26 februari ligt de intekenlijst voor het bestellen van huispaaskaarsen in de Agneskerk. Daarop staat ook het model wat in de kerken komt te staan.

Dit jaar kunnen er weer paasgroeten verstuurd worden naar gevangenen in Nederland. Volgens de gevangenispastor doet het gevangenen heel goed wanneer aan hen gedacht wordt, zeker met Pasen. Als u per groet 2 postzegels wilt plakken, dan betaalt de diaconie de kaarten.

Tenslotte wil het Rode Kruis onze gemeente Goutum, Zuiderburen e.o. hartelijke bedanken voor de giften die afgelopen jaar ingezameld zijn voor de hulp aan vluchtelingen in Nederland (555,00 euro) en voor de droogte in Afrika (556,55 euro). Dankzij deze giften kan het Rode Kruis helpen in eigen land en wereldwijd. Bij een natuurramp of oorlogsgeweld zet het Rode Kruis alles op alles om levens te redden en slachtoffers op te vangen.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie
J.J. Snijder en M. van Dijk



Opbrengst collecten diaconie, december 2016, januari 2017. Hartelijk dank voor uw gaven.

04 dec	Diaconie	89,51	Goutum
11 dec	Diaconie	92,92	Goutum
		25,76	Markant
18 dec	Diaconie	79,15	Goutum
24 dec	Aanloophuis	153,11	Goutum
		164,63	Hempens
25 dec	KIA-Kind in de Knel	158,15	Goutum
1 jan	Diaconie	87,43	Goutum
8 jan	Diaconie	55,90	Goutum
8 jan	St. Compassion (Gerlande)	27,95	Markant
15 jan	Aanloophuis	79,70	Goutum
22 jan	Diaconie	79,10	Goutum
		26,30	Hempens
29 jan	Wereld lepra dag	98,95	Goutum
	Spaarpot Gerlande	61,02	Goutum

In december heeft de diaconie een anonieme gift ontvangen van 50 EUR, waarvoor hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters

Opbrengsten van de collectes van en voor de kerk januari 2017. Hartelijk dank voor uw gaven.

01-01-17	62,45	kerk
08-01-17	43,58	kerk
15-01-17	60,05	kerk
22-01-17	52,50	kerk
	27,65	kerk (Hempens)
29-01-17	52,37	kerk

Vluchtelingen Lesbos

Wij, Joke en Nico Keizer gaan ons van maandag 20 t/m maandag 27 maart inzetten voor de mensen op de vlucht op Lesbos (Griekenland) namens de stichting Because We Carry (www.becausewecarry.org). Because We Carry (BWC) is een beweging van mensen die onmacht omzetten in daadkracht. Wij blijven weg van politiek gewoel en hebben als hoofddoel mensen helpen die op de vlucht zijn en in het bijzonder gezinnen met kinderen.

Wij geloven dat je zelf de verandering moet zijn die je graag in de wereld ziet.

In vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos verzorgt BWC o.a. eten uitdelen voor ca. 1000 mensen, we spelen elke dag met de kinderen, leren ze tellen, rekenen, dansen en zingen. Zo hebben zij geen verloren tijd en helpt het om de ellendige verveling tegen te gaan. Met een team van 7 personen zijn we zoveel mogelijk financieel zelf-supporting. Dit houdt in dat we als team zelf het benodigde weekbudget van ca. € 7000,00 bijeen moeten brengen. Dit bedrag is nodig om het ontbijt te verzorgen, fruit, teamhuis, team bus en verschillende activiteiten. Wij als vrijwilligers betalen zelf de kosten voor onze reis, verblijf en onkosten.

Als u ons werk op Kara Tepe wilt steunen, kan dat op ons rekeningnummer NL23 INGB 0001 8264 07 ten name van N P Keizer, onder vermelding van BWC-team 75. Alvast heel hartelijk bedankt.

In de loop van april doen wij u verslag van ons bezoek aan Lesbos.

Vriendelijke groet,
Joke & Nico Keizer

(joke_keizer@hotmail.com)

tel: 06-21116195

Jongerennieuws - Een musical met jou in de hoofdrol!

Uitnodiging voor alle kinderen van de kindernevendienst van de PKN kerken in Leeuwarden en Goutum.

Ben je tussen de 4 en 13 jaar (Groep 1 t/m 8 basisschoolleeftijd) en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op zondagmiddag 26 maart 2017 verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma.!

De musical heet 'Esther' en gaat over een gewoon meisje dat koningin wordt. En die als enige nog haar volk van de ondergang kan redden. De vraag is: durft ze dat te doen, met gevaar voor eigen leven? Jij kan meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke ervaring!

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken naar de musical 'Esther'.

De dag begint om **12.30 uur** voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om **14.30 uur** verwacht. De voorstelling van de musical begint om 18.30 uur en zal tot ca. 19.45 uur duren. Het instuderen en uitvoeren vindt plaats in De Schakel aan de Havingastate7 in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden.

Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, vul dan de bijgaande antwoordkaart in en lever deze z.s.m. in (uiterlijk 12 maart) bij de leiding van de kindernevendienst van je kerk of bij Marja Bakker, De Wetering 63 (T: 288 69 77) in Zuiderburen. Kopieën van deze uitnodiging vind je in de hal van de Agneskerk. T.z.t. ontvang je van ons nadere informatie over deze dag. Graag tot dan!

Namens alle kindernevendiensten van de PKN-kerken in Leeuwarden en Goutum.

PS Er kunnen maximaal 120 kinderen meedoen, dus reageer snel, want vol = vol!

(Om er zeker van te zijn dat je komt, vragen we een kleine bijdrage van € 5,- per kind, graag gelijk inleveren bij onderstaande antwoordkaart. Pas dan ben je ook zeker van een plekje)

Antwoordkaart musical 'Esther' met De Vliegende Speeldoos op zondag 26 maart 2017

Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en doe ik mee!

Naam:

Leeftijd: Basisschool groep: jongen/meisje

Telefoonnummer:

E-mailadres:



Dag Jongens en meisjes,

Als jullie dit lezen zullen jullie oren wel blauw zijn en jullie neus rood. Want het gaat heel hard vriezen, heeft de dominee gezegd. Zo hard, dat er het water in de sloot gaat bevriezen. En daar kun je dan op gaan staan. Zo hard is het water dan geworden. Zo hard als ijs. Het water is ijs. En weet je wat ik nu wil gaan leren? Ik wil leren schaatsen. Ja, lijkt me machtig. Op twee van die plankjes met daaronder een stukje ijzer en dan over het ijs glijden.

Kunnen jullie schaatsen? Ik weet niet hoe het moet, maar de dominee heeft gezegd, dat ik dan eerst het mag proberen achter een oude stoel. Die zet je op het ijs en die houd je dan met twee handen vast en schuif je dan voor je uit, terwijl je met je schaatsen vooruit probeert te komen. Hebben jullie het ook zo geleerd? Of konden jullie het meteen? Nou, en als je het dan een beetje kunt, mag je proberen met losse handen te schaatsen. Maar oppassen dat je niet valt. Want het ijs is hard.

En weet je wat de dominee beloofd heeft? Als we stoppen met schaatsen? Dat hij dan warme chocolademelk voor ons zal maken. Lijkt je dat ook lekker? Nou, dan kom je toch gezellig mee. Na het schaatsen.

Maar nu kijk ik eerst naar de lucht. Of er ook echt winter komt.

Hartelijke groeten van FRITS!

MAART 2017, JAARGANG 18, NR. 5, OPLAGE 468

MEERDERE EXEMPLAREN VAN DEZE BRIEF ZIJN GEDURENDE DE HELE MAAND VERKRIJGBAAR IN HET VOORPORTAAL VAN DE KERK

Vacature koster/begraafplaatsbeheerder

M/V 20 tot 30 uur per week

In verband met de aanstaande pensionering van onze huidige koster zoekt de Protestantse Gemeente Goutum c.a. per direct een koster/ begraafplaatsbeheerder.

Wat zijn de werkzaamheden?

- Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor kerkelijke activiteiten;
- Het verzorgen van het drukwerk voor diensten en andere activiteiten;
- Het verrichten van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in het kerkgebouw;
- Het bijhouden van de inventaris van de kerk;
- Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in Goutum en Swichum.

We zijn op zoek naar iemand die voldoet aan het volgende profiel:

- Een goede gastheer/gastvrouw;
- Representatief;
- Organisatievermogen;
- Voldoende vaktechnische kennis;
- Ervaring met administratieve systemen;
- In het bezit van BHV-diploma (of bereid dat te halen);
- Betrokken bij de kerkelijke gemeente;
- Beschikbaar op zondag.

Wat bieden wij

- Een dienstverband van maximaal 30 uur voor het hele takenpakket. Solliciteren naar een deel van het takenpakket (koster dan wel begraafplaatsbeheerder) is mogelijk.
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de Regeling Kerkelijk Medewerkers van de PKN.

Meer informatie over deze vacature is verkrijgbaar via mevrouw B. van Koningsveld, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Telefoon 06 51566655.

Sollicitaties met cv kunnen gericht worden aan het college van kerkrentmeesters via kerkrentmeester@agneskerkgoutum.nl. De uiterste instuurdatum is dinsdag 28 februari 2017.