

Agnesbrief



Van de redactie

De Agnesbrief wordt niet bezorgd in juli en augustus. Houd voor informatie over de startzondag de website in de gaten. Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag **14 september 2017** naar agnesbrief@gmail.com.

Persoonlijk

Terug van de *Kirchentag* in Berlijn: vanwege de onverwachte drukte op de ring moesten we Wittenberg helaas links laten liggen, maar daarvoor had ik met duizenden anderen op de *Strasse des 17. Juni* ademloos staan luisteren naar het interview met *Bundeskanzlerin* Merkel en (*former*) Mr. President Barack Obama. Hoe ontspannen beide regeringsleiders daar in hun stoel zaten en ernstig ingingen op de gestelde vragen. Of zij alles gerealiseerd hadden wat zij hadden gehoopt, antwoordden beide nuchter en bescheiden: ook als machtigste man, vrouw ter wereld waren er zaken, die hen niet gelukt waren. Beide hadden voor grote dilemma's gestaan en hadden moeilijke keuzes moeten maken. Maar nu Obama de fakkel had moeten overdragen, bleek hij allerm minst ontgoocheld. Hij hoopte op de kracht van nieuwe generaties en wees op de leeftijd van Martin Luther King, toen hij z'n beroemde mars op Washington organiseerde én - heel verrassend - op die van Jezus van Nazareth, toen die voor het eerst in de openbaarheid trad.

Met op de achtergrond de Brandenburger Tor realiseerde ik me hoe symbolisch deze plek voor dit gesprek was. Zoals ook zaterdag, toen we met begeleiding van de *Berliner Symphoniker* onder het toezien van Schiller het slotkoor van Beethovens 9^{de} symfonie zongen en vrijdag op de plek, waar ooit de muur had gestaan. Toen we op het niemandsland tussen oost en west het avondmaal met elkaar vierden, hoorde ik in de stilte van het gebed een merel. Ooit waren alleen zij het, die konden vliegen van West- naar Oost-Berlijn. Zij de enigen, die niet werden teruggefloten, niet werden neergeschoten.

Ik keek rond: zou er iemand zijn, die die song van het Klein Orkest kende? En net als ik er aan werden herinnerd? Want nu waren wij als die vogels, die over de muur vlogen, over het IJzeren Gordijn, omdat we soms in het oosten, soms in het westen wilden zijn. Omdat er brood gedeeld werd bij de *Versöhnungskirche* en op het Brandenburgerplein.

Over de lezingen

Zondag 25 juni

1^{ste} van de zomer

Jeremia 20,7-13

Mattheüs 10,16-33

Mattheüs 10,16.17: Behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen.

'Pas op', als dat een stijl van leven is, hoe houd je dan je hart nog vrij van zuur en bitterheid, van ogen met een frons, spieren verkramp, je maag een bonk verdriet? 'Pas op voor mensen' kan niet alléén gaan, daartegenover legt geloof in God zijn eigen gewicht in, gewicht als van een duif, het stelt niet zoveel voor, en toch, het vliegt, onschuldig, wervelend de wolken tegemoet.

Zondag 2 juli

2^e van de zomer

Jeremia 29,1.4-14

Mattheüs 10,34-42

Jeremia 29,14: Ik zal in je lot een keer brengen.

Wat is dat moeilijk: in het lot een keer!
Wie eenmaal in het spoor van onheil loopt en droomt van andersom, die blijft daar steken in de onvolkomenheid, die ziet gemiste kansen, voeten dwars gezet.
Totdat de beker met koud water haar te binnenschiet, die keer dat ze een ander bij kon staan of zelf een duwtje kreeg.
Totdat ze Hem ziet die een beker water reikt, het brood deelt en de wijn te drinken biedt.
Totdat ze weet dat lot en levensloop een spoor zijn dat het heil als toekomst heeft.
En Hij je metgezel.

Zondag 9 juli

3^e van de zomer

Zondag 16 juli

4^e van de zomer

Zach 9,9-12

Ps 145,1-12

Mat 11,25-30

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden

(Matteüs 11,29)

Is dat het dan wat jullie zoeken, rust?
Is rust niet eerder iets voor oude mensen?
Rusten, dat kan altijd nog lang genoeg.
Nee, sta niet stil, blijf in beweging,
en eet en drink al lopend, steeds op weg.
Totdat je zomaar op een dag voelt dat je veel te moe bent,
de put staat droog, het eten voedt niet meer,
je hoort alleen geruis, geluid
waar elke zin uit weggevallen is.
'Rust voor je ziel', zo luidt het oude woord,
van binnen en van buiten nieuwe adem,
je weg liep dood, je zit.
Nu start het pas, je pad.
Alleen wie zitten durft, kan opstaan.

Jes 55,6-13

Ps 65

Mat 13.1-9.18-23

het woord keert niet vruchteloos tot mij terug.

(Jesaja 55,11)

Je moet maar altijd: afwachten.
Hoe komen woorden aan, hoe landen ze,
wie pakt het op, en krijgen ze begrip?
Gedachteloos, oor in oor uit,
verzet soms, overmoed,
een woord dat te subtiel is blijft vaak ongehoord.
Totdat die ene spreekt, een woord dat is als water.
In regen en in damp, in wolken en in zee,
steeds vindt dat woord een weg,
het komt en het keert weer,
het maakt de bodem nat, bereidt de kiemkracht voor.
Een woord dat leven wekt
wordt niet voor eeuwig genegeerd.

Dienstenrooster

Overzicht van diensten in de zomermaanden.

Diensten in de Agneskerk (Goutum), *aanvang 09.30 uur* (tenzij anders vermeld).

	<u>Voorganger</u>	<u>Bijzonderheden</u>
2 juli	Ds. M. Kroes	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
9 juli	Ds. G. Wessels	Doel v/d collecten: Stichting Regenboog/kerk
16 juli	Ds. J. Bakker	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
23 juli	Ds. J. Kroon	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
30 juli	Ds. H. le Cointre	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
6 augustus	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
13 augustus	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: Kerk in Actie zomerzending/kerk
20 augustus	Ds. A. Fraanje	Doel v/d collecten: diaconie/kerk
27 augustus	Ds. G. Rinsma	Doel v/d collecten: diaconie/kerk

In juli en augustus vinden er geen kerkdiensten plaats in MFC Mårkant en de Martinuskerk in Hempens.

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad "De Geandewei".



Protestantse gemeente
te G O U T U M c.a.

Oppasdienst

Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail mstalma@tele2.nl en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 38541917.

Kerkenraad

Afscheid nemen kent vele kanten.

Dat werd afgelopen week pijnlijk duidelijk en stond ik, wellicht gelijk u, even zonder woorden. Op zondag 4 juni namen we na de Pinksterdienst vrolijk afscheid van Leo den Hollander, Henk de Vries en Willem van der Kooij als ouderlingen. Diezelfde dag ging 's avonds laat bij ons de telefoon. Tja, als de dominee zo laat op de avond nog belt, is dat meestal niet met een prettige boodschap. Hoewel de gezondheid van Steven zeer kwetsbaar was, is zijn overlijden naar mijn gevoel toch snel gekomen. Nog geen drie weken eerder namen we in de dienst afscheid van hem als koster! Nu een definitief afscheid van een bijzondere man die veel voor onze gemeente heeft betekend. Wij denken in dankbaarheid terug aan zijn werk als koster én meelevend en actief gemeentelid onder ons, en wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe.

Planning komend kerkelijk jaar

In de vergadering van 8 mei jl. heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 1 januari 2018 elke 2^e zondag van de maand een dienst in Hempens te houden en elke 4^e zondag van de maand een dienst in MFC Mårkant. Op deze manier kan Olchert Clevering, die per 1 januari 2018 met pensioen gaat, daadwerkelijk genieten van een vrije zondag. Daarnaast zal 1x in de twee maanden, eveneens op de 2^e zondag van de maand, een ontdekkerviering in MFC Mårkant gehouden worden.

De kerkenraad is op 12 juni nog één keer voor de zomervakantie bij elkaar geweest. Deze werd voor het laatst geopend door Leo den Hollander, waarna hij de voorzittershamer aan Els Klop heeft overgedragen. Wij zijn zeer blij dat Els deze taak op zich heeft willen nemen.

In deze vergadering is besloten om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen uit onze gemeente te herdenken. Op deze zondag worden de overledenen van het voorafgaande (kerkelijk) jaar bij naam genoemd, in het midden van de gemeente en zo mogelijk in de aanwezigheid van hun nabestaanden. Daarnaast houden we op 2 november in de Agneskerk de Nacht der Zielen, een open samenzijn om alle overledenen te gedenken.

Woning

Inmiddels heeft op 1 juni jl. de overdracht plaats gevonden van de woning. De woning is bijzonder netjes en schoon opgeleverd. Binnenkort zal een Syrisch gezin deze woning gaan betrekken. Onze kerkrentmeester Jan de Graaf is op dit moment druk bezig met de huurovereenkomst.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Op 19 april 2017 bespraken wij op een gemeenteavond het concept meerjarenbeleidsplan 2017-2021. Er is deze avond veel aan de orde gekomen. Nogmaals onze dank aan de aanwezigen voor jullie ideeën, gedachten en zorgen. Een aantal punten is nadien in de kerkenraad besproken en als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 3: Visie op ons gemeente zijn, punt 3.1.b.: roeping als gemeente:

De zinsnede: "... Gods grensoverschrijdende barmhartigheid en gerechtigheid"

wordt als volgt aangepast: "...

En in woord en daad getuige

van Gods barmhartigheid en gerechtigheid zonder grenzen,

en zorg te dragen voor de schepping."

Hoofdstuk 5: pastoraat

Hier zal nog nadrukkelijk genoemd worden dat wijkposten de ogen & oren in de wijk zijn.

Hoofdstuk 7: Kinderen, hun ouders en jongvolwassenen

Voorstel tot aanpassing titel: Kinderen en hun ouders, twintigers en dertigers.

Hoofdstuk 3: Visie op ons gemeente zijn, punt 3.3 Nieuwe naam gemeente

Er is een aantal voorstellen gedaan:

1. Protestantse Gemeente in en om Goutum

2. Gemeente Goutum en ommeland

3. Gemeente rondom Agneskerk Goutum

4. Protestantse Gemeente Goutum/Leeuwarden Zuid

Gezien de discussie hierover op 19 april wil de kerkenraad graag meer reacties uit de gemeente hebben. Daarom krijgt u de gelegenheid bij de scriba of in de "namen-bus" in de Agneskerk namen in te brengen, die op de startzondag bekend gemaakt zullen worden. Daarna zal de kerkenraad hierover een beslissing nemen.

De ingebrachte voorstellen met betrekking tot 'Groene Kerk' zullen te zijner tijd in de op te stellen jaarplannen worden meegenomen. En wellicht dat tijdens de eerstvolgende startzondag hieraan ook aandacht gegeven zal worden.

Hiermee is het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 op 8 mei 2017 door de kerkenraad goedgekeurd. Deze vindt u elders op de website. Een aantal exemplaren zal ook in de hal van de kerk te vinden zijn.

Verder wil ik u wijzen op de website: www.underdetoer.nl. Hier kunt u meer lezen over 'het heilige hert van Cambuur': het project van onze gemeente welke volgende jaar in het kader van Leeuwarden-Frysylân 2018 (KH 2018) uitgevoerd zal gaan worden. Op donderdag 22 juni is er in het dorps huis Ien & Mien weer een bijeenkomst voor deelnemers én belangstellenden. Tot zover de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus nemen we even rust. Ook uw voorganger zal gaan genieten van een verdiende vakantie. Hij is van 29 juni tot en met 23 juli afwezig. Indien u behoefte heeft aan pastorale ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de scriba of een van de andere leden van het moderamen.

Elders in de Agnesbrief kunt u de oproep van Ds. Rinsma lezen voor de organisatie van een startzondag –en wellicht wordt het dit keer een startzaterdag- welke zal worden gehouden in het weekend van 16/17 september. Dan hopen wij elkaar weer in goede gezondheid te treffen. Over het programma wordt u te zijner geïnfomeerd. Houdt in ieder geval onze website in de gaten.

Wij wensen u een goede zomer toe. Geniet van deze mooie tijd.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Annette Brandenburg, scriba

Commissie Vorming & Toerusting

Door het vertrek van Willem van de Kooij als ouderling is de Commissie Vorming & Toerusting op zoek naar gemeenteleden die in deze commissie plaats willen nemen. Op dit moment bestaat deze commissie nog uit twee leden, te weten mevrouw Martha de Boer en onze voorganger ds. Rinsma.

Zoals u wellicht weet, werkt de commissie vorming & toerusting samen met de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. Gezamenlijk stellen zij elk jaar een nieuw programma samen voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Afgelopen jaren zijn er heikle thema's bij de kop gepakt en bekende sprekers uitgenodigd om een lezing te geven. Dit najaar zijn onder andere prof. Frits de Lange en theatermaker Kees van der Zwaard uitgenodigd.

Vindt u het leuk om daarin mee te denken en mee te praten, dan bent u van harte welkom op onze eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 15 augustus om 19.30 uur in kerkelijk centrum De Oase, Weideflora 142 Leeuwarden-Huizum. Of meldt u aan bij Ds. Rinsma (gerard.rinsma@hetnet.nl) of bij de scriba (scriba@agneskerkgoutum.nl)

Van het college van de kerkrentmeesters

De opbrengst collecten van en voor de kerk in mei 2017 was 371,35 EUR
Hartelijk dank voor uw gaven.

Van de diaconie

Opbrengst collecten diaconie, mei 2017. Hartelijk dank voor uw gaven.

KIA Vluchtelingen, trouwdienst	84,75	EUR
Aanloophuis	115,87	EUR
KIA Diaconie	101,96	EUR
Stichting Help mij Leven	27,35	EUR
Exodus	onbekend	

Opbrengst collecten Mèrkant maart en april t.b.v. Gerlande Bertin 66,00 EUR.

Ter nagedachtenis aan Steven Hartkamp

11 oktober 1949 – 4 juni 2017

Op zondagmiddag 4 juni overleed Steven in de leeftijd van 67 jaar. In de vorige Agnesbrief schreef mevr. van Koningsveld naar aanleiding van zijn afscheid als koster:

“Na meer dan 28 jaar trouwe dienst gaat Steven Hartkamp met pensioen. Hij is als koster/ begraafplaatsbeheerder al die jaren een betrouwbare gids, vraagbaak en houvast geweest voor tientallen (gast)predikanten, honderden ambtsdragers en alle gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier betrokken waren bij onze gemeente. Een telefoontje, een mailtje of een klopp op de deur van de kosterwoning, Steven stond altijd klaar om je met raad en daad bij te staan. Zelfs vanaf zijn vakantieadres hield hij de touwtjes in handen.”

Drie weken later moesten we opnieuw afscheid van hem nemen. Want hoewel we allemaal wisten dat zijn gezondheid afnam en vaak ook bezorgd om hem waren, hoopten we dat ook dit keer Steven er wel weer boven op zou komen.

Maar het leek wel of zijn huisdieren aanvoelden dat het dit keer anders zou lopen. Want juist de laatste dagen van zijn leven was zijn trouwe bordercollië Lobke bijzonder waakzaam. Alsof zij voelde dat het met haar baas slechter ging, alsof zij besefte dat zij voor haar baas moest waken. De laatste keer op die zaterdagavond, dat ik even om het hoekje keek, moest ik zelf mijn vroegere angst voor blaffende honden overwinnen. Waarop Steven vanuit zijn bed zei: ‘geef die rothond toch een schop.’

Zo zal iedereen zijn herinneringen aan Steven houden; zijn hoekig karakter, zijn recht voor de raap. Bij Steven was het: *‘What you see is what you get.’*

Als kerkhofbeheerder en grafdelver was Steven in zijn werkzame leven veel met de sterfelijkheid van mensen, en met de vergankelijkheid van het menselijk lichaam geconfronteerd en had daardoor ook een bepaalde nuchterheid ten aanzien van het leven ontwikkeld.

En ieder die Steven heeft gekend, had hem graag na het overlijden van zijn vrouw Roelie nog een paar gelukkige jaren gegund. Maar het liep anders dan hij gedacht en gehoopt had.

In de afscheidsdienst werd daarom uit het boek openbaring gelezen, waarin Johannes een doorkijkje naar de hemel is gegund, en een stem hoort zeggen:

En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen

Want waar het menselijk kunnen ophoudt, waar de mens aan zijn plafond komt, daar begint, zo geloven we in de kerk, GODS vloer.

Hoe zou je je dat moeten voorstellen, heb ik vaak gedacht. Totdat ik op een middag in onze kerk vanaf de kraak naar beneden keek en in de glazen vloer de gebrandschilderde ramen weerspiegeld zag. Toen schoot door me heen: zoals over onze glazen vloer het licht van de ramen zich weerspiegelt, zo weerspiegelt zich over onze graven het licht van de eeuwigheid; over onze namen weerspiegelt zich het lam, dat ons hoedt. En voorbij dat glazen plafond, zo zegt Johannes, zullen alle tranen worden weggewist. Ook de onzichtbare tranen, die iemand in het verborgene huilt.

Dat wens ik iedereen toe, die door het overlijden van Steven is geschokt, eenieder die in hem een trouwe vriend heeft verloren. Dat wens ik zijn kinderen en kleinkinderen en ons als gemeente toe, nu het leeg is in de kosterij en stil in de Agneskerk.

Pastorale zorg in vakantietijd

De zomer komt eraan en dat betekent dat zowel pastorale ouderlingen als uw pastor weg kunnen zijn op een moment dat u iemand van de kerk zou willen spreken. Maar mocht u in dringende situaties een pastor of dominee willen spreken, dan is dat dankzij de samenwerking met mijn collega's uit de classis heel wel mogelijk. Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling of één van de pastorale medewerkers. Mochten zij niet bereikbaar zijn, dan kunt u ook rechtstreeks de scriba of de voorzitter van de kerkenraad bellen. Zij allen kunnen u in contact brengen met een vervangende dominee of pastor.

Vorbereiding Startzondag 17 september

Vorig jaar werden we op onze startzondag overgoten met stralend mooi weer, waarin we met een spoorboekje in de hand het programma van de ontdekkerk volgden. Ook dit jaar zouden we weer zo'n startzondag willen organiseren en daarom zou ik voor het voorbereiden daarvan op 17 september in de laatste week van juni een eerste bijeenkomst willen plannen. Ik nodig iedereen, die zin heeft om deze startdienst voor te bereiden uit om zich op te geven bij mevr. Annette Brandenburg, tel. 058- 2661832, scriba@agneskerkgoutum.nl.

The Armed Man – Karl Jenkins

24 juni 2017

Mis voor de vrede

Op zaterdag **24 juni a.s.** voeren het Stendenkoor Leeuwarden, Studentenkoor ROC de Friese Poort Drachten en Brassband De Bazuin Oenkerk 'The Armed Man' op, **in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, aanvang 19.30u.**

In deze Mis voor de vrede gebruikt Jenkins religieuze en wereldlijke teksten uit verschillende perioden en werelddelen, verbonden door delen uit een traditionele mis. Het Kyrië, Sanctus, Agnus Dei en Benedictus (allemaal uit de RK mis) worden afgewisseld met teksten uit de Bijbel, de Koran en de Mahabharata (Hindoeïsme). Ook worden teksten van dichters en oorlogsveteranen geciteerd. Ook in de muziek zijn er invloeden uit diverse stijlperiodes, te beginnen met een 15^e-eeuws Frans liedje. Vertaalde tekst: De gewapende man moet men vrezen!

De entree is gratis, zorg echter dat u op tijd bent. Meer informatie kunt u vinden op www.stendenkoor.nl.

Jongerennieuws

Tijdens beide overstapdiensten in Markant op 11 juni en in de Agneskerk in Goutum op zondag 18 juni hebben de kinderen van de kindernevendienst "potten vol koekjes" verkocht voor ons adoptiekindje Gerlande Bertin uit Haïti. Gerlande is nu 7 jaar en over een kleine maand (13 juli) wordt ze 8 jaar. Ze woont in de bergen van Chérette; bijna 40 kilometer ten noordoosten van Les Cayes. Ze heeft 1 broer die Edens Roger heet. Ze houdt erg van zingen en wandelen. Elke zondag nemen de kinderen die naar de kindernevendienst gaan geld voor haar mee zodat zij naar school kan, kleren kan kopen die nodig zijn op school, elke dag een maaltijd krijgt op school en voor medische verzorging en voorlichting over gezondheid.

De verkoop ging zo goed dat we zelfs te weinig potten hadden. Mochten er nog gemeenteleden zijn die nog een pot vol koekjes willen kopen (brownies of koekjes met M&M's chocoladestukjes) dan kunnen we er nog wel een paar maken. Graag een mailtje naar marjabakkertjepkema@gmail.com en dan wordt de pot zo snel mogelijk bij jullie thuisbezorgd. Namens alle kinderen van de kindernevendienst hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage

Jaarafsluiting Zuiderjoos

Namens de leiding van Zuiderjoos willen we jullie uitnodigen voor een afsluitende gezellige avond om het seizoen op een bijzondere wijze af te sluiten. Het lijkt alweer lang geleden dat we met 15-en aan boord stapten van de Eke-Maria, begin oktober vorig jaar. Daarna volgden nog vele gezellige avonden in Markant (met o.a. drama), het Nieuwjaarsgala, Sirkelslag en vorige week de EO-jongerendag.

Ook voor volgend jaar staan er alweer leuke activiteiten voor ons klaar, waar onder de nacht-zonder-dak en het geloven058-voetbaltoernooi in september. En natuurlijk niet te vergeten ons zeilweekend van vrijdag 29 september-zondag 1 oktober (zie hieronder).

We nemen afscheid van Siward en Dareck, maar we verwelkomen ook een paar nieuwe tieners: Willemijn, Sophie,

Maud, Jan en Roza. En misschien zijn er nog wel meer bevriende tieners die meewillen, altijd welkom!

Dit jaar gaan we op een speciale manier het seizoen afsluiten d.m.v. een barbecue op vrijdagavond 14 juli vanaf 18:00 uur naast Markant. Het enige wat we vragen is een kleine bijdrage van € 5,00. Hierbij verwelkomen we alvast de nieuwe tieners die nu nog in groep 8 zitten, om alvast even te kunnen proeven aan het Zuiderjoos-gevoel.

Zeilweekend 29 september – 1 oktober

Het is nog een hele tijd vooruit, maar we kijken er nu al naar uit. Het zeilweekend met de jongeren. Wie zin heeft om mee te gaan, wacht niet te lang. Want vol = vol, maar bovendien willen we graag zo snel mogelijk weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Ben je tussen de twaalf en de zestien, dan kan je zonder problemen mee. Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij:

Dick van Egmond tel. 058-2886460 email: dick_van_egmond@hotmail.com
Marja Bakker tel. 058-2886977 email: marjabakkertjepkema@gmail.com

En tenslotte willen we alle eindexamenkandidaten bij wie de vlag uit hangt feliciteren. En voor wie een herexamen heeft gekregen of het helemaal nog eens over moet doen: heel veel sterkte en goede moed. Deze zomer of volgend jaar gaat het vast beter.

FRITS!

Ik mocht afgelopen zondag weer mee. Met de dominee. Helemaal naar Groesbeek. Het was zondagmorgen en de zon scheen en er was niemand op de weg. Dus de dominee trapte het gaspedaal even goed in. Dat mocht eigenlijk in Nederland niet, maar we zaten heel dicht in de buurt van Duitsland en daar mag het weer wel. Daarom waren we ook heel vroeg bij de kerk, waar de dominee de dienst moest leiden. Ik mocht zolang op de preekstoel zitten. Dat vind ik wel mooi, want daarvandaan heb je een heel mooi uitzicht over de kerk en kun je alle mensen goed zien. En ik zag oude mensen naar binnen lopen, gelukkig ook een paar kinderen, en een moeder met een baby'tje. En ik zag een meneer met een emmertje lopen. Daar zat water in en dat water goot hij in een soort kom, die daar midden in de kerk stond. Hij voelde even met z'n vinger in het water, trok z'n vinger terug en kwam toen met een klein kruikje, dat hij naast die kom neerzette. 'Zou dat voor de dominee zijn?', dacht ik. 'Dat hij uit het kruikje moet drinken; en als hij nog niet genoeg heeft, dat kruikje opnieuw kon vullen met water uit die kom? Maar de dominee dronk toch meestal water uit een glas. Toch niet uit een kruikje. Ik snapte er helemaal niets van. Maar van over de rand van de preekstoel bleef ik kijken. De dominee vroeg aan de moeder en de vader hoe het baby'tje heette. En toen vroeg hij of zij wilden dat het gedoopt zou worden. De vader en moeder van het baby'tje zeiden beiden tegelijk: ja. De dominee sprak nog een paar dure woorden en toen mochten de kinderen uit de kerk naar voren komen. Want zo zei hij: ze gingen het baby'tje dopen. Maar eerst moesten de kinderen voelen of het water wel warm genoeg was. Een jongetje stak zijn vinger in de kom en zei: "het is een beetje heet." En nu pakte de dominee het kruikje en goot er nog wat water in. "En hoe is het nu?" vroeg hij. "Zo is het beter!", zei de jongen. Zou de dominee nu het water gaan drinken of zou hij het baby'tje water geven? Ik boog me helemaal over de rand van de preekstoel om niets te missen. Het baby'tje had een hele mooie jurk aan, wit met franje en haar vader hield haar boven de kom met water. En wat doet dan de dominee? Hij spat het gezicht van het baby'tje haar gezicht helemaal onder met water. Hele jurk ook nog nat. Ik zou het meteen op een brullen zetten. En ik wilde roepen: 'kun je wel,



kleine baby'tjes nat spetteren! Maar nee, het baby'tje bleef heel stil en keek naar de dominee. Die legde nu zijn hand op haar hoofdje en sprak nog een paar woorden. En het baby'tje vond het helemaal niet erg dat ze nat gespat was, nee ze bleef heel rustig kijken en luisteren alsof ze alles begreep. Maar ik begreep er helemaal niets meer van.

"Hoe vond je het in Groesbeek?", vroeg de dominee, toen we terugreden. "Oh, de kinderen waren wel gaaf, maar u was lelijk." "Hoezo?" vroeg de dominee. "U spatte het baby'tje nat met water." De dominee keek even heel verbaasd. "Oh je bedoelt de doop van Lonne."

"Heet dat baby'tje zo?"

"Ja. Maar waarom maakte u haar nat? Zelfs haar vader had een natte arm."

De dominee grinnikte een beetje schapachtig. Tja, Frits, dat is een lang verhaal en dat gaat al terug op een gewoonte van een man die de Doper heette. En die liet mensen helemaal kopje onder gaan. In het water. Als ze een nieuw leven wilden beginnen, dan konden ze als teken daarvan zich laten dopen. En die gewoonte om mensen helemaal kopje onder te laten gaan, die hebben we in de kerk overgenomen."

"Omdat het zo leuk is?", vroeg ik

"Nee, maar omdat Jezus - je weet wel, die van de bijbel - ons dat op het hart gebonden heeft. Als mensen bij hem wilden horen, dan konden ze zich laten dopen. Dat hebben zijn volgelingen gedaan en de kerk heeft dat overgenomen.

"Maar u hebt dat baby'tje niet onder water gehouden."

"Nee, zeg, schei uit. Maar als je goed keek, dan zag je dat het water wel even stroomde. Over het gezicht van het baby'tje. Alsof je net met je gezicht weer boven water komt, dan stroomt het water ook van je af." "Dus dat spetteren," - "dat dopen", corrigeerde de dominee, "dat doen mensen al heel lang?" "Al zolang als de kerk bestaat. En ieder die gedoopt is, ook al is-ie nog zo klein, mag weten dat hij of zij een kind van God is."

"En ik? Ben ik gedoopt?" Nu kreeg de dominee een vouwriepel boven z'n neus. "Ik geloof het niet"

"U weet het niet zeker? "Nee, we hebben je gekocht op de kerstmarkt in Aken. En of je toen al gedoopt was, dat weet ik niet." "En zou ik misschien nu gedoopt kunnen worden?"

De dominee keek nu lachend opzij en sloeg me op de knie. "Frits, jij bent maar een pop!" "En mogen die geen kind van God zijn?" De dominee kreeg nu een kleine kleur. Ik voelde dat ik wat te ver ging, maar toch wilde ik het weten. "Poppen zijn geen kinderen", zei hij, terwijl hij over zijn kin wreef. "Maar toch ook met liefde gemaakt. Weet je, Frits, ik zal er nog eens over nadenken. "

"En ik ga vast op zwemles."

Jongens en meisjes, tot ziens.

FRITS!!!!